

Ineke van den Beukel, predikant van de Protestantse Gemeente Marum e.o.

Sinds 29 augustus 2021 ben ik predikant van deze mooie gemeente.

Na het VWO in Rotterdam en de studie theologie in Kampen ben ik (jeugd-)predikant geweest in Ureterp, predikant in Britsum, Cornjum, Jelsum net boven Leeuwarden, daarna in een stadswijk van Leeuwarden en tot voor kort 9,5 jaar in Haulerwijk en Waskemeer.

Nu mag ik alle ervaringen meenemen naar Marum en omstreken.

Geloven lijkt niet vanzelfsprekend in deze wereld. Maar kunnen we wel zonder?!..

Geloven is leven in vertrouwen. Vertrouwen kan komen en gaan. Het is telkens weer een keuze. En het vraagt om voeding en training, net als sport.

Kerk-zijn is tegenwoordig een club van doorzetters, van creatievelingen die ruimte geven aan Gods Geest. Om er voor elkaar en onze omgeving te zijn in Gods Naam.

Samen kunnen we zoeken naar een goede balans, naar onze diepste waarden.

Het grootste Geluk dat ik zelf gevonden heb, ontdekte ik in de Bijbel.

En nog steeds zie ik daar nieuwe verbanden in; ons leven is verbonden met Gods verhaal.

En hoe meer we bewust worden dat Gods verhaal door ons leven heen schijnt, hoe mooier het wordt!

Ik luister graag naar levensverhalen. Samen kunnen we meer-waarde ontdekken, kun je soms oude gewoontes loslaten en in vertrouwen nieuw beginnen.

God is niet een vaag concept of ouderwetse geschiedenis, maar Hij is ook nu Levend, benaderbaar.

Soms lukt het zingend beter dan sprekend om ons daarin te uiten, Hem te bidden. Dat doen we dan ook volop in onze vieringen en ontmoetingen, met de jongsten tot en met de oudsten. Iedereen is welkom!

Wie graag in gesprek komt, een vraag heeft of een opmerking kwijt wil; laat van je horen!

Telefoon: 050-8501064

App: 06-15603512

Mail: predikant@ontmoetingskerk-marum.nl





....