

EREDIENSTEN

Elke zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes van 0 – 4 jaar en kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

Bij alle morgendiensten is er een deurcollecte voor onderhoud gebouwen.

- 14 mei 09.30 uur, **Vuur!**-dienst, o.l.v. Commissie Erediensten, spreker: Fekke Bandstra, m.m.v. onze eigen **Vuur!**-band
De 1^e collecte is voor de kerk.
De 2^e collecte is voor binnenlands diaconaat.
- 18 mei **10.00 uur**, ds. Ineke van den Beukel, Hemelvaartsdag, tentdienst bij Sportpark De Holten, m.m.v. gospelband Sjem
De collecte is voor Zending en Evangelisatie.
- 21 mei 09.30 uur, dhr. Wim Veldman, intergeneratieve viering
De 1^e collecte is voor het jeugdwerk.
De 2^e collecte is voor een diaconaal doel.
- 28 mei 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, Eerste Pinksterdag
De 1^e collecte is voor Zending en Evangelisatie.
De 2^e collecte is voor de kerk.
- 29 mei 09.30 uur, Commissie Tweede diensten, Tweede Pinksterdag
De 1^e collecte is voor Zending en Evangelisatie.
De 2^e collecte is voor de kerk.
- 4 juni 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel
De 1^e collecte is voor Artsen zonder Grenzen.
De 2^e collecte is voor de Commissie Erediensten

- 11 juni 09.30 uur, ds. Toos Wolters, Oldekerk
De 1^e collecte is voor de kerk.
De 2^e collecte is voor de kindernevendienst.
- 18 juni 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, gezinsdienst,
Viering Heilig Avondmaal
De collecte is voor een diaconaal doel.
- 18 juni 19.00 uur, ds. Ineke van den Beukel, Taizédienst in de
kerk van Niebert
De collecte is voor een diaconaal doel.

OVERWEGING

Verder lopen met geopende ogen

"Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee." (...) vs.31 "Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem."

Lucas 24: 15,31a

We hebben wat afgelopen tijdens onze 11-daagse reis door Israël. We hadden het grote voorrecht om met een reisgezelschap van 23 personen van Noord naar Zuid en van West naar Oost door het land te trekken. De bus deed gelukkig het meeste werk, maar de benenwagen legde ook heel wat kilometers af. Elke dag toonde weer een ander landschap en een ander beeld van de (Bijbelse) geschiedenis. Net als de discipelen hebben wij tijdens de Israëltreis Jezus gevolgd.



zicht op het meer van Galilea vanaf de berg der Zaligsprekingen

Bij het Meer van Galilea begonnen we met een overview vanaf de hoogte Arbel, om zo het werkgebied van Jezus te overzien.

We bezochten de dorpjes aan het meer, Kapernaüm en Magdala, Tabga, en de opgravingen van Tel Bethsaida (geboorteplaats van Andreas, Philippus, Petrus) en Korazin.

Vervolgens reden we naar het Noorden, onder de berg Hermon; Caesarea Philipi (Banjas) waar Petrus als de rots werd bevestigd, en Tel Dan waar je uren kunt genieten van de waterstromen die overal opborrelen, waar je vanzelf de Psalmen over levend water mee gaat zingen als je over de stapstenen loopt en ziet hoe de stroompjes zich samenvoegen tot het begin van de Jordaan.

Op deze lieflijke plek bedacht Jerobeam in 930 voor Chr. dat er een afgodentempel moest komen waar de tien stammen voortaan zouden aanbidden. Het werd het begin van hun einde.

We trokken door de Jizreël vallei, (H)armageddon, waar al zoveel eeuwen strijd is gevoerd, en langs het Karmelgebergte. We liepen langs de zee waar in Caesarea Maritima de grootheidswaan van koning Herodus nog zichtbaar was in de restanten van al zijn bouwwerken. Toch woonde daar ook de gelovige centurio Cornelius, die Petrus op het zendingsspoor mocht zetten (Handelingen 10).

We kwamen in Jeruzalem bij de tempelmuur en z'n opgravingen op de Ofel, liepen door het Kidrondal naar de hof Getsemane en verder de Olijfberg op. Terug liepen we over de Via Dolorosa en keken we onze ogen uit in de oude straatjes en bij de



klaagmuur

stadspoorten, waar Joden en Arabieren door elkaar lopen in een bonte stoet. We zagen een prachtige 3D-film over de tempel in zijn glorie tijd in de dagen van Jezus en we liepen ook ondergronds, via de watertunnels van Hizkia vanaf de beek Siloam terug naar de Klagmuur.

In de graftuin vierden we ingetogen het Avondmaal en dat liet niemand onberoerd. In de buurt van de Dode Zee liepen we in woestijngebied: de vesting Massada, maar ook Ein Gedi (een oase met watervallen, waar Saul en David elkaar achterna zaten) en op een rustige ochtend bezochten we de doopplaats van Jezus aan de Jordaan, Quasr Al Yahud.

In het hartland kwamen we bij de Eik van Moreh, vlak bij het oude Sichem, waar Abraham, maar ook Aäron met het volk het land binnenkwam voor een nieuw begin, bij de put van Jacob, zoals dat tot levend water werd voor de Samaritaanse vrouw in gesprek met Jezus. Vanaf die oude eik hadden we zicht op de bergruggen Gerizim en Ebal (zeggen of vloek). We reden door naar Tel Silo waar de tabernakel een tijdlang stond en Samuel opgroeide naar Gods hart.

Telkens kwamen we sporen van Gods heilgeheimen tegen. De verhalen en Bijbelwoorden verfristen onze zielen, zoals water in dorstig land.

De laatste ochtend, Onafhankelijkheidsdag; 75 jaar Israël vierden we mee in het park Ein Hemet, Emmaüs. Tussen de lieflijke waterstroompjes, op zo'n zes kilometer van Jeruzalem, blikten we terug en mochten ons de ogen opengaan. Al lopend hebben we de Heer gezien!

We zongen 'God is goed' en baden met elkaar, als gezegende pelgrims die de Schriften beter zijn gaan verstaan bij het bezoeken van al die plaatsen, het lezen van de Bijbelgedeelten en de uitleg daarbij.

Het is rijk, dat we mogen ontdekken mét de Emmaüsgangers álles wat vanaf Mozes/Thora, en bij al de profeten en in al de Schriften op Hem betrekking heeft. Het is voor ons tot levend Water geworden en Brood voor onderweg, om van te blijven uitdelen.

Op een mooie avond hopen we een foto-avond aan te bieden waar we u en jou t.z.t voor uitnodigen.

En hier en daar tijdens vieringen zult u zelf een beeld kunnen vormen van de plaatsen waar Jezus Zijn voetstappen zette om ook ons vandaag verder te begeleiden op de weg van de Vrede en Redding die Hij brengt.

ds. Ineke van den Beukel



Jeruzalem

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 14 mei zal de tweede **Vuur!**-dienst plaatsvinden met als thema 'Waar word jij blij van?' Met spreker Fekke Bandstra en onze eigen **Vuur!**-band. Een viering waar ook de tieners uit de omliggende dorpen voor uitgenodigd worden. Dus mocht u kerkelijke jeugdgroepen aantreffen, heet hen welkom. Laten we blij zijn met elkaar!!

Donderdagochtend 18 mei, Hemelvaart, zal vanaf **10.00 uur** in de tent bij De Holten muziek klinken van gospelgroep Sjem. Naast luisterliederen zingen we de bekende meezingers met elkaar. De kinderen krijgen een werkje en wat lekkers om tijdens de overdenking van ds. Ineke op eigen manieren bezig te zijn met het thema 'Waar wacht je op?!' Vooraf aan en na afloop van deze interkerkelijke viering wordt u koffie en thee aangeboden.

Zondag 21 mei is er een intergeneratieve viering waarin Wim Veldman hoopt voor te gaan. Een dienst dus voor jong en oud, voorbereid door mensen van de jeugdraad. Het thema is 'Delen', en dat zullen we merken ook! Want we ontdekken dat we meer kunnen delen dan we denken.

Zondag 28 mei: Pinksteren, vieren we met elkaar om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk met als thema 'Tussen droom en werkelijkheid'. We lezen Joël 3: 1-5, Johannes 20: 19-23 en Handelingen 2: 1-11 in verschillende talen. Door de uitstorting van Gods Geest kunnen wij elkaar verstaan en wereldwijd gemeente zijn als veelkleurig lichaam van Christus. Kom en voel wat de Geest doet opademen. Het mag ons bemoedigen.

Maandag 29 mei, Tweede Pinksterdag, wordt de dienst verzorgd door de Commissie Tweede Diensten.

Zondag 4 juni vieren we een korte klassieke viering. Het is zondag Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid. Nog in de Geest van Pinksteren komen we vandaag bij elkaar. We staan stil bij het verlangen van Nicodemus om dichter bij God te komen (Johannes 3: 1-16). Wat betekent 'opnieuw geboren worden?'

We luisteren naar de hints die Jezus geeft en wat Paulus hierover schrijft in Romeinen 8: 12-16. Thema is dan ook: 'Leven door de Geest'.

Zondag 11 juni hoopt ds. Toos Wolters, Oldekerk, uw voorganger te zijn. Het is de eerste zondag na Trinitatis en de liturgische kleur wordt vanaf nu weer groen.

Zondag 18 juni vieren wij Avondmaal in een gezinsdienst. Het thema is 'Water wordt wijn'. We staan stil bij het leven van Jezus en de wonderen die Hij doet, ook in ons bestaan. Hij maakt het gewone kostbaar, als we het willen gaan zien en geloven. Ook de leerlingen van de Bron, waar ds. Ineke gastlessen geeft, zijn van harte welkom met hun gezinnen.

's Avonds, **19.00 uur**, zal er in de kerk van Niebert een viering zijn in de stijl van Taizé. Er wordt meegewerkt door verschillende eigen muzikanten. Thema is: 'Jezus, de weg naar Gods nieuwe wereld'. We herhalen zingend kernteksten en zijn letterlijk zo'n zeven minuten stil om de gelezen en gezongen woorden te laten bezinken. Een heerlijke dienst om tot rust en verstillings te komen. Ook al kent u de tweeregelige liederen misschien niet, ze worden herhaald tot ze resoneren in uw hart. Iedereen is van harte welkom!

PASTORAAT

Pastorpraat

Alweer in de pen voor *Onderweg*, wat gaat de tijd snel. Als u dit leest hebben we de feestelijke bevestigingsdienst alweer achter ons. Wat mogen we dankbaar zijn voor de mensen die zich weer willen inzetten voor Gods gemeente. Want hoe belangrijk is het om als kerk zichtbaar te zijn in de wereld. Een wereld waar zoveel leed is dat ons aangrijpt. Dat merk ik als ik op bezoek ben, de zorgen over hoe het allemaal moet en zal gaan. Laten we vooral niet vergeten om dit alles bij God te brengen in ons gebed. We zijn blij dat Jelmer Visser nu officieel verbonden is als ouderling-kerkelijk werker met onze gemeente. Hij was natuurlijk al lang zichtbaar en werkzaam in de gemeente, maar nu is het officieel.

Maar ik kan het toch ook niet laten om te noemen dat we met zijn allen heel graag een voorzitter zouden willen verwelkomen. Een bestuur zonder voorzitter is niet compleet. Dus bij deze ook vanaf deze plek een oproep om na te denken om aan te schuiven bij een mooie groep enthousiaste en geïnspireerde mensen. Om samen te werken aan een mooie betrokken gemeente. Het samen doen, omkijken naar elkaar, elkaar bemoedigen, lief en leed delen, aandacht geven en hebben voor elkaar. Die gemeente willen we graag zijn, en daar is iedereen bij nodig. Wij als pastoraal team zijn daar ook een onderdeel van, als u ons nodig heeft, laat het weten. Zo kunnen we samen werken in Gods prachtige gemeente. Gods zegen over al het werk.

Hartelijke groet van het pastorale team,
Hennie Stuuut-Vogelzang,
Ineke van den Beukel, Jelmer Visser

VORMING EN TOERUSTING

Opstekers bij opvoeden, 3^e avond 'Vrije tijd en rust'

Donderdagavond 25 mei vanaf 19.45 uur is in één van de zalen van Het Kruispunt de laatste toerustingsavond van dit seizoen voor ouders van jonge kinderen van ongeveer 4-7 jaar. Zoals overeengekomen staan we stil bij 'vrije tijd en rust'. Hoe vul je dat in met een druk gezin? We kijken naar Bijbelse noties en eigen aanbevelingen en misschien lukt het ons deze avond al wat meer rust in te bouwen om heel bewust straks ook de zomervakantieperiode in te kunnen gaan. Wil je meedoen? Graag even een belletje of mail naar ds. Ineke, (050) 85 01 064.

Studiedagen voor de opleiding tot groepsbegeleider Biblioloog

In het kader van de verplichte Permanente Educatie heb ik in overleg met het Moderamen gekozen voor een korte opleiding van twee keer een tweedaagse om deze vorm eigen te maken. Het is een methodiek die eind twintigste eeuw in Duitsland is ontwikkeld. Anders dan bij Bibliodrama kunnen de deelnemers op hun stoel blijven zitten. Als trainer leer ik deelnemers om zich

tijdelijk in te leven in een personage uit het voorgelezen Bijbelgedeelte. Dat mag tot extra inzichten leiden in de betekenis en impact van zo'n Bijbelverhaal.

De trainingsdagen zijn 22 en 23 mei, en 12 en 13 juni in het Dominicanerklooster in Huissen. Dat houdt in dat ik in het begin van week 21 en 24 niet beschikbaar ben voor de gemeente. In de volgende *Onderweg* hoop ik meer te kunnen berichten en wellicht een oproepje te doen voor een eerste groep die met mij deze werkvorm wil proberen!

ds. Ineke van den Beukel

Crosspoint Jeugd

Examens

Vanaf 11 mei beginnen de examens voor de meeste eindexamenkandidaten van de middelbare scholen. Een spannende tijd voor het hele gezin. We wensen iedereen die het betreft veel geduld, helderheid en liefde voor elkaar toe.

De jeugdraad gaat op 14 juni door de dorpen en wil bij elk adres waar een vlag met schooltas uithangt een attentie aanbieden namens onze gemeente. We hopen op deze manier zoveel mogelijk geslaagde scholieren te kunnen feliciteren!

Afronding 'Aan tafel' voor tieners

Zondag 21 mei na de intergeneratieve viering en de koffie sluiten we met beide tiengroepen het seizoen 'Aan tafel' af met een lunchfeest! Het wordt een soort 'feest van de Geest' in het klein, vooruitlopend op Pinksteren. Natuurlijk kun je hierbij zelf iets lekkers bakken in het vuur.

Wilt u uw jeugd attenderen op deze gezellige en leerzame bijeenkomst? In en bij de soos, van ongeveer 11.30-13.00 uur.

Kampweekend

Ook deze zomer gaan we weer op Kampweekend!

Van vrijdagavond 30 juni tot en met zondag 2 juli is er weer plaats op het mooie natuurterrein bij het Drenthse Elp.

Alle kinderen van ongeveer 11 t/m 16 jaar zijn welkom.

Zaterdags is er ruimte voor daggasten, dus wat let u om met het hele gezin te komen. Sport en spel worden verzorgd door de oudste jeugd.

Meer informatie:

jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl



KERKENRAAD

Jaarboekje 2023

Samen met deze *Onderweg* wordt u het jaarboekje 2023 aangeboden. Hierin vindt u belangrijke informatie over onze gemeente. De kosten voor dit boekje zijn € 2,-.

Mocht u de ouderling of contactpersoon gemist hebben en toch een boekje willen hebben, dan kunt u hierover contact met hen opnemen.

ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

De Pinkstercollecte is bestemd voor Bijbels in Egypte.

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen toch bijbelverhalen.

Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daarbij helpen hun ouder(s), broer of zus. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd.

DIACONIE

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar is er om u te helpen, maar ook om de mantelzorgers te ontzien.

U kunt contact opnemen met Pietsje Reitsema-Zijlstra,

tel. (0594) 64 24 14, mobiel (06) 24 90 47 94.
E-mailen mag ook: genp.reitsema@ziggo.nl.
U kunt ook contact opnemen met uw wijkdiaken.
Ook kunt u zich aanmelden als vrijwilliger.

Aardbevingen in Turkije en Syrië

U kunt ook nu nog uw donaties overmaken op de rekening van de diaconie NL27 RBRB 0789 8123 47 t.n.v. penningmeester Protestantse Gemeente Marum, met vermelding aardbeving Turkije/Syrië.

Wensen van de voedselbank

Voor de maand mei: <ul style="list-style-type: none">• houdbare melk• rijst• ontbijtproduct (Brinta)• pakjes soep (droog)• soepballetjes• knakworst• ranja• wasmiddel (poeder)	Voor de maand juni: <ul style="list-style-type: none">• houdbare melk• houdbare koffiemelk• groente in blik of pot (groot en klein)• koffie (250 gr)• suiker• broodbeleg (zoet)• bak & braad (Croma o.i.d.)
--	--

Andere houdbare spullen zijn uiteraard ook van harte welkom.
Ook de zegels van Poesz en Douwe Egberts kunnen worden ingeleverd.

U kunt uw goederen afleveren bij de familie Kooiker, Rozenlaan 7.

Er staat een mand klaar waar u uw spullen in kunt doen.

U kunt uw goederen ook inleveren in de Ontmoetingshal van de kerk.

Dankbaarheidsbijdrage

Vorige maand zat er een inlegvel in *Onderweg* met uitleg over het doel voor dit jaar: geld om transporten met hulpgoederen te financieren die naar Oekraïne gaan.

Denkt u eraan om een bijdrage over te maken?

Voor degenen die dit al gedaan hebben onze hartelijke dank.

INLIA = Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers

Inlia is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

Niet meer bang hoeven zijn (als je een politieauto ziet).

Na elf jaar heeft ze eindelijk haar verblijfsvergunning, Jeannie uit Congo. "Ik heb geluk", zei ze in mei 2021, hoewel ze toen nog steeds geen verblijfsvergunning had. Maar ze had haar studie sociaal werk. Die is inmiddels afgerond. En nu mag ze aan het werk.

"Ik kan het eigenlijk nog niet geloven", zegt ze. "Ik mag zijn".

Elf jaar lang zit ze in onzekerheid. Geen plannen kunnen maken, afwachten wat er over je beslist wordt. We publiceren haar verhaal in 2021 als voorbeeld van een wantrouwende overheid die asielzoekers behandelt als leugenaars en de menselijke maat vergeet: onrecht in het vreemdelingenrecht.

Jeannie is vanaf haar twintigste hier. Vanwege geweldsuitbarstingen tegen haar volk, de Banyamulenge, in Oost-Congo. De IND gelooft eerst haar identiteit niet, dan haar verhaal niet, dan niet dat ze niet terug kan naar Oost-Congo. De dienst moet keer op keer zijn fout erkennen, maar stelt vervolgens dat Jeannie in hoofdstad Kinshasa kan wonen.

INLIA laat onderzoek doen naar de situatie daar. Kinshasa blijkt geen veilige plek. Jeannie start een nieuwe procedure en wint.

Zodra ze het hoort, belt ze INLIA: "Maar ik was eigenlijk verdoofd." De jarenlange stress valt weg; een gek gevoel.

Ook heel raar: niet meer bang hoeven zijn als je een politieauto ziet. "Alles voelt anders, alles."

Er komen plannen op: een eigen plek (nooit gehad). En aan het werk! Dagelijks mensen helpen. "Yes!" Dertig jaar is ze, nu haar nieuwe leven begint. "Maar ik hoef niet vanaf niks te beginnen. Ik kreeg mogelijkheden: studie, stage, een netwerk. Zo blij mee".

Ze is INLIA dankbaar, niet enkel voor de hulp, het onderdak: "De mensen van INLIA zien je, dát is het allerbelangrijkste".

Collectes

14 mei: binnenlands diaconaat, kerk zijn met en voor elkaar (2^e collecte)

Veelal gaan de collectes die wij houden naar goede doelen in het buitenland. Ook in Nederland zijn er natuurlijk plaatselijke initiatieven om mensen en diaconieën te ondersteunen. Daarvoor deze collecte!

21 mei: Het Vakantiebureau (2^e collecte)

Het Vakantiebureau is gespecialiseerd in seniorenvakanties en vakantieweken met zorg. Doelgroepen zijn o.a. ouderen die graag met een groep op vakantie willen, mantelzorgers met dementerende partner, gasten die lichte of zwaardere zorg nodig hebben, één-oudergezinnen. De vakanties staan bekend om de goede sfeer, ruimte voor het individu in de groep en aandacht voor de gasten.

Tijdens de vakantieweken worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Gasten kunnen wandelen of rolstoel fietsen (duo-fiets) in de prachtige omgeving van de hotels, mee met een excursie, deelnemen aan een spel of genieten van optredens. Liever een boek lezen, puzzelen of buiten zitten? Dat kan ook. Niets moet, (bijna) alles mag in zo'n vakantie week. Dit alles gebeurt allemaal met de hulp van vrijwilligers, maar zonder geld kan er uiteraard niets georganiseerd worden.

4 juni: Artsen zonder Grenzen (1^e collecte)

Waar de nood het hoogst is, zijn de teams van artsen zonder grenzen er om hulp te bieden. Mensen die getroffen zijn door natuurrampen, ziekte-uitbraken of conflicten, kunnen bij hen terecht voor medische zorg. Ook spreken ze zich actief uit als ze onrecht tegenkomen. Met ruim 65.000 hulpverleners in meer dan 70 landen komen ze in actie voor iedereen die dat nodig heeft. Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam coördineren ze hulpprojecten in ruim 30 landen.

Hun missie is: daar waar de nood het hoogst is, zijn zij om te helpen. Met de poten in de modder of een vuist in de lucht: zij zetten alles op alles voor hun patiënten.

18 juni: Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp

(Avondmaalscollecte)

Eén op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in armoede. Deze winter staan zij letterlijk in de kou. Verwarmingen blijven uit om kosten te besparen. En ook geld voor een warme jas of stevige schoenen ontbreekt. De kinderen maken er het beste van, maar opgroeien in armoede laat diepe mentale sporen na. Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar. Dit doen ze door simpele dingen, waar andere instanties niet kunnen helpen, tóch mogelijk te maken. Dit doen ze altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. Zij weten welke kinderen echt hun hulp nodig hebben en kunnen bij hen een aanvraag voor een kind indienen.

Als diaconie bevelen wij genoemde collectes van harte bij u aan. U kunt gebruik maken van de kerkgeldapp. Indien u niet in de gelegenheid bent om de diensten te bezoeken, kunt u ook een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RBRB 0789 8123 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Marum, o.v.v. het doel van de collecte. Of u kunt uw bijdrage op een andere zondag in een envelop, met daarop het doel vermeld, in de collectemandjes doen.
e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl,
website: <http://marum.protestantsekerk.net/diaconie>
tel. (06) 29 11 08 09

Namens de diaconie,
Grietje van Dalen



Op 30 juni, 1 en 2 juli gaan we weer op kamp!

We zijn blij dat we dit jaar weer samen weg kunnen!

Net zoals vorig jaar gaan we kamperen in groepstenten op het Uteringskamp in Elp in Drenthe. Dit is een prachtige plek in het bos met een zwemvijver (Iberenplas) op loopafstand.

We hebben het programma al op hoofdlijnen bedacht, met een nachtelijke tocht door het bos, sport en spellen en natuurlijk mag een kampvuur niet ontbreken. Tegelijk horen we graag van jullie hoe jullie deze dagen in willen vullen, geef je ideeën door!

We slapen twee nachten in de groepstenten en we hebben één gezamenlijke 'keukentent' waarin en waaromheen we kunnen eten en samenzijn. Op het groepskampeerterrein staan toiletgebouwen. In de gebouwen is warm en koud water, Volwassenen zijn ook welkom en kunnen hun eigen kampeermiddel meenemen (tent/caravan).

Jongere kinderen zijn welkom als daggast op zaterdag 1 juli. Vertrek vanuit Marum is vrijdagavond om 18.00 uur, zondagmiddag gaan we weer terug naar huis.

We hopen met elkaar mooie dagen te hebben!

Voor wie: jongeren vanaf groep 8 tot ongeveer 16 jaar, neem gerust een introducee mee.

Kosten: de eigen bijdrage is € 10,- pp. Daggasten zijn gratis (wel graag even opgeven).

Opgave: geef je voor 2 juni op via:
jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

OVERZICHT COLLECTEN APRIL 2023

02-04	1 ^e collecte vorming en toerusting	€ 144
	2 ^e collecte commissie erediensten	- 123
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 73
	KND Kenia Support	- 1
07-04	collecte HA	€ 276
09-04	1 ^e collecte kerk in actie	€ 281
	2 ^e collecte kerk	- 199
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 101
10-04	1 ^e collecte kerk in actie	€ 53
	2 ^e collecte kerk	- 41
16-04	1 ^e collecte kerk	€ 104
	2 ^e collecte bloemenfonds	- 85
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 55
	KND Kenia Support	- 7
23-04	1 ^e collecte jeugdwerk	€ 115
	2 ^e collecte diaconaal doel	- 120
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 67
	KK en TK Kenia Support	- 19
30-04	1 ^e collecte orgel	€ 74
	2 ^e collecte zending en evangelisatie	- 63
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 41
	KND Kenia Support	- 6
	Ontvangen per bank collecten:	€ 501
	Deze collecte gelden zijn verdeeld:	
	kerk	€ 241
	diaconie	- 180
	zending en evangelisatie	- 40
	jeugd	- 40

DIVERSEN



Nieuws van Kringloop `t Trefpunt

Het gaat goed met de kringloop!

Wat wordt er goed verkocht en wat kunnen we ook veel delen. Dit alles kunnen we doen met jullie inbreng, maar zeker ook met alle vrijwilligers die achter de schermen erg druk zijn om alles weer netjes in de winkel te plaatsen.

We hebben weer aan drie doelen mogen geven.

- Crescendo in Opende is een fietsende fanfare die al vijftig jaar muziek maakt op de fiets. Ze treden zowel in het binnenland als in het buitenland op. Na vijftig jaar hebben ze nu nieuwe fietsen. De oude fietsen zijn verscheept naar Amerika waar de fanfare ook op gaat treden. Het is een hele hap uit de begroting om zoveel fietsen aan te schaffen. `t Trefpunt heeft een cheque van € 1000,- overhandigd om zo het gat een klein beetje te dichten. Als dank kreeg de winkel een bos bloemen.
- Iedereen heeft of krijgt er wel mee te maken in zijn familie-/vriendenkring. Nog steeds krijgt één op de drie mensen te maken met kanker in zijn leven. Gelukkig zijn er steeds meer vormen van kanker goed te behandelen en zelfs te genezen. Toch sterven er nog mensen aan kanker en is onderzoek nog steeds heel erg nodig.

Alex van Kammen (lid van onze gemeente) gaat op 1 juni zes keer de berg Alpe d'Huez beklimmen op zijn mountainbike. Alex doet dit om geld in te zamelen voor het Alpe d'HuZes/ KWF-kankerfonds voor onderzoek naar kanker.

`t Trefpunt heeft hem een cheque van € 1000,- overhandigd. U kunt Alex ook steunen door de QR-code te scannen op de folder die bij *Onderweg* is ingesloten.

- U zult het wel gelezen hebben in De Krant van 18 april. Wil Paping gaat in tien dagen aanééngesloten het Pieterpad lopen voor zijn zieke nicht. Mijntje Perk is 42 jaar oud en altijd zeer sportief geweest tot in 2019 het leven van Mijntje veranderde, ze werd een lichamelijk wrak. Door de ziekte van Lyme kan ze niets meer en ligt 24 uur per dag met pijn op bed en is afhankelijk van de zorg van familie en vrienden. Chronische Lyme heeft haar leven volledig stilgelegd. In mei 2020 wezen bioresonantie en uitgebreid labonderzoek bij een erkend laboratorium in Nederland op de ziekte van Lyme. Ook uit Duitse en Amerikaanse laboratoriumonderzoeken blijkt de Borrelia-bacterie, die de ziekte veroorzaakt, wel degelijk aanwezig te zijn. Erkenning vanuit de reguliere zorg krijgt ze niet. Labonderzoek dat niet via de reguliere weg in Nederland is aangevraagd, wordt namelijk niet erkend. Hierdoor draait Mijntje zelf voor de kosten op en is ze al vier jaar aan haar lot overgelaten. Nu, na vier jaar kan Mijntje de kosten niet meer alleen dragen en heeft haar neef Wil een crowdfunding opgezet, zodat Mijntje de behandelingen kan ondergaan die ze nodig heeft. Mijntje heeft zoveel vecht- en levenslust, maar alles is afhankelijk van genezing en herstel. Wil Paping kreeg een cheque van € 1000,- overhandigd. Wilt u ook een donatie doen? Dat kan op rekening NL95 RABO 0385 7158 38 t.n.v. WFC Perk.

Namens de vrijwilligers,
Janneke van Kammen



OPPASROOSTER

- 14 mei** Jose van Gijssel
21 mei Romkje Vos
28 mei Grietje van der Heide
4 juni Carolien van der Woude
11 juni Rianne Radema
18 juni Grietje van der Heide
25 juni José van Gijssel
2 juli Romkje Vos
9 juli José Schaart
16 juli Rianne Radema



Contactpersoon oppas
Rianne Radema
(06) 21 23 40 07
riane_radema_89@hotmail.com

