

# EREDIENSTEN

Elke zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes van 0 – 4 jaar en kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

Bij alle morgendiensten is er een deurcollecte voor onderhoud gebouwen.

- 16 april 09.30 uur, ds. C. de Poel, Drachten  
De 1<sup>e</sup> collecte is voor de kerk.  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor het bloemenfonds.
- 23 april 09.30 uur, dhr. Jelmer Visser  
Er is kinder- en tienerkerk.  
De 1<sup>e</sup> collecte is voor het jeugdwerk.  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor Stichting Mensenkinderen.  
De collecte bij de kinder- en tienerkerk is voor Kenia support.
- 30 april **11.00 uur**, mevr. Grytsje Hovius-Dijkstra, Ureterp  
De 1<sup>e</sup> collecte is voor het orgel.  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor Zending en Evangelisatie.
- 7 mei 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel,  
wisseling ambtsdragers  
De 1<sup>e</sup> collecte is voor Kerk in Actie, noodhulp kerk voor samenleving Oekraïne.  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor de kerk.
- 14 mei 09.30 uur, **Vuur!**-dienst, o.l.v. Commissie Erediensten  
De 1<sup>e</sup> collecte is voor de kerk.  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor binnenlands diaconaat.
- 18 mei **10.00 uur**, ds. Ineke van den Beukel,  
Hemelvaartsdag, tentdienst bij sportpark De Holten,  
m.m.v. gospelband Sjem  
De collecte is voor Zending en Evangelisatie.

21 mei 09.30 uur, KINDERKERK XXL, gezinsdienst,  
dienst georganiseerd door de jeugdraad  
De 1<sup>e</sup> collecte is voor het jeugdwerk.  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor een diaconaal doel.

## OVERWEGING

### Van het donker naar het Licht

*"Waarom zoekt u de Levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was." Lucas 24:5b,6*

Als ik dit schrijf, bevinden we ons in de Stille, Goede Week vooraf aan Pasen.

Bij de christelijke basisschool De Bron vindt Witte Donderdag in de grote hal een Paasviering plaats met als thema 'Licht en donker'. De dagen daaraan voorafgaand hebben de leerlingen de verhalen over het leven van Jezus gehoord. Ze leerden over lichte en donkere kanten en momenten in het leven, over licht en donker in het handelen van mensen.

Die twee kanten herkennen we overal, ook in ons eigen leven. We streven naar Licht, maar ervaren vaak weer het donker.

Ook met de tieners stonden we stil bij die twee kanten in het leven. We noteerden op een flap-over voorbeelden van die twee kanten in het leven van Jezus.

Jezus kwam van God en was een en al Licht. Toch kwam Hij in een menselijke gestalte en maakte veel donkerte mee.

<b>Excellerende (verhogende) momenten</b>	<b>verdriete, vernederende momenten</b>
lerende Zoon, wijs doop 'Mijn geliefde Zoon' wijn maken genezingswonderen dienen zalving laatste avondmaal	verzoeken, Knecht Farizeeën en Schriftgeleerden niet erkend eenzaam, angstig gearresteerd doornenkroon, geseling

KRUISIGING

OPSTANDING

Waarom? Hij is toch de enige mens vol van Gods Licht en Kracht?  
Daarom juist!!

Jezus heeft ons veel gebracht. Hij heeft niet alleen voorgeleefd hoe we Gods Thora, Gods richtlijnen tot een bevrijd leven kunnen hanteren. Maar Hij was ook bereid om als Mens geworden de donkerste duisternis te ondergaan. Kun je je dat voorstellen? Het Licht en Leven geeft Zich over in de dood, zodat de dood niet meer het laatste woord heeft!

*'Herinner u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.'*

Jezus doorbrak de overmacht van het kwaad. Met Zijn vrijwillige offer als het enige menselijke 'lam', zonder vlek of smet, heeft Hij onze redding bewerkt.

Kruisdood en opstanding, van het donker naar het licht; door het lege, open graf gloort een nieuwe dag, een nieuw bestaan. Definitief, want die Toekomst van God is gegarandeerd door de Redding die Jezus volbracht.

Deze Liefdedaad van God is het centrum van de wereldgeschiedenis. Daar kan geen oorlogszuchtige vorst tegenop. Want wat hier, eenmalig in de geschiedenis gebeurde, heeft eeuwigheidswaarde. Iedereen die in Jezus als Redder gelooft, zal geen tweede dood meemaken. En voortaan mogen we meer in het Licht leven dan dat we in het donker staan.

De liturgische schikking van Paasmorgen verwoordt het zo:

*Sta in je kracht  
Zie hoe wat dor is  
Tot leven komt  
Wat dood lijkt  
Sta op  
Gods  
Levensgeest  
Blaast kracht in*

ds. Ineke van den Beukel

## **BIJ DE DIENSTEN**

**Zondag 16 april** is mevr. ds. Cobi de Poel uit Drachten onze voorganger. Het is de zondag na Pasen, de liturgische kleur blijft vooralsnog wit, en we vieren in het Licht van de Opgestane Heer.

**Zondag 23 april** gaat dhr. Jelmer Visser voor in een verbindend vieren dienst. Deze derde zondag van Pasen, ook wel Misericordia Domini genoemd, lezen we met elkaar uit Johannes 21: 1-14. Jezus verschijnt voor de derde keer aan zijn leerlingen na zijn opstanding uit de dood. Zijn leerlingen die juist proberen hun dagelijkse werkzaamheden weer op te pakken. Ze gaan vissen bij het Meer van Tiberias. Daar hebben ze een ontmoeting met Jezus.

**Zondag 30 april** hoopt mevr. Grietje Hovius-Dijkstra uit Ureterp bij ons voor te gaan. Let u op de aanvangstijd: de viering begint **om 11.00 uur!**

**Zondag 7 mei** mag er bevestiging van nieuwe ambtsdragers plaatsvinden. Indien er geen bezwaren komen, zijn we blij en dankbaar dat er twee heren zijn die ouderling worden. Daarnaast mogen we dhr. Jelmer Visser nu ook als ouderling in ons midden bevestigen. Jelmer heeft een vaste aanstelling gekregen, waardoor hij voor onbepaalde tijd in het ambt als ouderling-kerkelijk werker in dienst treedt. Hier zijn we heel blij mee.

Ook blij zijn we met de toezegging van een vijftal ambtsdragers die bereid zijn hun periode met een jaar te verlengen. En dankbaar zijn we voor de inzet van hen die na hun periode nu aftreden. Er zijn meer komende dan gaande contactpersonen en er kunnen twee jeugdraadsleden aan het team Jeugdraad toegevoegd worden. Al met al reden voor een feestelijke viering op deze 'Zondag Cantate', die als thema heeft 'Geroepen om te dienen'.

**Zondag 14 mei** zal de tweede **Vuur!**-dienst plaatsvinden. Wij zijn na de eerste geslaagde viering vol verwachting wat de voorbereidingsgroep en de samengestelde muziekgroep ons gaat brengen. Wie met een open hart komt, zal veel mogen ontvangen!

**Wees welkom bij de volgende Vuur!-dienst**

**Waar  
word jij  
blij van?**

**VUUR!  
ZONDAG 14 MEI  
9.30 UUR**

**Spreker: Fekke Bandstra**

**Muziek: onze eigen Vuur!-band**

Een dienst vol muziek, echtheid,  
inspirerende woorden, een beetje  
anders, maar centraal staat Gods Vurige  
Liefde!

*We zien je graag, tot dan!*



**Donderdagochtend 18 mei** bent u met uw dorpsgenoten van harte welkom in de grote tent bij de Holten, waar gospelband Sjem uit Kollum e.o. samen met ds. Ineke en onze ZEC een uurvullende viering aanbiedt rond de Hemelvaart van de Heer. Thema: 'Waar wacht je op?!'

**Aanvangstijd is 10.00 uur.** Voor de kinderen is er wat lekkers en een creatieve verwerking. Na afloop is er koffie voor iedereen.

## **PASTORAAT**

Ik ben voor jou een nieuwe naam.  
Ik ben je God en hiervandaan  
ga ik als je schaduw met je mee  
door de woestijn en door de zee.

Ik ben er als het leven lacht.  
Ik ben er voor je in de nacht.  
Ik ben er in je hoogste lied.  
Ik ben er als je 't niet meer ziet.

Ik ben de weg waarop je gaat.  
Ik ben er zelfs ten einde raad.  
Ik ben gegeven als je brood.  
Ik ben in leven en in dood  
je vriend.

*Lied 934*

### **Pastorpraat**

In de afgelopen maand heb ik een week op schapen van vrienden mogen passen. Een mooi gezicht, zo'n kleine kudde al grazend in de wei. En ze weten het precies. Als je eraan komt lopen dan komen ze in een draf naar je toe. Want er valt wat te halen. Ieder schaap mag een half bekertje biks in een bak. Van een afstandje sta ik dan toe te kijken hoe ze al gulzig hun bak leeg maken. Vervolgens gaan ze in een drafje naar de ruif waar nieuw hooi in is gekomen. Prachtig om dan te zien hoe deze dieren met elkaar omgaan. En dan schiet het in mijn gedachten; 'het zijn net

mensen'. Op het ene moment staan ze vredig tegen elkaar aan te grazen. Op het volgende moment bonken ze met hun harde koppen tegen elkaar om het laatste restje biks dat er nog in de bak zit.

Nu wil ik mensen niet zomaar vergelijken met schapen. Er zijn gelukkig de nodige verschillen. Toch gebruikt Jezus dit beeld van schapen wanneer Hij het heeft over zijn volgelingen (zie bijvoorbeeld Marcus 6: 34). Voor Jezus zelf wordt het beeld van een schaap gebruikt. Dat begint al met de profetie van Jesaja 53:7 waar staat: 'Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid'. Vervolgens noemt Johannes de Doper (Johannes 1: 29) 'Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.' als Jezus naar hem toekomt. En in Openbaringen wordt Jezus maar liefst 29 keer het Lam van God genoemd.

Na Jezus zijn dood en opstanding verschijnt Jezus een aantal keren aan zijn leerlingen. Ook dan gebruikt hij het beeld van de schapen. Jezus geeft zijn leerling Petrus tot driemaal toe de opdracht om op de schapen te passen. De eerste keer is het eenvoudig; 'Weid mijn lammeren'. Dat is een mooi, speels en vredig tafereel lammeren in de kudde. Maar dan 'Hoed mijn schapen'. Wat wil zeggen: zorg voor ze en hou ze bij elkaar als er gevaar dreigt. En vervolgens; 'Weid mijn schapen'. Geef ze ook weer de ruimte om te grazen.

Zo werkt het in het pastoraat ook. We moeten met elkaar op elkaar passen. De ene persoon heeft wat aanmoediging nodig, de ander een klopje op de schouder en weer een ander een luisterend oor. Dat doen we als pastoraal team, maar ook als gemeente met elkaar.

Ziet, hoort of merkt u iets in de kudde (lees Protestantse Gemeente Marum e.o.) geef het gerust aan ons door als pastoraal team. We nemen dan met alle liefde de herderlijke zorg op ons.

Hartelijke groet van het pastorale team,  
Jelmer Visser, Ineke van den Beukel,  
Hennie Stuit-Vogelzang

## **VORMING EN TOERUSTING**

### **Uitbreiding commissie**

In de loop van de jaren is de commissie Vorming en Toerusting uitgedund. Op dit moment bestaat de commissie uit drie personen en Jelmer als afgevaardigde vanuit het pastorale team. Het zou mooi zijn als er versterking komt van een paar mensen uit de middengroep (tussen ± 30 en 60 jaar).

Wat doet de commissie zoal?

Ieder jaar worden er activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenteleden en gasten. Je kunt denken aan een lezing over een bepaald onderwerp, een wandeling, een bezoek aan een expositie, filmmiddag etc. etc. Vaak wordt daarbij aansluiting gezocht bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland.

Ben jij die creatieveling vol met ideeën die het leuk vindt om wat te organiseren op projectmatige basis? Dan zoeken wij jou! Je kunt je aanmelden bij Jelmer (06) 29 38 21 03 of [jelmervisser@ontmoetingskerk-marum.nl](mailto:jelmervisser@ontmoetingskerk-marum.nl)

### **'Aan tafel'**

Gezien de enthousiaste reacties na het programma van vier avonden samen eten heeft het pastorale team besloten om nog twee avonden te organiseren! De data daarvoor zijn op dinsdag 25 april en dinsdag 16 mei. Je kunt je voor iedere avond afzonderlijk opgeven.

Het aangereikte programma van de landelijke Protestantse kerk voorzag in vier avonden. Daarom heeft het pastorale team zelf een programma samengesteld.

De maaltijd zal geopend worden met gebed,

- vervolgens gezellig samen eten
- afsluitend zal er een stukje uit de Bijbel worden gelezen
- gezamenlijk sluiten we de maaltijd af met het Onze Vader
- daarna gezellige nazit.

Het voornaamste doel van deze avonden is om samen gezellig te eten. Dit bevordert de onderlinge band als gemeenteleden.



Uiteraard zijn ook mensen die niet betrokken zijn bij een kerk van harte welkom!

Als tip van de deelnemers kregen we het advies om een busje op de bar van de soos te zetten. Hierin kun je als deelnemer, naar draagkracht, een bijdrage doen. Zodat van die bijdragen de onkosten van de kokers gedekt wordt.

Er zijn zowel kokers als deelnemers nodig. Je kunt je daarom opgeven bij Jelmer per app of telefoon (06) 29 38 21 03 of via de e-mail [jelmervisser@ontmoetingskerk-marum.nl](mailto:jelmervisser@ontmoetingskerk-marum.nl)

We hopen op wederom een grote opkomst!

### **Expositie en lezing over Kerk & Israël**

Van 11 april tot en met 11 mei zal er een expositie te zien zijn in de kerk. De expositie met de naam 'Al waren onze monden vol van zang' is een tentoonstelling van twaalf meditatieve afbeeldingen uit het toenmalige magazine *Kerk & Israël Onderweg* (tegenwoordig heet het *Op weg. Ontmoeting met het Jodendom*). Een magazine dat viermaal per jaar wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland. Op de middenpagina van het blad staat een foto met daarin een gedicht. Deze twaalf composities vormen samen een verhaal waarin jij als bezoeker van de tentoonstelling je eigen levensverhaal kan teruglezen. De gedichten zijn vanuit het Hebreeuws naar het Nederlands vertaald.

De expositie zal worden afgesloten met een lezing door ds. Remko Veldman. Hij verzorgt een interessante avond over het werk van Kerk en Israël. Ook neemt hij ons deze avond mee in de keuken van de redactie van het magazine *Kerk & Israël Onderweg*.

Het doel van deze expositie en de lezing door ds. Remko Veldman is het Kerk & Israël-werk van de Protestantse Kerk in Nederland onder de aandacht van de plaatselijke gemeenten te brengen. Zo ook hier in Marum en omstreken.

De expositie is te bezichtigen gedurende openingstijden van Ons Centrum.

De lezing zal gehouden worden op **donderdagavond 11 mei** om 20.00 uur in Ons Centrum. De expositie en de lezing kunnen gratis bezocht worden.

## **Ontmoetingsmiddag rond '16'**



**Zondagmiddag 7 mei** is Het Kruispunt achter de Ontmoetingskerk open van 15-17 uur voor iedereen die meer wil weten en uitwisselen rond het theaterstuk '16'.

Ongetwijfeld weet u dat dit stuk van 2 mei tot en met 13 mei opgevoerd wordt op locatie bij het monument op Trimunt. Het zal herinneringen oprakelen en emoties losmaken.

De behoefte om bij de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog stil te staan is er, dat bewees ook de grote opkomst in onze kerk toen Wiebo van der Schaaf vorig jaar zijn documentaires over de oorlogsgeschiedenis in en rond Marum liet zien.

Komende woensdag, 3 mei, is het precies 80 jaar geleden dat zestien onschuldige jongens en mannen opgepakt werden op de Haar. Deze streek ligt tussen Frieschepalen en Marum. In Frieschepalen zal op zondagmiddag 30 april om 14.00 uur een herdenkingsdienst gehouden worden door ds. Geert Bruinsma, in de vGK, Tolheksleane 41.

In Marum wordt u aangeboden om bij een kop koffie of thee in gesprek te gaan met elkaar en met betrokkenen bij het theaterstuk, zoals initiatiefnemers Kim Oosterhoff en Arnold Boekema, spelers, en anderen die veel kennis hebben van de lokale oorlogsgeschiedenis, o.a. Gerrit Renkema en eerdergenoemde Wiebo van der Schaaf.

In zaal 4 kan nagepraat worden over de geschiedenis van 3 mei 1943 en de verdere historie. Als het druk wordt, gaat ook de soos open en kunnen we de gesprekken spreiden naar interesse. Want naast de feiten en omstandigheden rijzen er vragen als 'wat zou ik gedaan hebben als ik er destijds bij was?',

'wat doet het met mij, en wat voor geloofsvragen roept deze geschiedenis op?'.  
Na de aangeboden kop koffie of thee gaat de bar open en kunt u desgewenst een drankje bestellen om samen verder te praten en elkaar te ontmoeten.  
We hopen op veel belangstellenden!

ds. Ineke van den Beukel

Kom vanavond met verhalen  
hoe de oorlog is verdwenen,  
en herhaal ze honderd malen:  
alle malen zal ik wenen.

### **Israelreis 16-26 april**

Het is zover... als u deze *Onderweg* ontvangt, stappen wij ongeveer in het vliegtuig voor onze elf daagse reis. 'Wij' dat zijn o.a. uw scribaat-echtpaar, kostersechtpaar, muzikale tweeling, actief zestigers-echtpaar, nog twee trouwe deelnemers van de cursus 10 Woorden, en drie zeventigers-boezemvriendinnen, naast mij als predikant-reisleider en Wim Nieuwenhuis als theoloog/voorganger/ecoloog/reisleider. We worden aangevuld door twee stellen en een dame uit de regio van de collega, en een sportief echtpaar en twee bevriende heren vanuit mijn vorige gemeente Haulerwijk. Zo komen we op een boeiend reisgezelschap van 24 personen. We hebben er reuze zin in, voor velen gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Op de 22<sup>e</sup> april, de ochtend van de Sabbath, hopen we in de graftuin na een rondleiding in een korte viering samen het avondmaal te vieren. En dat vlak na Pasen, waar we lezen dat Maria haar Heer ontmoette en dacht dat het de tuinman was.

Gaandeweg hopen wij de Heer van ons Leven te ontmoeten en beter te leren kennen, waar we in Jezus' voetsporen gaan langs het meer van Galilea, en vandaar uit naar het noorden en het zuiden, tot we na Jeruzalem in Emmaüs stilstaan en ontdekken dat alles al over Hem geschreven stond in al de Schriften, te beginnen bij Mozes en de Profeten.  
We beloven u enkele filmpjes te maken, en vragen of u zondag

16 en 23 april voorbede wilt doen voor een gezegende, behouden en onvergetelijke reis.

### **Afronding 10 Woorden van Geluk**

Eind september 2022 begonnen we met de cursus met zo'n 25 deelnemers verdeeld over een ochtend- en een avondgroep. Slechts een paar zijn halverwege afgehaakt en trouw kwam men tweewekelijks bij elkaar om meer te leren over de reikwijdte van wat we meestal 'de 10 geboden' noemden. Het werden boeiende en leerzame dagdelen, ook voor mij.

Na 2x12 bijeenkomsten komen we nu op dinsdag 9 mei 's ochtends en 's avonds voor het laatst bij elkaar rond het tiende Woord en een terugblik.

Er gaan al stemmen op om deze cursus nog een keer aan te bieden, voor hen die helaas moesten stoppen of ook belangstelling hebben maar nog niet deelnamen.

Komend seizoen hopen we eerst weer ander kringwerk aan te bieden, want er valt genoeg te leren en te genieten met elkaar!

ds. Ineke van den Beukel

### **Startzondag 2023**

Het thema is door de landelijke kerk al bekend gemaakt:

**'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'.**

Een delegatie vanuit de diverse taakgroepen is al begonnen om een mooi programma op te zetten voor zaterdagmiddag 16 en zondagochtend 17 september.

Dus reserveer deze dagen in uw agenda, inclusief een gezamenlijke maaltijd op zaterdagavond en een lunch op Startzondag.

Er zal weer voor elk wat wils te doen zijn, waarbij we actief met elkaar optrekken om zo samen te getuigen en elkaar aan te sporen mee te gaan in de beweging van geloof, hoop en liefde.

Namens Eddy, Hanneke, Harry, Yvonne,  
Ineke van den Beukel

## **Levensgeluk**

Levensgeluk? Bestaat dat wel, denk je misschien na alles wat je mis ziet gaan.

Uiteindelijk is het: leven in overeenstemming met God. Leven in zijn vrede, bij alles wat we doen en ervaren. Hoe kom je daar?

Wat moet je daarvoor doen? Er zijn heel wat geluksboeken geschreven. De Bijbel is misschien wel de oudste. We zullen zien dat gelukkig leven samenhangt met het gehoorzamen aan Gods Thora, Zijn richtlijnen, zoals deze ten diepste bedoeld zijn en door Jezus ingevuld.

Een voorproefje om Gods wet goed te onthouden, gebruikte ik tijdens de Avondmaalsviering van jl. 12 februari. Het heet 'onder Gods dakje'

Rechter duim: Ik ben God die altijd bij je is

Rechter wijsvinger: Ik ben God die niet voor te stellen is

Rechter middelvinger: Gebruik mijn naam alleen maar goed

Rechter ringvinger: Werken is nodig, maar rusten moet

Rechter pink: Belangrijk zijn je ouders voor jou

Linker duim: Maak niets kapot en sla niet dood

Linker wijsvinger: blijf trouw aan wie je liefde bood

Linker middelvinger: Pak niet wat van een ander is

Linker ringvinger: Liegen over iemand, dat is mis

Linker pink: Wees niet jaloers op wat iemand is of heeft.

Vingers rechts en links naar elkaar toe: Wees blij dat je onder Gods dakje leeft!

*(geplaatst op verzoek, auteur van 'onder Gods dakje' onbekend)*

## **KERKENRAAD**

### **Afwezig**

In verband met de reis naar Israël is ds. Ineke v.d. Beukel afwezig van 13 t/m 30 april.

De scribe's gaan ook mee en zijn afwezig van 16 t/m 26 april.

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of één van de leden van het Breed Moderamen.

Koster Monique is vanwege deze reis ook niet bereikbaar van 16 april t/m 27 april.

Alleen voor dringende zaken zoals een uitvaartdienst of voor iets dat niet kan wachten neemt Evert Wiersinga waar, tel.: (06) 20 37 97 44 of via de mail: e.wiersinga@icloud.com.

### **Vast contract dhr. Jelmer Visser**

Het tijdelijke contract van dhr. Jelmer Visser als kerkelijk werker in onze gemeente wordt per 1 juni omgezet naar een vast contract voor drie dagen per week (0,6 FTE). Op de onlangs gehouden gemeenteavond is dit meegedeeld. Jelmer is formeel ingeschreven in het kerkelijk register van de PKN als kerkelijk werker. Inmiddels is hij ook lid geworden van onze gemeente. De kerkenraad heeft het voornemen om hem op zondag 7 mei te bevestigen als ouderling-kerkelijk werker voor de duur van zijn aanstelling.

### **Nieuwe logo/huisstijl van Het Kruispunt, v/h Ons Centrum**

Zoals u kon lezen in *Onderweg* is de nieuwe naam van Ons Centrum Het Kruispunt geworden. Ook is er een oproep gedaan om een logo te ontwerpen voor deze nieuwe naam.

Er zijn enkele inzendingen binnengekomen en het Breed Moderamen heeft het volgende logo/huisstijl gekozen.



Tijdens de gemeenteavond is dit bekend gemaakt.

Het is de bedoeling om vanaf de startzondag officieel over te gaan op deze naam. Ook zullen we het dan via de media bekend maken. Het bord dat voor aan de weg staat, zal vervangen worden.

## **ZENDING- EN EVANGELIESATIECOMMISSIE**

Op 30 april is de 2<sup>e</sup> collecte bestemd voor de zending- en evangelisatiecommissie. Voor deze collecte is als doel gekozen Het Water Justice Fonds van Simavi.

Het Water Justice Fonds is ontwikkeld in nauwe samenwerking met partners in Kenia, Nepal en Bangladesh en in overleg met lokale gemeenschappen. Duurzame schoonwatervoorzieningen in door droogte geteisterd Kenia, al vier jaar blijft het regenseizoen uit. De belangrijkste basisvoorwaarde voor een gezond leven ontbreekt, schoon water.

Via het WJF wil Simavi duurzame wateroplossingen in het hart van gemeenschappen van de grond krijgen.

De collecte tijdens de tentdienst op 18 mei is voor Kenia Support (zie kerkblad *Onderweg* januari 2023).

## **DIACONIE**

### **7 mei: collecte voor KiA (Kerk in Actie): noodhulp kerk voor de samenleving in Oekraïne (1<sup>e</sup> collecte)**

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Help mee!

De oorlog in Oekraïne duurt voort. Miljoenen mensen zijn ontheemd, van huis en haard verdreven. Nu de winter is begonnen en de elektriciteit steeds uitvalt, krijgen de mensen die achterblijven het steeds moeilijker. Kerken doen alles wat ze kunnen om ontheemden, mensen op de vlucht én achterblijvers voedsel, medicijnen en onderdak te bieden. Onze hulp daarbij blijft dringend nodig!

### **Omzien naar elkaar**

Omzien naar elkaar is er om u te helpen, maar ook om de mantelzorgers te ontzien.

U kunt contact opnemen met Pietsje Reitsema-Zijlstra, tel. (0594) 64 24 14, mobiel (06) 24 90 47 94.

E-mailen mag ook: [genp.reitsema@ziggo.nl](mailto:genp.reitsema@ziggo.nl).

U kunt ook contact opnemen met uw wijkdiaken.

Ook kunt u zich aanmelden als vrijwilliger.

## Wensen van de voedselbank

<p>Voor de maand april:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• houdbare melk</li><li>• thee</li><li>• ontbijtkoek</li><li>• broodbeleg zoet</li><li>• groente in blik of pot (groot en klein)</li><li>• afwasmiddel</li></ul>	<p>Voor de maand mei:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• houdbare melk</li><li>• rijst</li><li>• ontbijtproduct (Brinta)</li><li>• pakjes soep (droog)</li><li>• soepballetjes</li><li>• knakworst</li><li>• ranja</li><li>• wasmiddel (poeder)</li></ul>
--	--

Andere **houdbare spullen** zijn uiteraard ook van harte welkom. Ook de zegels van Poiesz en Douwe Egberts kunnen worden ingeleverd.

U kunt uw goederen afleveren bij de familie Kooiker, Rozenlaan 7. Er staat een mand klaar waar u uw spullen in kunt doen.

U kunt uw goederen ook inleveren in de Ontmoetingshal van de kerk.

### Aardbevingen in Turkije en Syrië

U kunt ook nu nog uw donaties overmaken op de rekening van de diaconie NL27 RBRB 0789 8123 47 t.n.v. penningmeester Protestantse Gemeente Marum, met vermelding aardbeving Turkije/Syrië.

### Dankbaarheidsbijdrage 2023

Het doel voor dit jaar is de Friese rijders. Zij verzorgen transporten naar Oekraïne.

Zie inlegvel in deze onderweg.

### Collectes:

#### **23 april: Stichting Mensenkinderen** (2<sup>e</sup> collecte)

Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.



Onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, we kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed.

### **Mensenkinderen zet zich in voor hulp en zorg**

Stichting Mensenkinderen verleent materiële en immateriële hulp aan mensen die lijden onder armoede of vervolging. Daarnaast geven zij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verleent zij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

### **Professioneel**

Mensenkinderen wil op een professionele manier hulp geven. De medewerkers van Mensenkinderen hebben jarenlange ervaring op het gebied van hulpverlening, evangelieverkondiging, communicatie en fondsenwerving. Professionele hulp betekent voor hen ook het behalen van een zo hoog mogelijk rendement op elke euro die voor hulp wordt gegeven. Dit betekent dat Mensenkinderen zorgvuldige keuzes maakt als het gaat om de besteding van de inkomsten, maar ook als het gaat om de effectiviteit en kwaliteit van de hulpverlening.

### **Ondersteuning van lokale projecten en evangelieverkondiging**

Wat betreft de hulpverlening ontwikkelt Mensenkinderen geen eigen projecten. Zij richten zich op waardevolle lokale initiatieven. Daarbij is voor hen van belang dat binnen elk project het Evangelie een plaats kan krijgen. Bij voorkeur betrekken zij daarbij de plaatselijke kerken. De organisaties die Mensenkinderen ondersteunt hoeven niet per definitie van christelijke signatuur te zijn. Ook algemene organisaties kunnen op hun steun rekenen onder de voorwaarde dat Mensenkinderen, bij voorkeur via de plaatselijke kerken, de mogelijkheid krijgt om het Evangelie bekend te maken aan hen die binnen het project hulp ontvangen.

## **14 mei: binnenlands diaconaat, kerk zijn met en voor elkaar.** (2<sup>e</sup> collecte)

Veelal gaan de collectes die wij houden naar het buitenland voor goede doelen.

Ook in Nederland zijn er natuurlijk plaatselijke initiatieven om mensen en diaconieën te ondersteunen.

Daarvoor deze collecte!

Als diaconie bevelen wij genoemde collectes van harte bij u aan. U kunt gebruik maken van de kerkgeldapp.

Indien u niet in de gelegenheid bent om de diensten te bezoeken, kunt u ook een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RBRB 0789 8123 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Marum, o.v.v. het doel van de collecte. Of u kunt uw bijdrage op een andere zondag in een envelop, met daarop het doel vermeld, in de collectebakjes doen.

e-mail: [diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl](mailto:diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl).

tel. (06) 29 11 08 09

website: (<http://marum.protestantsekerk.net/diaconie>).

Namens de diaconie,  
Grietje van Dalen

## **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

### **Hulp gezocht**

Dat de vrijwilligers in en rond de gebouwen van de Ontmoetingskerk zorgen dat alles er netjes bij staat en/of ligt, is wel bekend. Elke woensdagmorgen, en soms wel vaker, wordt er geschilderd en getimmerd en alles wat daarmee te maken heeft. Ook de buitenboel wordt netjes gehouden door te snoeien, wieden en gras te maaien.

En dat laatste dreigt een beetje te versloeren om het zo maar te noemen. Door de (tijdelijke) uitval van onze maaier zijn we dringend op zoek naar iemand die het maaiwerk op zich wil nemen. Dat betekent in het seizoen, dat al is begonnen, één of twee keer per week maaien afhankelijk van de weersomstandigheden.

We hebben de beschikking over een moderne maaimachine op accu, die zelfrijdend is.  
De momenten waarop gemaaid wordt zijn helemaal vrij in te delen.

Wanneer je denkt; dat is te veel voor mij, dan helpen we graag om iemand te zoeken die je wil helpen.

Lijkt het u/jou leuk om het terrein er mooi uit te laten zien, dan is dit wat voor je.

Neem dan contact op met Boeke Boekema. Hij is bereikbaar op boeke.boekema@gmail.com of (06) 10 64 03 46.

### **Vrijwillige bijdrage Onderweg**

Wij zijn blij met uw betrokkenheid bij de Protestantse Gemeente Marum e.o. Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor Marum. Een plek die inspireert en verbindt, waar veel mensen zich thuis voelen en waar veel activiteiten worden ontplooid.

Om u te informeren over onze kerkelijke gemeente, zoals de geplande kerkdiensten, het verenigingswerk, blijde en droevige gebeurtenissen en meer, ontvangt u maandelijks het kerkblad *Onderweg*.

De oplopende kosten voor het maken van het kerkblad hebben ons eerder al doen besluiten hiervoor van u een vrijwillige bijdrage te vragen. Ook dit jaar ontvangen we graag weer een bijdrage voor ons kerkblad *Onderweg*. We denken hierbij aan een bedrag van € 25,-.

Doet u weer mee? Dankzij uw gift blijft de Ontmoetingskerk in Marum een plek van betekenis, inspiratie en verbinding.

Omdat de boekhouder uw betaling dan vlotter kan verwerken geven wij de voorkeur aan betalingen via de webshop of Appostel app.

De webshop is te vinden op [www.ontmoetingskerk-marum.nl](http://www.ontmoetingskerk-marum.nl), de Appostel app is gratis te downloaden via Google Play of App Store.

Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook, zoals voorheen, overmaken op onze rekening bij de Regiobank t.n.v. Protestantse Gemeente Marum e.o. NL70 RBRB 0792 1437 44 o.v.v. kerkblad Onderweg.  
Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,  
Het College van Kerkrentmeesters

## OVERZICHT COLLECTEN MAART 2023

05-03	1 <sup>e</sup> collecte kerk	€ 134
	2 <sup>e</sup> collecte diaconaal doel	- 124
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 59
08-03	collecte bidstond	€ 251
12-03	1 <sup>e</sup> collecte zending en evangelisatie	€ 154
	2 <sup>e</sup> collecte missionair werk	- 122
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 57
19-03	1 <sup>e</sup> collecte gemeenteleven	€ 128
	2 <sup>e</sup> collecte jeugdwerk	- 93
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 64
26-03	1 <sup>e</sup> collecte Kerk in Actie	€ 142
	2 <sup>e</sup> collecte bloemenfonds	- 91
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 77
	KK en TK Kenia Support	- 43
	Ontvangen per bank collecten:	€ 270
	Deze collecte gelden zijn verdeeld:	
	kerk	€ 130
	diaconie	- 97
	zending en evangelisatie	- 22
	jeugd	- 21

## DIVERSEN



### De Vaste Prik

**Zondag 16 april** kunt u het haak- en breiwerk, dat we gemaakt hebben voor ons goede doel in de hal van de kerk bewonderen. Het wordt in de week die daarop volgt, weggebracht door Jan Hoeksema naar Stichting Emanuel Friesland. Zij zorgen weer voor het vervoer naar Roemenië.



# OPPASROOSTER

**16 april** Rianne Radema

**23 april** Romkje Vos

**30 april** Rianne Radema

**7 mei** José Schaart

**14 mei** José van Gijssel

Contactpersoon oppas  
Rianne Radema  
(06) 21 23 40 07  
rianne\_radema\_89@hotmail.com



## LANG ZUL JE LEVEN, BLIJVEN LEVEN

Lang zul je leven, blijven leven,  
veel langer dan een ademtucht.  
Leven, hoe vluchtig: zien, soms even,  
nooit vind je alles wat je zocht;  
biddend om liefde, vreugde, vrede,  
roepend om recht, de longen leeg,  
welkom of niet, soms afgewezen -  
je zag, soms iets. Je zong. Je zweeg.

Lang zul je leven, langer leven  
dan vijf of tien of honderd jaar.  
Ons lijf, ten dode opgeschreven,  
verwelkt, vervalt met huid en haar,  
maar niet je ziel, die is een vlinder  
die zich ontpopt uit haar cocon.  
God schrijft: jij blijft! De hemel windt er geen doeken om: zie  
ginds de zon.

Lang zul je leven, anders leven,  
na ons vertrek sterft slechts de tijd.  
Jouw naam staat in een hand geschreven  
waar nog geen letter ooit uit slijt.  
Als wij ontwaken is het Pasen,  
zacht morgenrood kleurt heel de dag -  
sta op, laat je als kind verbazen:  
licht dat je hier nog nooit zó zag...

André F. Troost, Pasen 2023  
Melodie: psalm 118 of gezang 601 Liedboek 2013  
(Licht dat ons aanstoot, Antoine Oomen)  
In memoriam Huub Oosterhuis (1933-Pasen 2023)