

EREDIENSTEN

Elke zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes van 0 – 4 jaar en kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

- 15 april 09.30 uur, ds. M. Klomp
m.m.v. het Christelijk mannenkoor Westerlauwers,
Buitenpost
De 1^e collecte is voor een diaconaal doel.
De 2^e collecte is voor het jeugdwerk.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 22 april 09.30 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks,
gezinsdienst
19.00 uur, ds. M. Klomp, leerdienst

De 1^e collecte is voor de kerk.
De 2^e collecte is voor het orgel.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 29 april 09.30 uur, mevr. G. Hovius-Dijkstra,
m.m.v. gospelgroep Sjr El Shaddai
De 1^e collecte is voor de Commissie Erediensten.
De 2^e collecte is voor een diaconaal doel.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 6 mei 09.30 uur, ds. M. Klomp
m.m.v. de groep KuzKoes
(trekharmonica/gitaar/viool)
De 1^e collecte is voor een diaconaal doel.
De 2^e collecte is voor missionair werk.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 10 mei 10.00 uur, ds. M. Klomp, Hemelvaartsdag,

tentdienst bij het sportterrein m.m.v. Nathalie Booij
en band
De collecte is bestemd voor Zending en
Evangelisatie.

13 mei 09.30 uur, ds. M. Klomp
19.00 uur, ds. M. Klomp, zangdienst

De 1^e collecte is voor een diaconaal doel.
De 2^e collecte is voor Vorming en Toerusting.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.

20 mei 09.30 uur, ds. M. Klomp, Eerste Pinksterdag
De 1^e collecte is voor Zending en Evangelisatie
De 2^e collecte is voor een diaconaal doel.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.

21 mei 09.30 uur, Commissie Tweede Diensten,
Tweede Pinksterdag
De 1^e collecte is voor Zending en Evangelisatie.
De 2^e collecte is voor de kindernevendienst.

TER OVERWEGING

Lente

In het kerkblad van november vorig jaar heb ik iets geschreven over de herfst. Het kerkblad van april leent zich heel goed om iets over de lente te schrijven. Of in het voorjaar de zon wel of niet schijnt, het koud of warm is, de natuur verandert wel. We zien van alles boven komen, ontwaken.

Deuren en ramen gaan weer open. Denk aan de grote schoonmaak die velen in het voorjaar nog houden. De lente spreekt dus van leven.

Het is prachtig om met eigen ogen te zien hoe alles gaat groeien en bloeien.

Vanuit ons geloof te ontdekken wat God doet in de natuur.

Lied van verlangen

*Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel
ja, zelfs het zaad, diep in de akkergrond
zoekt naar het licht en opstaat om te leven
zo zoekt ons hart naar U ...*

Jaap Zijlstra

Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij veel nieuwe korrels op (Johannes 12: 24).

Een nieuw leven is er door het sterven en de opstanding van de Here Jezus.

Pasen, de Heer die zijn leven voor ons gaf, de dood inging en de dood overwon.

In psalm 104 bezingt de dichter de heerlijkheid van God in de schepping.

Vers 30: door Uw adem komt alles tot leven. U maakt de hele aarde nieuw.

Van Pasen op weg naar Pinksteren. God maakt een nieuw begin. Hoop voor het heden, uitzicht op Gods toekomst.

Leven in Zijn licht, al lijkt het soms moeilijk in al het donker van deze wereld. Geloven in de opgestane Heer. Een werkelijkheid die zichtbaar mag worden.

De hele schepping wordt erbij betrokken. De aardbodem, het is of alles wat dof was weer kleur krijgt. Wat kun je daarnaar verlangen, dat je leven weer kleur krijgt. Dat je dat doffe gevoel kwijtraakt. Dat je merkt dat heel je leven weer in beweging raakt. Dat je weer helemaal blij kunt zijn.

Intense vreugde en weten dat dat bij God vandaan komt. Iemand die je daarvoor de weg wijst.

God heeft ons die weg gewezen, een weg door de diepte heen, een weg door het lijden heen, een weg door de dood heen.

Hijzelf is die weg gegaan. Hij maakt de verbinding tussen God en de mensen weer heel. Jezus, die God en mensen aan elkaar verbindt. Kleur in ons bestaan. Een nieuw seizoen is aangebroken. Lente, seizoen van bemoediging en rijke zegen.

De lente lonkt

*De lente lonkt, de aarde pronkt
Stil volg ik al haar kleuren
Ik ruik de eerste geuren
Van een vernieuwd begin.
De eerste takken worden groen
En daar, in 't kleine bosplantsoen
Waar 't eerst nog grauw en grijsig was
Tijlpt nu tussen het jonge gras
Een kleine lentebode
Zacht stijgt haar hemelode
Tot aan de Horizon.
En ik, ik voel me vrij, want 'k weet
Dat Hij, die alles heeft gemaakt
Die mij zo teer heeft aangeraakt
Volbrengt wat Hij begon.*

Jolanda Vlastuin-van Deelen

Spreuk: Spreuken 10: 12

ZEGEN

Alleen de zegen van
de Heer maakt rijk.

ZWOEGEN

Zwoegen voegt daar niets aan
toe

Johannes Valkema, coördinator

Gedicht

U vroeg mijn handen

U vroeg mijn handen, opdat U ze kunt gebruiken voor Uw doel.
Ik bood ze aan, eventjes, maar trok ze terug, want het werk was
moeilijk.

U vroeg mijn mond, om een stem tegen ongerechtigheid te laten
horen.

Ik gaf slechts mijn fluistering, uit vrees om zelf beschuldigd te
worden.

U vroeg mijn ogen om de pijn van de armoede te zien.

Ik sloot ze, want ik wilde niet zien.

Heer, vergeef mij, als ik U dien uit egoïsme,
alleen wanneer het mij uitkomt,
alleen op die plekken waar het veilig is,
en alleen met diegenen die het mij makkelijk maken om U te
dienen.

Vader, vergeef mij, maak mij nieuw.
Zend mij uit, als een bruikbaar instrument,
opdat ik de betekenis van Uw kruis serieus mag nemen.

gebed via Kerk in Actie

Spreuk van de maand

*Als je van het Evangelie overneemt wat je bevalt,
dan geloof je meer aan jezelf dan aan het Evangelie.*

kerkvader Augustinus

BIJ DE VIERINGEN

Zondag 15 april, 09.30 uur

Voorganger: ds. M. Klomp, m.m.v. het Christelijk mannenkoor
Westerlauwers uit Buitenpost.

Thema: *Vergeving opent de toekomst.*

Het koor, o.l.v. dhr. Jan Hibma zal voor, tijdens en na de dienst
een aantal liederen ten gehore brengen, maar ook de gemeente
zelf komt volop aan bod.

Wij hopen op een prachtige zangdienst.

Zondag 22 april, 09.30 uur

Voorganger: mevr. H.J. de Boer-Lodewijks

In deze gezinsdienst zal worden meegewerkt door de Praise-kids.

19.00 uur: ds. M. Klomp

Het is al weer een tijdje geleden, maar deze avond is er weer een
leerdienst. We vervolgen onze tocht door de Heilige Catechismus.
Vanavond is zondag 13 aan de beurt.

Zondag 29 april, 09.30 uur

Voorganger: mevr. G. Hovius-Dijkstra, m.m.v. gospelgroep

Sjir El Shaddai. De naam van de groep betekent: een lied voor God de allerhoogste. Dat wil de groep in deze dienst, samen met de gemeente, dan ook graag ten gehore brengen.

Zondag 6 mei: 09.30 uur, eerste zondag van de maand, verbindend vieren

Voorganger: ds. M. Klomp

In deze dienst denken we terug aan de afgelopen week met daarin 4 en 5 mei.

De Bijbeltekst die centraal staat komt uit Johannes 15: 9-17 (Het gebod der liefde).

Muzikale medewerking wordt verleend door de groep KuzKoes (met gebruik van trekharmonica, gitaar en viool).

In deze dienst zal mevr. A. Beimers tot ouderling bevestigd worden.

Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag

Aanvang: **10.00 uur (!)** in de feesttent bij de sporthal

Voorganger: ds. M. Klomp

Thema: *Niet naar boven kijken!*

Organisatie van deze dienst: onze Zending- en Evangelisatie-commissie. Muziek wordt verzorgd door Nathalie Booij en haar begeleidende band.

Zondag 13 mei, 09.30 uur

Voorganger: ds. M. Klomp

Deze zondag, tussen Hemelvaart en Pinksteren in, heet ook wel 'Wezenzondag'.

De Bijbeltekst in deze dienst komt uit Johannes 14: 15-22, waarin Jezus belooft zijn volgelingen niet als wezen achter te laten.

19.00 uur: ds. M. Klomp, zangdienst

Het spreekt vanzelf dat in deze dienst de lofzang van de gemeente de boventoon heeft.

Wie van zingen houdt (en wie doet dat niet?) wordt dus extra uitgenodigd.

Zondag 20 mei, 09.30 uur, Eerste Pinksterdag

Voorganger: ds. M. Klomp

Pinksteren wordt ook wel de verjaardag van de kerk genoemd,

omdat op Pinksteren, met de komst van de Heilige Geest, de kerk is ontstaan.

En dat willen we natuurlijk met elkaar vieren!

Maandag 21 mei, 09.30 uur, Tweede Pinksterdag

Deze dienst wordt georganiseerd door de Commissie Tweede Diensten. U bent van harte welkom.

WAT EEN PASSIE!

Ontroerend... Kippenvel... Die teksten raakten me... Wat een prestatie... Ik begrijp het nu beter... Wat een mooie groepsprestatie... Wat een koor!... Wat een prachtige uitvoering!

Zomaar een aantal opmerkingen die je kon horen, na elke uitvoering van de Matteüs Passie.

Of het nu bij de uitvoeringen in Marum was op Palmzondag, of in Boerakker op de Goede Vrijdag of op Stille Zaterdag in De Wilp, deze Passie raakte de bezoekers.

Net zoals ze onszelf als koor – solisten – muzikanten en dirigenten steeds meer raakte.

En daarmee was het hoofddoel bereikt: om op deze manier het Lijdensverhaal van Jezus dicht bij de mensen te brengen.

Natuurlijk was er ook dat andere doel: een stuk gemeente-opbouw. En ik denk dat ook dit is bereikt. Want in de afgelopen weken en maanden hebben we elkaar als koor-/gemeenteleden steeds beter leren kennen.

We zullen het gaan missen:

De passie bij de muzikale leiding: Oebele en Bert.

De passie bij de muzikanten: Lianne en Romkje.

De passie bij de mannensolisten: Rudy, Bauke, Piet en hun vervangers Cees en Geert.

De passie bij de vrouwensolisten: Marion, Martha, Jelly, Grietje, Grietje, Nienke, Petra en Gerda.

De passie bij de organisatie: Grietje, Leni, Geert, Oebele en Marcus, daarin bijgestaan door met name Hans, Boeke en Berend.

De passie van alle koorleden individueel.

Maar na zo'n inspannende periode is het goed om tot rust te komen.

We mogen het weer even laten rusten.

Om straks, hopelijk in de zeer nabije toekomst, weer met nieuwe passie opnieuw iets dergelijks met elkaar op te pakken en te beleven.

Namens de organisatie,
ds. Marcus Klomp

Het steentje in de gedenkhoek

Witte steen: 'Dan droogt Hij je tranen en noemt zelfs je naam'

Een bekend en vertrouwd fenomeen is het steentje dat we altijd in de gedenkhoek leggen als er een gemeentelid is overleden. Vaak gebeurt dit tijdens de afscheidsdienst en geregeld ook op de zondagochtend.

Als ik voorga in zo'n afscheidsdienst vertel ik altijd iets over de symboliek van dit steentje, bijvoorbeeld zo:

'Op dit steentje staan de naam en de geboorte- en sterfdatum van de overledene. Dit steentje is het symbool van de eigen identiteit die ieder mens heeft bij God. Soms word je overweldigd door deze wereld of voel je je niet gezien door mensen, maar God weet wie je bent. Jouw naam staat als het ware bij hem in steen uitgehouwen. Bestemd voor de eeuwigheid'.

Laatst ontstond er in de auto op weg naar de begraafplaats een gesprek tussen de ouderling, de contactpersoon en mij over dit steentje. Het werd als mooi en ontroerend ervaren dat dit de betekenis ervan is. 'Misschien is het mooi hierover eens in het kerkblad te schrijven', zo werd gezegd.

Ik heb me nog wat meer verdiept in deze 'witte steen-symboliek'. De veelzijdigheid en de gelaagdheid van het symbool verraste me.

Je zou er een preek over kunnen houden.

De witte steen met daarop de (nieuwe) naam van de overledene komen we tegen in Openbaring 2:17, de brief aan de gemeente van Pergamum. Deze stad was een centrum van de keizercultus. Er was een groot tempelcomplex. De verering van de keizer was geen vrijblijvende zaak en als christen was je tweederangs burger. Je kon je maar beter gedeisd houden. Je eigen identiteit werd bedreigd, bij voorkeur vernietigd. Eigenlijk was je als onderdaan van de keizer een naamloze pion.

In die situatie komt de belofte die in Openbaring 2:17 te lezen is:
En wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.

Hierin zit ook een verwijzing naar het Oude Testament:
Het manna in de woestijn, maar ook die steen was al in het Oude Testament te vinden, namelijk op de borstplaat die de priester droeg. Een plaat met twaalf edelstenen, die verwezen naar de stammen van Israël. Gedragen op het hart van de priester, symbolisch dicht bij het hart van God.

En verder:

Een witte steen was in de Romeinse tijd ook wel een diploma voor sporters en dat past dan weer bij het 'volharden' waarover in Openbaring 2:17 wordt gesproken.

Kortom: een diep symbool, vol troost. God en jij... jullie kennen elkaar.

Hij kent je situatie en Hij noemt je bij je diepste naam.

Grytsje Hovius-Dijkstra

Een bezoek aan De Woonhaven

Terwijl ik het stukje over die witte steen zat te schrijven dacht ik opeens aan een bezoekje dat ik vorige week bracht in De Woonhaven. Ik kwam er voor een gemeentelid uit Marum en voor een gemeentelid uit De Wilp, maar ik gaf iedereen een hand en ik vroeg aan de mensen hoe ze heetten. Eén mevrouw had een heel bijzondere naam en ze vertelde zomaar een heel verhaal over de oorsprong van die naam. En zo raakten we aan de praat. Ieder had wel iets te vertellen over zijn of haar naam en waar die naam dan vooral voorkwam of vandaan kwam. Het is best wel eens lastig om het gesprek gaande te houden als mensen al zoveel 'kwijt' zijn, of verward zijn, maar zó, geworteld in de eigen naam en het eigen verleden ging het zo maar een tijdje door en het was goed.

Zo gaan je gedachten dan heen en weer tussen de aardse en de hemelse Woonhaven. En dan naar dat lied van Sela 'Ik zal er zijn':

'Dan droogt Hij je tranen, Hij noemt zelfs je naam.

Zijn naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

En ook jij mag er zijn, met jouw naam, zelfs als je die zelf niet meer zou weten. Bij God ben je bekend. Hij wil je een witte steen geven met daarop een nieuwe naam, die God en jij samen weten.

Grytsje Hovius-Dijkstra

VORMING EN TOERUSTING

Catechese 14-16 jaar, seizoen 2017-2018

Het afgelopen seizoen zijn we bij de catechese bezig geweest met het bespreken van de geloofsbelijdenis.

Nu, aan het einde van dit seizoen, zeggen wij het zelf op de volgende manier:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en de aarde.

Wij mogen hem Vader noemen omdat Jezus ons dat heeft geleerd.

Hij is de Almachtige omdat Hij in een paar woorden de hemel en de aarde heeft geschapen.

Ik geloof in Jezus Christus, Zijn unieke Zoon. Hij is de Heer.

Hij komt bij God vandaan en is ook echt mens.

Hij is op bevel van Pontius Pilatus gekruisigd en is na drie dagen weer opgestaan uit de dood. Hij heeft dit gedaan om zo onze zonden te vergeven en het weer goed te maken tussen God en mij. Dus Jezus leeft!

Ik geloof in de Heilige Geest.

Deze Geest helpt mij mee om een betere gelovige te worden.

Ik geloof dat het mogelijk is om met hulp van de Geest tot één kerk te komen.

Ik geloof in een leven bij God na de dood.

door: Ingmar, Willem,



**Op zondagmiddag 22 april kijken naar de film:
Conversations (gesprekken) met God**

Korte inhoud

Neale's wereld brokkelt langzaam af, omdat hij moeite heeft met de verantwoordelijkheden die zijn leven met zich meebrengt, hij heeft geen huwelijk, geen werk en huis. Als klap op de vuurpijl breekt Neale zijn nek bij een vreselijk auto-ongeluk, hij kan nergens heen en heeft niemand om mee te praten. Hopeloos en teleurgesteld zwerft Neale door de straten van Ashland, Oregon, dakloos en pijnlijk bewust van het feit dat hij zijn leven door zijn vingers heeft laten glippen. Compleet gefrustreerd is Neale furieus op God en vraagt een verklaring voor de situatie waar hij in is beland. Tot zijn grote verbazing antwoordt God... en dat is het begin van een dialoog tussen hem en God, die het leven van Neale ingrijpend zal veranderen.

datum: 22 april

tijdstip: 15.30 uur

plaats: zaal 1

na afloop: samen eten en gesprek

Vieren in geuren en kleuren op 9 mei

Deze avond stond oorspronkelijk gepland op 9 april jl., maar moest helaas worden uitgesteld. Nu dus op woensdag 9 mei.

Vieren in geuren en kleuren

De titel geeft al aan dat het om een ongewone manier van vieren en luisteren naar de Bijbelse verhalen gaat. Dat komt ds. Annemarie Klomp-Hogeterp dagelijks tegen in haar werk als Geestelijke verzorger bij Talant (instelling voor mensen met een verstandelijke beperking). Zij wil u, als gemeenteleden zónder

verstandelijke beperking, leren hoe je dan tóch kunt vertellen. Want vertellen kan op meer dan één manier. Vertellen kun je ook met andere zintuigen, met beelden, met geluiden, met reuk, met ... Hoe je dat kunt doen?

Kom dan naar deze avond, op 9 mei en ervaar en ontdek!

Onderwerp: 'Vieren kan in geuren en kleuren'

Leiding: Annemarie Klomp-Hogetherp

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: Zaal 5

Zingen op de woensdagmiddag

Op woensdag 25 april gaan we weer zingen van 14.30-15.30 uur onder muzikale leiding van Durk Boschma.

Gelegenheid om uw voorkeur voor te zingen liederen kenbaar te maken is tot maandag 23 april, 18.00 uur bij ds. Klomp.

Bidstond

De Heer is waarlijk opgestaan! Jezus heeft de dood overwonnen. Toch was Jezus in zijn tijd op aarde ook mens, zoals u, jij en ik. Hierdoor kan Hij met ons meevoelen en begrijpt Hij ons. Hij was diep ontroerd door de dood van Lazarus (die Hij erna uit de dood liet opstaan) en was vurig tegen de farizeeërs. Omdat Jezus met ons mee kan voelen, nodigt de schrijver van de Hebréeënbrief ons uit om te bidden en te komen tot de troon van de genade om alles voor God neer te leggen. U kunt dit thuis en binnen uw gezin doen, maar u bent ook welkom om dit samen te doen op onderstaande data.

donderdag 19 april

donderdag 3 mei

donderdag 17 mei

plaats: Ons Centrum, zaal 7

aanvang 19.45 uur

Johan, Durk, Aant en Willem Anne

Bijbeluurtjes in De Hoorn worden gehouden op onderstaande dinsdagen, steeds om 10.45 uur.

24 april mevr. H.de Boer-Lodewijks, Lucaswolde

8 mei mevr. G. Hovius-Dijkstra, Ureterp

22 mei mevr. H. Stuuat-Vogelzang, Boerakker
Ook belangstellenden van buiten De Hoorn zijn van harte welkom.



KERKENRAAD

Ambtsdragersverkiezingen

Tijdens de morgendienst van zondag 1 april jl. zijn de volgende ambtsdragers bevestigd in de daarbij genoemde ambten:

tot ouderling met een bijzondere opdracht (ambo), namelijk voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, is benoemd:

- dhr. Bert Stouwie, Grietmansweg 8

tot ouderling met een bijzondere opdracht (ambo) vanuit de Commissie Erediensten, is benoemd:

- mevr. Okkelien Bikker, Sportlaan 11

tot jeugdouderlingen zijn benoemd:

- mevr. Jackelien Renkema, Kruisweg 55
- mevr. Romkje Sietske Vos-Hospes, Wijmaheerd 2

De volgende ambtsdragers hebben hun ambt met één jaar verlengd:

- dhr. en mevr. Jakob en Bregtje van Breden-Wijnalda, Oosterweg 64, De Wilp, ouderling
- dhr. Cees Haites, De Singel 6, ouderling

De heer Geert Kooiker wordt vanaf 1 april waarnemend voorzitter van de kerkenraad, totdat een gemeentelid bereid is om deze taak over te nemen.

Tot diaken is benoemd:

- mevr. Martha Boonstra, Wendtsteinweg 43

Mevr. Antje Beimers, Sportlaan 6, zal in de dienst van

zondag 6 mei als ouderling bevestigd worden.

In deze dienst zijn afgetreden:

als ouderling met een bijzondere opdracht (ambo)

- dhr. Luit Brondijk, Offeringalaan 6, Nuis
(voorzitter van het College van Kerkrentmeesters)
- dhr. Freddy Postema, Noordwijkerweg 24, Kornhorn,
(lid van de Commissie Erediensten)

als wijkouderling

- mevr. Janneke van Kammen, Frima Steenhuis 21

als jeugdouderling

- mevr. Jesca Reitsma, De Dobbe 9 (op haar verzoek heeft de kerkenraad haar ontheffing verleend)

als diaken

- dhr. Wobbe Dijk, Parkstraat 11
- mevr. Wiepie Vogelzang, Dotterbloem 1
- dhr. Anne Nico van der Vaart, Alberdaweg 83
- dhr. Johan Kalfsbeek, Wendtsteinweg 67 (hij blijft penningmeester van de diaconie)

als contactpersoon

- mevr. Sieja Jakobs-Broersma, Van Ewsumstraat 57
- dhr. Bert Stouwie, Grietmansweg 8

De volgende contactpersoon is aangetreden:

- mevr. Anja Jakobs, Holtropslaan 8

Daarnaast zijn aangetreden als coördinerende contactpersoon:

- mevr. Janneke van Kammen, Frima Steenhuis 21, voor wijk 15
- mevr. Fia Hooghiem, Jakob Catsstraat 4, voor wijk 4
- dhr. Hein Bonnema, Oudeweg 12A in Nuis, voor wijk 1

De Kerkenraad is erg blij dat er gemeenteleden zijn benoemd tot (jeugd-)ouderling, het ambt van ouderling met een bijzondere opdracht en het ambt van diaken. En we zijn blij dat er gemeenteleden zijn die contactpersoon willen zijn of coördinerend contactpersoon.

ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Pasen: geloven en vieren, hebben we afgelopen Paasweekend van de kansel gehoord. We zijn bevrijd van onze zonden en dus mogen we als bevrijde mensen het leven vieren en genieten!

November 1989! Henriëtte en ik logeren bij onze Duitse vrienden Josef (Bubi) en Beate in Erwitte. Op de dag van de val van de muur rijden we met z'n vieren naar een grensovergang waar het allemaal zou gebeuren. Eenmaal ter plaatse zijn we getuige van de blijdschap, uitgelatenheid van de mensen aan de grens; zowel Ossies als Wessies voelen zich bevrijd! We staan met tranen in de ogen het schouwspel in ons op te nemen. De hekken zijn geopend en op plekken doorgeknipt. We kunnen zomaar door het Sperrgebiet (gebied dat officieel ontoegankelijk was gemaakt voor burgers, nalatenschap van WOII) te voet naar de DDR gaan. Een unieke kans die we graag willen nemen. Zonder paspoort! Maar op het moment dat we de grens over willen gaan stopt Bubi. "Ik ga niet verder, wat als de Ossies mij herkennen als één van de grenswachten van de Wessies? Wat zullen ze dan met mij gaan doen?" De angst en vastberadenheid waren van z'n gezicht te lezen.

Pasen! Thomas was erbij, maar geloofde in eerste instantie niet wat er gebeurde. Josef (Bubi) was erbij, zag wat er gebeurde, maar kon en wilde het niet geloven. De angst en het onbekende regeerden!

Hoe kunnen wij, levend in een tijd van angst en onzekerheid tot op wereldniveau, mensen laten geloven wat we niet hebben gezien, als zelfs de aanwezige getuigen grote twijfels hebben over of bij wat er gebeurt. Toch mogen wij geloven dat de Heer voor ons gestorven is om de weg vrij te maken naar het Eeuwige Leven! We zijn bevrijd, ondanks dat we ons opsluiten in het leven van alledag. Dat maakte Bubi zo onzeker over wat er die dag in november 1989 gebeurde. Hij leefde in het tijdperk BRD/DDR en iets anders denkbaar was onmogelijk.

Wanneer je je bevrijd weet moet je er van gaan genieten, moet je het leven gaan vieren, zoals dominee afgelopen Paaszondag zo mooi verwoordde.

Nu we het leven kunnen vieren vanuit die wetenschap, gaan we met de Heer op weg naar z'n Hemelvaart. Hier op aarde vieren we die gedenkwaardige dag op donderdag 10 mei. Zoals gewoonlijk in de tent. De dienst begint om 10.00 uur en wordt geleid door ds. Klomp. Hij wordt bijgestaan door gospelzangeres Nathalie Booij en band. Zij gaat de dienst begeleiden met zang en brengt zelf enige nummers ten gehore. Nathalie treedt al jaren op in kerkdiensten en op festivals. Ze wil graag getuigen van haar Opgestane Heer. Ook dit jaar trekt ze met haar band weer door het hele land en doet ze ook Marum aan. Nathalie zingt goed in het gehoor liggende liedjes die recht vanuit haar hart komen. Ze probeert je mee te nemen in een leven met de Heer. Ze wordt begeleid door een twee- tot meerderkoppige band, vaak aangepast aan de wensen en mogelijkheden ter plekke. Laat deze dienst niet aan u voorbij gaan. Hemelvaart is uiteindelijk de 'Gesloten Deur' die door de voorbereiding van onze Opgestane Here Jezus is opengezet voor allen die het willen geloven. De dood, het Sperrgebied, is ontsloten en overwonnen! Kom ook donderdag 10 mei naar de Hemelvaartdienst in de tent. Het belooft een ongelooflijk bevrijdende dienst te worden. Wij van de ZEC hebben er zin in en zien uit naar ieders aanwezigheid. U en jullie zijn van harte uitgenodigd!

Uiteindelijk zijn wij te voet de DDR binnengelopen ...

namens de ZEC,
Kor van der Velde

DIACONIE

Offerkist

De 'offerkist' staat in de ontmoetingshal, naast de ingang van de kerkenraadskamer.

Hierin verzamelen we:

- alle soorten munt- en papiergeld
- oude brillen en brillendozen
- oude mobieltjes, mobiele telefoons, PDA's.

Het munt- en papiergeld is bestemd voor Kerk in Actie.

Landelijk levert dit jaarlijks plm. € 30.000.- op.

Begin deze maand is er weer een aantal brillen en brillendozen bezorgd bij Pro Optiek, opticien in Leek. Deze gaan naar Afrika en worden geschikt gemaakt voor hergebruik.

De mobieltjes e.d. gaan naar stichting Opkikker. Een stichting die zich inzet om gezinnen met een kind dat langdurig ziek is een 'opkikkerdag' te bezorgen.

Allen die mee gespaard hebben en willen: hartelijk dank.

Wensen van De Voedselbank in de maand april:

- rookworst
- zuurkool
- pannenkoekmeel
- houdbare melk

Paasgroetenactie 2018

De paasgroetenactie is gehouden op 18 maart jl. Er zijn 110 kaarten, door gemeenteleden voorzien van naam en groet, verstuurd naar landelijke en buitenlandse gevangenen. Allen hartelijk dank voor het meewerken aan deze actie.

Bij de collecten:

29 april: Edukans (2^e collecte)

Onderwijs, de kans van je leven:

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen.

Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen.

Wat je op school leert, is voor altijd.

Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk.

Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel leven lang!

6 mei: Exodus (1^e collecte)

Exodus Nederland is een vereniging met vijf leden die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde

terugkeer in de samenleving te vergroten. De Exodusorganisatie kent vijf regio's die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken. De regio's worden aangestuurd door een directeur-bestuurder. De directeur Exodus Nederland geeft direct leiding aan het verenigingsbureau

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.

Ze bieden een begeleid wonen traject in hun Exodushuizen verspreid over het land, of ze bieden steun met ambulante hulpverlening. Ze richten zich ook op de familieleden en de kinderen, bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen, Detentie-programma of met de workshops Vrij Verantwoord Vaderschap in de gevangenis.

Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Ze gaan daarbij uit van de vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.

13 mei morgendienst: Heifer (1^e collecte)

Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie. Ze maken deel uit van het Heifer International netwerk, dat al in 1944 is gestart met de bestrijding van honger en armoede door het plaatsen van jonge koeien (heifers in het Engels). In 1999 is Heifer Nederland opgericht.

Bijna 800 miljoen mensen zijn ondervoed. De meesten wonen op het platteland. Landbouw is vaak hun enige mogelijkheid om een beter bestaan op te bouwen. Men is er van overtuigd dat Afrikaanse boerengezinnen met de juiste kennis en middelen zelf in staat zijn om voldoende voedsel te produceren en een inkomen te genereren. Dát is waar ze voor gaan.

Kwetsbare, maar ondernemende Afrikaanse boeren worden ondersteund met duurzame landbouwprojecten waarin veehouderij een belangrijke rol speelt. Boeren ontvangen vee als een 'levende lening', die ze aflossen door nakomelingen van de dieren met de opgedane kennis door te geven aan nieuwe projectdeelnemers. Met de combinatie van vee en praktijkgerichte

trainingen kan een boer voldoende voedsel produceren voor zichzelf én voor de markt.

13 mei avonddienst: ICS driver of development (1^e collecte)

ICS is opgericht in 1980 en stond toen voor Internationaal Christelijk Steunfonds (ICS). De organisatie richtte zich volledig op noodhulp. Er werden hulpacties op touw gezet in onder meer Afghanistan, Pakistan, Libanon, Mozambique, Angola, Somalië, Oeganda, Vietnam, Laos en Cambodja.

In de loop der jaren zijn de programma's en aanpak veranderd. Van een organisatie die ooit begon met het bieden van noodhulp is ICS nu uitgegroeid tot een van de pioniers op het vlak van social businesses in Oost-Afrika. Ze zetten sociale ondernemingen op die een lokale economie op gang brengen waar ook boeregezinnen onderdeel van uitmaken. Door ouderschapstrainingen leren ze ouders hoe ze economische vooruitgang en een positieve opvoeding kunnen inzetten om de toekomst van hun gezin positief te beïnvloeden. Zo zetten ze een keten van duurzame economische en sociale ontwikkeling in gang.

20 mei: Interkerkelijke Stichting Ethiopië-Eritrea (ISEE) (2^e collecte)

Geïnspireerd door de Bijbelse uitleg van de liefde tracht de Stichting sinds 1973 door middel van kleinschalige projecten de levensomstandigheden en de toekomstmogelijkheden voor de allerarmsten in Ethiopië en Eritrea te verbeteren.

Al sinds 1973 worden er vele (succesvolle) projecten ondersteund op het gebied van visserij, landbouw, onderwijs, gezondheid, economie en milieu.

Met en van deze projecten heeft ISEE al veel bereikt en geleerd, maar de armoede en de nood in beide landen blijft groot en men is er dan ook nog lang niet. Hun projecten zijn nog steeds hard nodig om de allerarmsten in Ethiopië zicht op een betere toekomst te bieden.

Als diaconie bevelen wij deze collecte(n) van harte bij u aan. Indien u niet in de gelegenheid bent om genoemde diensten te bezoeken, kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RBRB 078.98.12.347 o.v.v. het doel van de collecte.

Of u kunt uw bijdrage op een andere zondag in een envelop, met daarop het doel vermeld, in de collectezak doen.

e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl.

tel. (0594) 64 19 15

website: (<http://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/diaconie>)

Wobbe Dijk

JEUGD

Meetingpoint: bericht van de 11-13 jarigen



Hallo allemaal!

Begin dit jaar zijn we van start gegaan met een nieuw seizoen Meetingpoint. Om de twee weken komen we op de woensdagavond samen met een groep van ongeveer twaalf tieners. Tijdens de avonden proberen we elkaar op een ontspannen

manier te ontmoeten en proberen we het geloof centraal te stellen: 'wat kunnen wij vandaag de dag leren van Jezus en de Bijbel'. Zo zijn we een avond met Abraham op pad geweest. Toen God tot hem sprak en hem de opdracht gaf om zijn land te verlaten was het niet zo dat Abraham voortaan direct antwoord kreeg op al zijn vragen. Abraham heeft vaak moeten wachten, wachten op God. Aan de hand van Abraham zijn reis, hebben wij samen nagedacht over een aantal vragen die te maken hebben met wachten, zoals: heb jij wel eens lang op iets moeten wachten? Tijdens een eerdere avond stond *Wie is Jezus* centraal. De tieners kregen de opdracht om een Facebookpagina te maken (op papier). De afgelopen keer kwamen David en Goliath voorbij met behulp van een poppenshow (live uitvoering).

En natuurlijk bestaat een groot deel van de avonden uit samen leuke spellen doen! Zo zijn er al heel wat kranten versleten (krantje mep), dingen uitgebeeld, hebben we gedanst, en is er een schapenspel in omloop gebracht. Al met al kijken we terug op gezellige avonden. Tijdens de eerstvolgende avond staan we stil

bij het thema: *gastvrijheid en lekker eten*. Hoe deden de mensen dit vroeger in de bijbelse tijd en wat kunnen wij hiervan leren?

Hartelijke groeten,
Annelies Jakobs, Heleen van der Wal,
Romke en Lotty de Vries

DIVERSEN

Hervormde Vrouwenvereniging

Op 26 april hopen we de laatste bijeenkomst van dit seizoen te houden. Het onderwerp is *Nostalgie*. Heb je ook nog iets bewaard met een verhaal neem het mee naar de vergadering.

Kringloopcentrum 't Trefpunt

't Trefpunt heeft aan onderstaande doelen geschonken.



De Brug regio Westerkwartier heeft een groep wedstrijdzwemmers die regelmatig naar wedstrijden in de regio gaan. Dit jaar is een bijzonder jaar, want ook voor hen is dit een Olympisch jaar. Begin juni worden de Special Olympics Nationale Spelen georganiseerd in de Achterhoek, 1200 sporters uit geheel Nederland die drie dagen met elkaar sporten in verschillende takken van sport. Voor de sporters een belangrijk evenement waar al lang naar uitgekeken wordt en hard voor wordt getraind.

In de loop van de jaren zijn er vriendschappen ontstaan met andere verenigingen in eigen land en ook in het buitenland door deelname aan (inter-)nationale wedstrijden. Deze wedstrijden zijn voor de zwemmers een moment om deze vriendschappen te versterken en uit te breiden. Daarnaast zijn deze wedstrijden erg belangrijk voor het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid. Voor een gezonde leefstijl is het belangrijk dat deelnemers met een verstandelijke beperking kunnen participeren in een, zo nodig, aangepast sportaanbod.

Door een aantal deelnemers wordt al het hele jaar voor de deelnemersbijdrage gespaard. Ze zijn ook uitgenodigd voor een Benelux zwemwedstrijd in Raalte op 14 april. Twee evenementen in een jaar is voor de sporters financieel best een zware belasting.

De deelnemers hebben vaak alleen een Wajong-uitkering of een PGB (persoons gebonden budget). Met de financiële ondersteuning van € 500,- voor verblijfs- en reiskosten van 't Trefpunt kunnen de deelnemers deze sportieve uitdaging aan.

De Open Hof is een veilige plek in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd en een luisterend oor. De Open Hof is een veilige plek voor dak- en thuislozen, drugsgebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden. Voor een project van vers fruit heeft 't Trefpunt een cheque gegeven van € 600,-.

Er is een gift van € 1000.- naar de Stichting Oost-Europa Werkgroep Middelharnis gegaan.

Het gaat om het domineesechtpaar Cornel Fedor dat werkt in vier verschillende gemeentes en zich inzet voor tientallen gezinnen die in Roemenië onder armoedige omstandigheden leven. Ieder gezin heeft zo zijn eigen achtergrond en behoeftes.

Door financiële hulp kunnen de gezinnen elkaar helpen met de wederopbouw.

In maart hebben we een jaarvergadering gehad waar een groot deel van de vrijwilligers bij aanwezig was. Het financiële overzicht is besproken waar toch zeker iedere vrijwilliger blij van werd. De omzet stijgt nog steeds.

De renovatie van de tuin is al in volle gang.

Heeft u thuis al een voorjaarsopruiming gehouden en heeft u nog dingen waarop u bent uitgekeken, lever het dan (als het schoon en heel is) in bij 't Trefpunt.

De openingstijden staan op de omslag van *Onderweg*.

Wij zien u graag in de winkel.

Namens de vrijwilligers van 't Trefpunt
Janneke van Kammen

Theeconcert

Op zondag 6 mei 2018 houdt muziekvereniging Harmonie een theeconcert in Ons Centrum in Marum. Er is ditmaal geen specifiek thema aan het concert verbonden. Dit betekent dat

bezoekers een zeer gevarieerd muziekprogramma kunnen verwachten waar voor iedereen herkenbare muziekstukken tussen zullen zitten. Harmonie, onder leiding van dirigente Annemarieke Bos, nodigt u van harte uit voor het bijwonen van het thee-concert. Het concert is van 15.00–17.00 uur en is vrij toegankelijk.

Breiclub Vaste Prik



Dinsdagmiddag 24 april is onze laatste middag van dit seizoen.

Zondagmorgen 29 april kunt u al onze brei- en haakspullen bekijken in de Ontmoetingsruimte na afloop van de kerkdienst. Daarna gaan al onze spullen naar Uift naar de moeder Teresa-stichting, waar ze verdeeld worden onder de allerarmste mensen in Roemenië en Moldavië.

Martje Louwes	(0594) 64 61 44
Trienke van der Woude	(0594) 64 35 86
Titie Kooistra	(0594) 64 17 08

RADIO WESTERKWARTIER

Elke zondag van 09.30–11.00 uur, frequentie 105,3 FM

22 april	Hervormde Gemeente Dorkwerd
29 april	Chr. Gereformeerde kerk Kornhorn
6 mei	Protestantse Gemeente Grootegast-Sebaldeburen
13 mei	Protestantse Gemeente Marum-Noordwijk
20 mei	Protestantse Gemeente Lutjegast

SLOTIED MATTËUS PASSIE

Het refrein van het slotlied van de Mattëus Passie:

*En ze slapen en ze dromen
totdat Hij hen wakker maakt,
in zijn warme onderkomen
hen met licht en liefde raakt:
Wakker worden, niet meer slapen,
ogen open, kijk me aan.
Ik heb alles nieuw geschapen,
Het is tijd om op te staan!*



OPPASROOSTER

15 april

Hanneke Bouwsema, Ilse Burgler

22 april

Wianda Kuiper, Ingmar van Kammen

29 april

Hanneke Bouwsema, Grietje Hulshof

6 mei

Rebekka Neef, Annelies Jakobs

13 mei

Wieteke van der Veen, Sven van der Wal

20 mei

Wianda Kuipers, Ingmar van Kammen



Contactpersoon oppas: Rianne Radema
(06) 21 23 40 07
rienne_radema_@hotmail.com