

EREDIENSTEN

Elke zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes van 0 – 4 jaar en kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

- 25 maart 09.30 uur, ds. M. Klomp, zesde zondag van de Veertigdagentijd, Palmvasen, laagdrempelige dienst, Kinder- en Tienerkerk
De 1^e collecte is voor de kerk.
De 2^e collecte is voor de Commissie Erediensten.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 14.30** uur en **19.30** uur,
uitvoering Matteüs Passie
Tijdens de middaguitvoering is er oppas voor de kleintjes.
Bij de uitgang is er een schaalcollecte ter bestrijding van de onkosten.
- 29 maart 19.30 uur, ds. M. Klomp, Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal
De collecte is voor een diaconaal doel.
- 30 maart 19.30 uur, ds. M. Klomp, Goede Vrijdag
Er is geen collecte.
- 31 maart Stille Zaterdag, geen dienst
- 1 april **07.00** uur, mevr. G. Hovius-Dijkstra,
Paasjubel in de Romaanse Kerk, Eerste Paasdag
Er is geen collecte.

09.30 uur, ds. M. Klomp, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks en mevr. G. Hovius-Dijkstra, verbindend vieren, bevestiging ambtsdragers
De 1^e collecte is voor een diaconaal doel.
De 2^e collecte is voor de kerk.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.

2 april 09.30 uur, Commissie Tweede Diensten, Tweede Paasdag
De 1^e collecte is voor de kerk.
De 2^e collecte is voor gemeentelieven.
Er is geen deurcollecte.

8 april 09.30 uur, drs. P.J.M.A. van Ool te Tynaarlo, klassieke dienst
De 1^e collecte is voor Zending en Evangelisatie.
De 2^e collecte is voor de kerk.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.

19.00 uur, mevr. G. Hovius-Dijkstra, Vesperviering in de Kerk van Noordwijk
De deurcollecte is voor een diaconaal doel.

15 april 09.30 uur, ds. M. Klomp, gewone dienst, m.m.v. Chr. Mannenkoor Westerlauwers, Buitenpost
De 1^e collecte is voor een diaconaal doel.
De 2^e collecte is voor het jeugdwerk.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.

22 april 09.30 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks, gezinsdienst

19.00 uur, ds. M. Klomp, leerdienst.

De 1^e collecte is voor de kerk.
De 2^e collecte is voor het orgel.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.

TER OVERWEGING

Matteüs Passie voor de gemeente

Op Palmzondag 25 maart wordt in onze kerk de Matteüs Passie opgevoerd (tweemaal: 's middags en 's avonds).

In een uur durende dienst en op moderne manier qua tekst en muziek komt het verhaal van het lijden en sterven van Jezus naar ons toe.

Deze Passie begint met het lied Woorden. Woorden die God tot ons mensen gesproken heeft. Woorden die toekomst in zich dragen. Maar die woorden moet je dan wel doen. En wij mensen vergeten ze vaak te doen. Zo worden de hoorders er meteen bij betrokken.

Wanneer mensen de woorden van God niet doen, ontspoort het leven, volgt de dood. Daar verwijst het volgende lied over de zalving dan ook naar: de komende dood van Jezus.

Er wordt gezongen over de Pésach-maaltijd en over Gethsemané. Plaatsen waar de leerlingen Jezus zullen verlaten en verraden. En de link naar onszelf is duidelijk: hoe vaak laten wij, leerlingen van Jezus, Hem niet in de steek (het verhaal van Goede Vrijdag blijkt altijd weer actueel: waar staan wij?). Er wordt gezongen door een Petrus- en een Judas-figuur: beiden verloochenen Jezus (en wie zijn wij: Petrus? Judas? Of anders?).

Jezus wordt bespot in een lied en er is medelijden. Het roept de vraag op hoe snel wij geneigd zijn om ons aan te sluiten bij de 'winnende' partij. Of durven wij te kiezen voor het lijden?

In het indrukwekkende lied Golgotha wordt bezongen, hoe de Middelaar solidair is met mensen die hun kruis dragen.

Tijdens deze Matteüs Passie wordt de Paaskaars gedoofd: Het licht der wereld wordt door mensenhanden uitgedoofd. Maar desondanks eindigt de Matteüs Passie niet zonder hoop.

Er is het vertrouwen dat God kán ingrijpen.

De Matteüs Passie gaat over het hart van het Evangelie.

Om ons allen, als hoorders en toeschouwers, en als deelnemers in te prenten: wát een gebeurtenis, wát een Heer, wát een God.

Natuurlijk kan er meer, veel meer gezegd worden.
Maar ik wil liever eindigen met: komt u vooral kijken en luisteren.

ds. Klomp

Gedicht

Om de vreugde van Pasen

Vader, sinds Pasen komt alles in een ander licht te staan,
het licht van de opstanding.

De dagelijkse krant, onze zorgen,
onze zonden, onze ziekten,
onze droefheid, alles is anders nu Jezus leeft.

Zeg U onze povere pogingen om te verstaan
wat het voor uw gemeente en voor heel de wereld
betekent dat uw Zoon, onze Verlosser,
verrezen is uit de dood.

O geef dat wij de dwaasheid niet begaan
de Levende te zoeken bij de doden,
laat ons van harte mogen zeggen
met Maria van Magdala: Rabboeni! Mijn Meester!

Dank U, Vader, voor het licht
en de troost van Pasen,
we loven en prijzen uw Naam
voor zoveel goedheid en voor zoveel vreugde.

Jaap Zijlstra, in 'het geheim van het graan'

Spreuk van de maand

Wij leven en sterven. Christus stierf en leeft.

dr. John Stott

BIJ DE VIERINGEN

Zondag 18 maart, 09.30 uur, gewone dienst

Voorganger: mevr. G. Hovius-Dijkstra, vijfde zondag van de Veertigdagentijd.

Zondag 25 maart, 09.30 uur, laagdrempelige dienst, Palmzondag

Voorganger: ds. M. Klomp, zesde zondag van de Veertigdagentijd. Er is dan ook Kinderkerk en Tienerkerk.

Het thema op deze Palmzondag is *Geen gewone koning* (Joh. 12: 12-19, het verhaal van de intocht in Jeruzalem).

14.30 uur: Uitvoering Matteüs Passie voor de gemeente
en 19.30 uur: Uitvoering Matteüs Passie voor de gemeente

Donderdag 29 maart, 19.30 uur, Witte Donderdag

Voorganger: ds. M. Klomp

Wij lezen op deze avond Joh. 13: 1-17, het verhaal van de voetwassing.

Tijdens deze dienst vieren wij het Avondmaal.

Als gemeente, groot en klein, proberen wij niet alleen met het Bijbelverhaal, maar ook met en door de symbolen van brood en wijn een vermoeden te krijgen van het grote geheim van Christus' lijden en sterven voor ons.

Vrijdag 30 maart, 19.30 uur, Goede Vrijdag

Voorganger: ds. M. Klomp

Op deze vrijdag lezen wij het lijdensverhaal zoals Johannes het heeft opgeschreven (Joh. 18 en 19).

Waarom noemen wij deze vrijdag Goede Vrijdag? Hoe kan wat op deze dag gebeurt toch Evangelie, Blijde Boodschap zijn?

We lezen het verhaal uit Johannes. Over het verhoor door de hogepriesters en daarna door Pilatus en Herodes. We horen hoe de priesters en de leiders van het volk de dood van Jezus eisen. Bij het sterven van Jezus wordt de Paaskaars gedoofd.

Dit is waartoe mensen in staat zijn: de liefde in eigen persoon doden...

En wat doet God vervolgens? Is dit het einde van het Evangelie? We verlaten in stilte de kerk.

NB: Zaterdag 31 maart, geen viering!

Omdat een groot aantal gemeenteleden betrokken is bij de Matteüs Passie die 's avonds wordt opgevoerd in De Wilp en er ook (nog) geen organist beschikbaar is, heeft de kerkenraad ermee ingestemd om dit jaar uit praktische overweging deze viering te laten vervallen.

Zondag 1 april in de Romaanse kerk

07.00 uur: Klokgelui

07.15 uur: Paasjubel

Voorganger: mevr. G. Hovius-Dijkstra

Op ingetogen wijze wordt de Paasmorgen ingeluid.

In deze viering wordt het licht van Pasen, van de Opstanding, de kerk binnengedragen en belijden wij zingend onze verbondenheid met Christus. Die verbondenheid geven wij ook vorm in de doopgedachtenis. Rondom het doopvont worden wij herinnerd aan onze doop.

Voor altijd met Christus verbonden, geen wonder dat we jubelend deze viering afsluiten.

Voor wie de Paasmorgen eens op andere wijze wil beginnen: van harte welkom.

Daarna volgt om **08.30 uur** het Paasontbijt in zaal 4 van de Ontmoetingskerk.

Iedereen is ook daar van harte welkom.

Wel graag van tevoren even aanmelden.

Er liggen vanaf 18 maart intekenlijsten in de kerk.

09.30 uur, in de Ontmoetingskerk, Paasmorgendienst, verbindend vieren

In deze dienst staat alles in het teken van de vreugde en blijdschap. Het licht overwint.

Het thema is dan ook: *Leven in Gods licht*.

We lezen Genesis 1: 1-5 en Joh. 20: 1-10.

Door Jezus Christus schenkt God aan de mensen leven tot in eeuwigheid.

En dat mag je horen en zien!! Niet alleen met orgel-, maar ook met trompetspel.

Voorgangers in deze dienst het pastorale team: ds. M. Klomp, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks en mevr. G. Hovius-Dijkstra.

Ook vinden in deze dienst het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers plaats.

Maandag 2 april, 09.30 uur, Tweede Paasdag

dienst onder leiding van de commissie Tweede Diensten

Zondag 8 april 09.30 uur

Voorganger: ds. P.J.M.A. van Ool uit Tynaarlo, klassieke dienst

19.00 uur, Vesperviering in Noordwijk

Voorganger: mevr. G. Hovius-Dijkstra

Zondag 15 april, 09.30 uur, gewone dienst

Voorganger: ds. M. Klomp,
m.m.v. het Westerlauwers Mannenkoor

VORMING EN TOERUSTING



Kind en Avondmaal

Kinderen zijn in onze gemeente welkom om het Heilig Avondmaal mee te vieren, mits ze van hun ouders mogen natuurlijk. Maar behalve dat ze van harte welkom zijn, vindt de gemeente het belangrijk dat ze weten waar het bij het Avondmaal om gaat. Daarom ook dit jaar weer een

speciale voorbereiding, op de namiddag van dinsdag en woensdag in de Stille Week.

Dat is dus op dinsdag 27 en woensdag 28 maart.

De reden? Op donderdag 29 maart viert de gemeente, op Witte Donderdag, het Heilig Avondmaal. Deze viering doet ons extra terugdenken aan die allereerste keer dat het Avondmaal gevierd werd door onze Heer Jezus, samen met zijn leerlingen.

In de voorbereiding, o.l.v. ds. Klomp, hebben we het over:

- het Joodse Pesachfeest
- de Seder-maaltijd
- de verschillende onderdelen daarvan
- en hoe Jezus dit feest veranderde in ons Avondmaal.

We gaan met elkaar leren, proeven en genieten wat een bijzondere gebeurtenis het Avondmaal eigenlijk is. De kinderen (fijn als één of beide ouders er bij kan zijn) worden verwacht in Ons Centrum, op dinsdag 27 maart én woensdag 28 maart, van 17.00 tot 18.00 uur.

Gespreksgroep Geloofsopvoeding

In de periode tussen Pasen en Pinksteren willen we deze gespreksgroep aanbieden.

We doen dat vanuit de gedachte, dat als ouders kinderen laten dopen, zij beloven hun kinderen gelovig op te voeden. Maar hoe doe je dat nu precies?

Er zijn ook ouders die ervoor kiezen, of gekozen hebben hun kinderen nog niet te laten dopen. Toch willen zij hun vaak wel dingen vertellen over God, de Bijbel, het geloof.

Ouders en opvoeders voelen zich daarbij wel eens wat onzeker en hebben daar hun grote en kleine vragen bij.

Om elkaar daarbij te helpen is deze cursus.

Dat is meteen de doelstelling: ouders en opvoeders helpen bij vragen over geloofsopvoeding en zingeving.

Deze gespreksgroep is bedoeld voor ouders van kinderen van 0-7 jaar.

Op een viertal avonden in de periode tussen Pasen (1 april) en Pinksteren (20 mei).

Opgave en informatie: ds. Klomp, (0594) 79 50 06

Matteüs Passie voor de gemeente (deel 2)

In de vorige *Onderweg* vertelden we al een deel over de inhoud. Nu het vervolg.

We komen steeds dichterbij Pasen.

Maar Pasen en het feest van de Opstanding kun je alleen bereiken via de weg van Goede Vrijdag. Het is een weg die gegaan moest worden door Jezus. En in zijn voetspoor ook door zijn volgelingen. Die volgelingen (ook wij) laten zich nogal eens leiden door wat 'men' ervan vindt. Heel subtiel komt dat in deze Matteüs Passie

tot uiting doordat op het ene moment de mensen Jezus beklagen voor zijn rechters en even later instemmen met zijn veroordeling.

Ook heel knap wordt de Petrus-figuur naar voren gehaald. Die bij het vuur ondervraagd wordt door de slavinnen van de hogepriester: ook Petrus staat daarmee als het ware terecht. En hoe brengt hij het ervan af? En daarmee dringt zich de vraag op: hoe breng ik het ervan af als mensen mij zo indringend gaan vragen of ik bij hem hoor?

Dan volgt een bijzondere passage in deze Passie: Petrus en Judas samen. De een die Jezus wil volgen, maar uit angst verloochent en ontkent, en de ander die Jezus wil volgen, maar niet zó als Jezus nu is en hem daarom verraadt. Petrus tegenover Judas. Twee rollen die bij elk mens passen. Judas wordt in deze moderne Matteüs Passie veel sympathieker getoond dan wij meestal gewend zijn. Met daarbij een heel opmerkelijk detail: Judas is de enige van de twaalf apostelen die zich houdt aan de belofte 'zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U niet verloochenen' (Matteüs 26: 35).

Kortom: zoals al eerder gezegd: deze moderne versie en visie op het Paasgebeuren vraagt om onze opmerkzaamheid. Pasen, en de weg daarnaartoe is géén gemakkelijke weg. Als deze Matteüs Passie voor de gemeente kan bijdragen aan dat inzicht is dat pure winst.

ds. M. Klomp

Bidstond

Binnenkort mogen we weer het lijden en sterven van Jezus gedenken met Pasen. Het moment om stil te staan bij wat Jezus' kruisdood en opstanding voor ons betekent. Door Zijn lijden en sterven mogen we voor Gods troon komen en al onze noden, dankgebeden en aanbidding Hem aanbieden.

Op onderstaande donderdagen komt de bidgroep bijeen om hierover van gedachten te wisselen en samen te bidden. U/je bent welkom om mee te bidden.

donderdag 22 maart
donderdag 5 april
donderdag 19 april

plaats: Ons Centrum, zaal 7
aanvang: 19.45 uur

Johan, Durk, Aant en Willem Anne

Bijbeluurtjes in De Hoorn worden gehouden op onderstaande dinsdagen, steeds om 10.45 uur.

27 maart	mevr. H. Stuit-Vogelzang, Boerakker
10 april	ds. M. Klomp, Marum
24 april	mevr. H.de Boer-Lodewijks, Lucaswolde

KERKENRAAD

Besluitenlijst kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergaderde op maandag 5 maart jl. Uit deze vergadering zijn de volgende besluiten en aandachtspunten op te tekenen:

- Censura Morum is gehouden. Er is geen bezwaar om op Witte Donderdag 29 maart a.s. het Heilig Avondmaal te vieren.
- Diverse ambtsdragers hebben commissies, gespreksgroepen en jeugdclubs bezocht. De ervaringen zijn positief en de bezoeken worden zeer gewaardeerd.
- De begrotingen 2018 zijn goedgekeurd en de voorzitter zet alle cijfers op één A4-tje. Dit wordt samen met de uitnodiging voor de gemeenteavond op 26 maart a.s. bij het eerstvolgende kerkblad gevoegd.
- De geplande studieavond wordt een fietstocht, na 1 april, langs de landerijen die we als kerk hebben. De deelnemers krijgen onderweg opdrachten voor een inhoudelijk gesprek met elkaar. Organiserend comité is Gillles, Harjanne en Marcus.
- Mevr. Jesca Reitsema krijgt op eigen verzoek ontheffing uit het ambt van jeugdouderling.

- Op verzoek van de commissie erediensten zal de dienst van Stille Zaterdag komen te vervallen. Men verwacht een erg lage opkomst, omdat de Matteüs Passie die avond in De Wilp wordt opgevoerd en een groot deel van onze gemeente hieraan meedoet.

DIACONIE

Bedankt:

KiKa

Om te beginnen willen wij u ontzettend bedanken voor uw bijdrage in 2017! Dankzij de steun van Kika supporters als u zijn wij op de goede weg. In totaal hebben wij al 167 onderzoeken mogelijk gemaakt die moeten leiden tot een hogere genezingskans van kinderkanker.

Dankzij dit mooie aantal onderzoeken is de genezingskans sinds lange tijd van stilstand, gestegen van 70% naar 75%. Dat is goed maar niet goed genoeg. Want 25% van de kinderen redt het niet. En dat is veel te veel!

We zijn dus nog lang niet klaar want onze doelstelling is 95% genezing en daar moeten we hard voor blijven knokken en hebben we uw hulp bij nodig.

Ronald McDonald Huis Groningen

Mede namens het Bestuur van de Stichting Ronald McDonald Huis Groningen, willen we u hartelijk bedanken voor het bedrag van € 300,- dat wij als gift ontvingen.

Bijdragen en initiatieven als deze zijn een stimulans voor het voortzetten van het prachtige en nuttige werk van ons Huis. Immers, kinderen en ouders hebben behoefte aan elkaar in moeilijke en onzekere tijden.

Het Ronald McDonald Huis biedt deze mogelijkheid en geeft ouders en kinderen de kans, ook als een kind door ziekte ver van huis is, het gezinsleven zo normaal mogelijk te handhaven.

Verjaardagfonds

De opbrengst van de verjaardagbusjes in het afgelopen jaar was € 945,05. Dit bedrag is bestemd voor Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld.

Jammer genoeg valt deze opbrengst wat tegen. Nog geen euro per gemeentelid. Als diaconie hadden we er iets meer van verwacht. In *Onderweg* van december 2016 heeft een artikeltje gestaan 'Waarom en waarvoor een Verjaardagfonds?'. Misschien is het u toen ontgaan en daarom vragen we aan u, ouderlingen/contactpersonen en gemeenteleden, nogmaals medewerking en goedgeefsheid voor het 'Verjaardagfonds'.

Hieronder nogmaals het toen afgedrukte artikeltje:

Waarom en waarvoor een Verjaardagfonds?

Zo nu en dan kom je een gemeentelid tegen die: bij het horen van 'verjaardagfonds' of 'verjaardagbusje' je vreemd aankijkt en vraagt: "wat is dat"?

Jaren geleden is ingesteld om gemeenteleden op de dag dat ze jarig zijn, of kort daarna, met het verjaardagbusje te benaderen. Want wat is er mooier dan het krijgen van een cadeautje voor je verjaardag? Juist... het geven van...

De gift was bedoeld voor een goed doel, het ene jaar een binnenlands doel en het andere jaar een buitenlands doel. Voor het aanbieden van de busjes werden (meestal) dames gevraagd die dit met plezier deden. Later is deze taak bij de ouderlingen en contactpersonen ondergebracht.

Nu doet zich het probleem voor dat de ene ouderling en/of contactpersoon het busje wel aanbiedt en de andere niet. U zult begrijpen dat dit de hoogte van de opbrengst niet ten goede komt.

Wat kunnen we nu doen om de opbrengst hoger en het geven plezieriger te maken?

- Ouderlingen en contactpersonen: misschien kunt u een wijklid inschakelen om deze taak van u over te nemen?
- Gemeenteleden als u geen busje aangeboden krijgt en toch graag mee wilt doen, maak uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van: verjaardagfonds. U kunt natuurlijk ook via de collectezak een gift geven t.b.v. verjaardagfonds.

Mocht u een andere suggestie hebben, we horen het graag.

Voor 2018 is het doel: Stichting Haarwensen (zie ook *Onderweg* van januari 2018). U kunt natuurlijk altijd uw bijdrage overmaken

op ons rekeningnummer NL27 RBRB 078.98.12.347 o.v.v.
Stichting Haarwensen.

Wensen van De Voedselbank in de maand maart

Voor de éénpersoonspakketten:

- groente in een klein blik of potje (liever geen appelmoes)

Paasgroetenactie 2018

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroetenactie sluit aan bij het Veertigdagentijdthema *Onvoorwaardelijke liefde*. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: "Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons".

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 18 maart kunt u na de dienst deze kaarten ondertekenen. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u meedoen!

Bij de collecten

29 maart: Beautiful Kidz Namibia (1^e collecte)

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk Katutura van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in Ovitoto. Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV-/aids-epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief. Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibië telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan! De hulp die Beautiful Kidz biedt, betreft onder meer:

- kleuterschool
- opleiding voor kleuterschoolleidster
- bijlessen en huiswerkbegeleiding voor oudere jeugd
- jeugdclubs
- avontuurkampen
- wijkwerk
- projecten voor volwassenen

De Nederlandse stichting stelt zich onder meer tot doel het bijeenbrengen van de nodige financiële middelen voor dit prachtige werk.

1 april: Dorcas (1^e collecte)

Bij Dorcas gelooft men in gerechtigheid en is men overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. Ze zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden, kwetsbaar en krachtig tegelijk. Ze weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft.

Daarom bieden ze hulp als de nood aan de man is en redden ze levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren zij kansen in situaties die kansloos lijken, betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen ze mensen overeind als ze gevallen zijn en bieden perspectief voor de allerarmsten. Men ziet hen die ongezien zijn.

Dat doen ze vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Ze zijn daar waar het nodig is, daar waar ze nodig zijn. Nooit

vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering, als effectief instrument om levens van mensen te raken. Ze kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.

Ze geloven in de kracht van God en daarom geloven ze in de kracht van mensen.

8 april: De Samaritaan (Vesperdienst)

Stichting De Samaritaan is een internationale, interkerkelijke organisatie met als doel:

- het assisteren van en bemiddelen voor evangelisten en kerken in ontwikkelingslanden, met betrekking tot hun project-activiteiten
- het geven van nood- en ontwikkelingshulp overal ter wereld in de ruimste zin van het woord met als doel het delen van Gods liefde en de boodschap van Jezus Christus

Bij ons beter bekend van de Actie Schoenendoos.

15 april: EBC Zorg (1^e collecte)

EBC Zorg is een organisatie die van harte gemotiveerd is om hulp te bieden aan mensen in probleemsituaties. De inspiratie voor deze hulpverlening vinden ze in hun geloof in Jezus Christus. Ze bieden kwalitatief goede dienstverlening met inzet van hun christelijke identiteit. Onder andere: 24-uurs opvang, woonbegeleiding en ambulante begeleiding. Daarnaast bieden ze trajecten van dagbesteding en re-integratie aan.

Het EBC draagt volop haar steentje bij in de maatschappelijke zorg en de GGZ-zorg op de Noord Veluwe. In het netwerk blijkt steeds weer dat de deskundigheid en samenwerkingsgerichtheid van het EBC heel goed bruikbaar zijn bij innovaties in het zorgaanbod op de Veluwe. Kansrijk Wonen is daar een goed voorbeeld van.

Met christelijke en reguliere partners zijn ketenafspraken gemaakt en convenanten gesloten.

Als diaconie bevelen wij deze collecte(n) van harte bij u aan. Indien u niet in de gelegenheid bent om genoemde diensten te bezoeken, kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RBRB 078.98.12.347 o.v.v. het doel van de collecte. Of u kunt uw bijdrage op een andere zondag in een envelop, met daarop het doel vermeld, in de collectezak doen.

e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl.
tel. (0594) 64 19 15
website: <http://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/diaconie>

Wobbe Dijk

COLLEGE KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans 2018

De afgelopen maanden is er binnen onze gemeente weer volop aandacht geschonken aan Actie Kerkbalans 2018.

Elk jaar wordt er weer een beroep op u gedaan om onze Protestantse Gemeente financieel te steunen met uw VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage). Velen van u hebben hierop positief gereageerd en hun bijdrage, naar vermogen, toegezegd.

Op dit moment is er reeds € 170.000,- toegezegd.

Onze hartelijke dank daarvoor.

We willen allen die, op welke manier dan ook, meegewerkt hebben aan deze actie hartelijk bedanken.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Luit Brondijk
voorzitter

Bestellen collectebonnen mogelijk via de website van de Protestantse Gemeente Marum-Noordwijk en de app

Met ingang van heden bestaat de mogelijkheid om uw collectebonnen via de webshop van de Protestantse Gemeente Marum-Noordwijk (www.ontmoetingskerk-marum.nl) te bestellen en direct via IDEAL te betalen.

Ook kunt u voor het bestellen van uw collectebonnen gebruik maken van de Kerkgeld App (SKG Collect) op uw telefoon.

Deze App is gratis te downloaden via de App Store (Apple) en via Google Play (Android).

Uw bestelde collectebonnen kunt u de volgende eerste maandag van de maand afhalen in de ontmoetingshal, tussen 18.30 en 19.30 uur.

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om, zoals u gewend was, uw collectebonnen op te halen op de eerste maandag van de maand tussen 18.30 en 19.30 uur en het bedrag over te maken op het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Marum-Noordwijk.

DIVERSEN



De laatste bijeenkomst van dit seizoen hopen we te houden op 4 april a.s.

Mevr. J. van Beveren uit Assen gaat ons het ontstaan en de ontwikkeling van

Christelijke feestdagen en de kleuren die daarbij horen, uitleggen. De avond wordt gehouden in de achterste zaal van Ons Centrum en begint om 19.30 uur.

Hervormde vrouwenvereniging

29 maart Paasmaaltijd om 18.00 uur

12 april De Tjalmara's (muziek en samen zingen)



Laat blinden in Ghana zélf de Bijbel lezen!

In je eigen bijbel kunnen lezen, waar en wanneer je maar wilt. In Nederland is dat voor de mensen heel gewoon. Hoe anders is dat in Ghana. Dit Afrikaanse land heeft veel blinden en slechtzienden. Een gevolg van slechte hygiëne, gebrekkige medische zorg en een tekort aan oogartsen.

Net als overal is in Ghana meedoen aan het normale leven veel moeilijker als je blind bent. Maar zelfs in de kerk voelen blinden zich vaak uitgesloten. Anders dan ziende mensen kunnen zij namelijk niet zelf in de bijbel lezen vanwege een tekort aan braillebijbels.

'Die zijn voor de meeste Ghanezen onbetaalbaar', zegt Charles Twumasi van het Ghanees Bijbelgenootschap. 'In alle rust je eigen bijbel lezen, is een ervaring die zij niet kennen.'

Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt graag mee om daar verandering in te brengen en wil 3.500 blinde Ghanezen een brailleboek met bijbelse verhalen geven. Al voor € 5,- kan zo'n boek verspreid worden.

Ook u kunt helpen om blinde of slechtzienende Ghanezen te verblijden met zo'n brailleboek.

Wilt u mensen die niet kunnen zien een tastbaar geschenk geven? Steun dan deze actie voor Ghana met uw gift.

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

NL38 INGB 0000 0160 20 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap, o.v.v. Braillebijbels Ghana.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Pim Veendijk,
tel. (0594) 54 95 38

Wereldgebedsdag 2018

Op zondag 4 maart mochten we samen als kerken in Marum (Moluks-Evangelisch, Gereformeerd vrijgemaakt en PKN Marum-Noordwijk) en Christenvrouwenbeweging Passage, de Wereldgebedsdagviering van Suriname *En God zag dat het goed was* meemaken. We hebben het als positief ervaren om zo samen deze dienst voor te bereiden en uit te voeren.

We waren welkom in de Moluks-Evangelische Kerk, die zich heel goed leent voor zo'n dienst!

Hierbij willen we iedereen die ons geholpen heeft om deze dienst mogelijk te maken heel hartelijk bedanken, in het bijzonder Gospelkoor Hosiana, organist Durk Boschma en niet te vergeten de mensen van de gastkerk, die na de dienst voor een gezellig samenzijn zorgden.

De collecte voor doelen in Suriname heeft € 178,50 opgebracht. Graag tot ziens volgend jaar.

Een hartelijke groet van
Adri van der Veen, Gea van der Leest,
Goke Postmus, Willy Ayal en Fenny Tillema

Nieuws van Kringloopcentrum 't Trefpunt

Deze keer weer eens een stukje van 't Trefpunt. Het gaat steeds beter met het kringloopcentrum. Soms staan de bezoekers al voor de deur te wachten totdat deze opengaat en gluren ze door de ramen of ze al iets zien staan voor hun verzameling. Er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten om het tot een succes te maken. De goederen gaan door vele handen, van ontvangst, kijken of het niet stuk is, schoonmaken, in de winkel plaatsen, verkopen. Ondanks de kleine ruimte ziet het er altijd zeer verzorgd uit. Het is soms wel jammer dat de goederen die wij aangeboden krijgen geen tweede of derde leven meer kunnen gebruiken en dat deze moeten worden afgevoerd. Helaas zijn daar dan weer kosten aan verbonden. Gelukkig stijgt de omzet nog steeds, zodat we ook aan vele goede doelen kunnen geven. Wij zijn blij dat de vrijwilligers van de kerk ook de tuin van 't Trefpunt onderhouden. Deze klus voor de oudere vrijwilligers wordt wel zwaar en zo is besloten dat de tuin rondom 't Trefpunt een grote opknapbeurt krijgt, zodat deze beter te onderhouden is. 't Trefpunt draagt hiervoor bij in de kosten. Zodra het weer het toelaat zal er gestart worden met dit project. U weet misschien nog dat het koor uit Oekraïne in december 2017 in de Ontmoetingskerk heeft gezongen. Een aantal leden van het koor werkt in een weeshuis. De leden van het koor hebben 't Trefpunt bezocht en kregen een cheque mee voor het weeshuis van € 1000,-.

De andere gift is voor Ambasiékana dat veel geluk betekent. Het is een stichting in de stad Bandiagara. Deze stad ligt in het midden van Mali. Het gaat om een particulier initiatief dat in samenwerking met een lokale organisatie is opgezet. Het doel van de stichting is: het bevorderen van onderwijs voor kinderen in



Mali en het verminderen van vroegtijdige schoolverlating door jonge alleenstaande moeders. Met de opbrengst van sponsoractiviteiten kunnen er voor de kinderen schoolspullen en/of maaltijden verstrekt worden. Omdat de afstanden vaak groot zijn en er geen openbaar vervoer aanwezig is, kunnen kinderen uit kleinere dorpen niet vaak deelnemen aan de school. Door het aanbieden van opvang overdag (inclusief maaltijden) en indien nodig tijdens de schoolweek (overnachting) kunnen deze kinderen wel naar school. Voor de toekomst wil de stichting een eigen opvanghuis bouwen. Om de activiteiten vanuit een centraal punt te kunnen organiseren, wil de stichting een eigen opvanghuis in Bandiagara realiseren. Het is de stichting tot op heden nog niet gelukt om de sponsoring rond te krijgen. Tot die tijd worden de kinderen ondergebracht in gastgezinnen. Onderwijs is voor kinderen ontzettend belangrijk en kan het verschil betekenen voor hun verdere toekomst. Er zijn mensen die zich inzetten voor deze stichting, zij wonen in Surhuisterveen. Wij hoorden van een vrijwilligster dat een medeoprichter in Nederland was en dat die in februari weer terug ging. Zo konden we namens het kringloopcentrum een cheque van € 1000,- overhandigen. Misschien heeft u de foto wel in de krant zien staan. Wilt u meer weten kijk op de site van Ambasiékana Mali.

Nog nooit in 't Trefpunt geweest? Kom gerust eens kijken. Er zit vast wel iets voor u bij of kom anders gewoon om een kopje koffie te drinken en met de vrijwilligers een praatje te maken. U bent altijd welkom. Voor de openingstijden zie omslag van *Onderweg*.

Namens de vrijwilligers van 't Trefpunt,
Janneke van Kammen

Oud ijzer, etc.

Berend Jakobs heeft weer een partij bijzondere metalen zoals lood, zink en aluminium weggebracht, dat voor de kerk € 802,15 heeft opgebracht.

We hopen dat u blijft helpen en al uw oud ijzer en metalen inlevert bij de container op het terrein van de timmerfabriek om ook op deze manier de kerk te steunen

Hartelijk dank voor uw inbreng,
Max Schenk

Vakantieplannen

Hebt u al vakantieplannen? Of vindt u het lastig, omdat u liever niet zelfstandig op vakantie gaat? Vindt u een busreis te druk? Dan is een week op pad met het Vakantiebureau in Doorn misschien de oplossing! Er worden weken georganiseerd

- voor senioren
- voor mensen met weinig of meer zorg,
- voor mantelzorgers met dementerende partner,
- voor eenoudergezinnen,
- voor gasten met een licht verstandelijke beperking,
- voor gasten met een visuele beperking (blinden en slechtzienden).

Op de website www.hetvakantiebureau.nl kunt u meer informatie vinden. U mag mij ook altijd bellen, ik vertel graag over mijn ervaring.

Met vriendelijke groet,
Jelly Brondijk
tel. (0594) 21 19 32

Opgeven is geen optie/highfive

Op 7 juni aanstaande doen wij als gezin mee aan de Alpe d'HuZes in de strijd tegen kanker. Ons team heet *Highfive*.

Helaas hebben we zelf ondervonden hoe het is als je hiermee te maken krijgt als gezin.

Wij kunnen het gelukkig gezond en wel achter ons laten, maar er zijn zovelen die dit helaas niet kunnen.

Voor hen willen we ons steentje bijdragen door sponsorgeld in te zamelen voor dit grote evenement.

Er moet nog zoveel onderzoek plaatsvinden tegen kanker.

Hoe mooi zou het zijn als er een medicijn zou komen tegen deze ziekte.

Op onze actiepagina:

<https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/highfive> kun je ons verhaal lezen.



Met vriendelijke groet,
Bert, Rolinka,
Hannah, Eva en Menno
Borkhuis

Gedicht:

Paaskaars

De kaars gaat rokend dood
men blaast het 't leven uit voorgoed
na slechts één jaar is hij niet meer zo groot
als hij zijn tijd besluit.
Gebrand op al die dagen en avonden
slechts kort een uur of hoogstens twee
een bron van licht bij vlagen
die nu verduisterd wordt.

Verlicht bij zoveel zorgen
bij vreugde, pijn, gemis
even een beetje schijnsel op al wat bleef verborgen
ontsloot geheimenis.

Hoeveel gebeuren walmt nu weg,
verwaait zijn onze geuren
slechts kort een beetje stank
terwijl ik mijn gebeden zeg
die slechts mijzelf opbeuren.

Maar dan: een nieuwe kaars
als uit de dood geboren
zo hoog een witte boom verbleekt
het pijnlijke paars begint opnieuw, van voren.

Het desondanks te leven,
mislukking laten gaan
voorgoed of voor maar even genade te verweven



is zin van ons bestaan.

Uit: Lûdgerûs yn de Raaien, april 2003

OPPASROOSTER

25 maart, Kinderkerk

Hanneke Bouwsema, Grietje Hulshof

1 april

Wieteke van der Veen, Maria Boonstra

8 april

Rebekka Neef, Sven van der Wal

15 april

Hanneke Bouwsema, Ilse Burgler

22 april

Wianda Kuiper, Ingmar van Kammen

29 april

Hanneke Bouwsema, Grietje Hulshof



Contactpersoon oppas: Rianne Radema
(06) 21 23 40 07
riane_radema_89@hotmail.com