

EREDIENSTEN

Elke zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes van 0 – 4 jaar en kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

- 25 februari 09.30 uur, ds. M. Klomp, tweede zondag van de Veertigdagentijd, gezinsdienst
De 1^e collecte is voor de kerk.
De 2^e collectie is voor het bloemenfonds.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 19.00 uur, Themaconcert van Joy for People
De collecte is ter bestrijding van de onkosten.
- 04 maart 09.30 uur, ds. M. Klomp, derde zondag van de Veertigdagentijd, verbindend vieren
De 1^e collecte is voor een diaconaal doel.
De 2^e collecte is voor de kerk.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 19.00 uur, Wereldgebedsdag in de Moluks Evangelische kerk
- 11 maart 09.30 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks, vierde zondag van de Veertigdagentijd, klassieke dienst
De 1^e collecte is voor jeugdwerk.
De 2^e collecte is voor een diaconaal doel.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 19.00 uur, mevr. G. Hovius-Dijkstra,
Kerk zonder Muren met medewerking van Revival
De collecte is bestemd voor een diaconaal doel.
- 14 maart 19.30 uur, ds. M. Klomp, bidstond
De collecte is voor de kerk.

- 18 maart 09.30 uur, mevr. G. Hovius-Dijkstra, vijfde zondag van de Veertigdagentijd, gewone dienst
De 1^e collecte is voor gemeenteleven.
De 2^e collecte is voor Zending en Evangelisatie.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 25 maart 09.30 uur, ds. M. Klomp, zesde zondag van de Veertigdagentijd, Palmvasen, laagdrempelige dienst, kinder- en tienerkerk
De 1^e collecte is voor de kerk.
De 2^e collecte is voor de Commissie Erediensten.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 14.30** uur en **19.00** uur,
uitvoering Matteüs Passie
De deurcollecte is ter bestrijding van de onkosten.

TER OVERWEGING

In de voetsporen van Majoor Alida Bosshardt!

Aan de vooravond van het zoeken en vragen naar nieuwe ambtsdragers in de breedste zin van het woord het volgende. U ziet aan de titel van dit stukje dat ik een persoon naar voren wil halen die heel bijzonder was. Zij was een verbindende factor van vele geloofsrichtingen. Majoor Alida Bosshardt was het boegbeeld van het Leger des Heils. We hebben haar allemaal zonder uitzondering bewonderd en velen van ons waren jaloers op haar uitstraling, geloof en overtuiging. Meer dan vijftig jaar werkte ze in de Amsterdamse binnenstad, waar ze hulp verleende aan dak- en thuislozen, gezinnen met zorgen, prostituees en verslaafden. Dankzij haar sterke geest, haar nuchtere denkwijze en haar grote gevoel voor humor was zij in staat dit werk steeds enthousiast en met hart en ziel te doen. Zelfs op hoge leeftijd trok Majoor Bosshardt er nog regelmatig op uit om in het hele land lezingen te geven, kerkdiensten te verzorgen, op begrafenissen en op bruiloften te spreken, congressen over de zorg bij te wonen of op huisbezoek te gaan. Kortom zij was een duizendpoot. We kunnen

haar kwaliteiten overal onder scharen: predikant, pastoraal medewerkster, voorzitter van de kerkenraad, voorzitter van de kerkrentmeesters, ouderling, diaken, coördinerend contactpersoon, contactpersoon en vele andere functies, van klussenteam tot samenstellers van een kerkblad.

Als wij als gemeenteleden allemaal maar een fractie van de kwaliteiten van onze Majoor Bosshardt in ons mochten hebben en met elkaar de schouders er onder konden zetten - niemand uitgezonderd - dan hebben we in onze kerkelijke gemeente al een heel klein stukje hemel op aarde. De ouderen zijn de bidders van de gemeente die alles bij Hem voorleggen. De mensen die ons al ontvallen zijn leefden ons voor en hebben ons het geloof met de paplepel ingegeven. Door hun uitstraling en overtuiging zijn buitenkerkelijken tot geloof gekomen. Zelf denk ik even terug aan mijn jeugd. Dominee Zelle uit Leeuwarden, bij een ieder denk ik wel bekend, sprak hier in Marum voor de jeugd met als thema van zijn betoog 'Slappe Tinus in de patattent'. Het liep storm op die bijeenkomst. "Als je je niet inzet voor het geloof", zo sprak Zelle, "dan gedragen jullie je als slappe Tinussen in de patattent". Het was in onze jeugdperiode een gevleugelde uitspraak voor slappelingen. Zelf heb ik mij een aantal jaren geleden als ouderling aangemeld, nadat ik tijdens een jeugddienst in de kerk zat en zag hoe overtuigend een jeugdige zang-/muziekgroep voor in de kerk stond om zo van hun geloof te getuigen. Zij waren voor mij het grote voorbeeld door hun geloof zo overtuigend uit te dragen. De woorden van dominee Zelle schoten door mijn hoofd. Op dat moment voelde ik mij als een echte slappe Tinus in de patattent en heb mij met volle overtuiging als mogelijke ouderling aangemeld. Een paar weken later, na enkele afkondigingen, ben ik in het ambt bevestigd. Echt je krijgt er kracht voor om je voor iets dergelijks in te zetten. Als wij met elkaar een soort Majoor Bosshardt mogen zijn, gebeuren er nog meer wonderen in onze gemeente. Tenslotte, Majoor Bosshardt, ze bleef bescheiden, want ze was toen al luitenant-kolonel, sprak op hoge leeftijd de wens uit na een afnemende gezondheid: "Ik hoop de lente nog te halen, zo niet dan heb ik er ook vrede mee als de dood eerder zou komen". Ze overleed op 25 juni 2007 op 94-jarige leeftijd te Amsterdam. We danken God dat Hij haar op onze weg mocht brengen en dat zij ons nu nog steeds mag bemoedigen.

Wat de toekomst brengen moge (NLB, lied 913: 1,4)

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen.
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Ouderling Geert W. Braam

14 februari was het Valentijnsdag. Een dag die veel mensen gebruiken om hun liefde voor een ander te verwoorden. Soms met cadeautjes, soms met gedichten. Daarom deze keer een gedicht over de liefde, als wij geïnspireerd raken door de God van liefde. Het gedicht is van ds. dichter Sytze de Vries en heet:

De hoogste weg

Liefde
volhardt
in het scheppen van ruimte

blijft waaien
als een milde lentewind
die bloeien laat
en nooit verstikt

liefde loopt niet te koop
uitdagend
met hoge borst

liefde
kent geen trots
die beschadigd
en beschaamd maakt

liefde
wil niet winnen
niet zelfgenoegzaam zijn
zich niet handhaven

liefde
verdraagt geen onbetrouwbaarheid
maar deelt de vreugde
om mensen
die op elkaar aan kunnen

liefde
is een alomvattend huis
en biedt een dak
voor totaal vertrouwen
voor grenzeloos verwachten

liefde
houdt eindeloos vol
valt niet af

liefde
laat zich kennen
als toekomst die blijft.

Spreuk van de maand:

Jij hebt de wereld iets geweldigs te bieden

uit: Bekijk de wereld door Gods ogen

BIJ DE VIERINGEN

Zondag 18 februari, 09.30 uur, gewone dienst

Voorganger: ds. M. Klomp

Het is de eerste zondag van de Veertigdagentijd.

De groene kleur in de kerk wordt paars gedurende deze tijd, het is de tijd van voorbereiding op weg naar Pasen.

De eerste kaars van de Veertigdagentijd wordt gedoofd.

Op het leesrooster voor deze zondag staat 'de verzoeking in de woestijn' (Marcus 1: 12-15).

Zo mogelijk wordt aansluiting gezocht met het project van de Kindernevendienst.

Zondag 25 februari, 09.30 uur, gezinsdienst

Voorganger: ds. M. Klomp

Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Op het leesrooster staat Marcus 9: 2-10, De Verheerlijking op de berg. De tweede kaars wordt gedoofd.

Elke week wordt zo aangegeven dat we dichterbij Pasen komen.

19.00 uur: Joy for People

Deze gospelgroep vult zelf de dienst met het programma: Be inspired. The best story ever told. Wij willen deze bijzondere dienst van harte bij u en jou aanbevelen.

(voor meer informatie: zie elders in deze *Onderweg*)

Zondag 4 maart: 09.30 uur, verbindend vieren

Voorganger: ds. M. Klomp, derde zondag van de Veertigdagentijd
De derde kaars wordt gedoofd.

In deze dienst staat Joh. 2: 13-22 op het leesrooster: De Tempelreiniging.

19.00 uur: Wereldgebedsdag.

Deze viering wordt gezamenlijk georganiseerd door en voor onze drie kerken in het dorp.

Deze maal wordt de viering gehouden in de Molukse Kerk.

Zondag 11 maart, 09.30 uur, klassieke dienst

Voorganger: mevr. H.J. de Boer-Lodewijks

Vierde zondag van de Veertigdagentijd

De vierde kaars wordt gedoofd.

19.00 uur, Viering Kerk –zonder- Muren in zaal 1

Voorganger: mevr. G. Hovius–Dijkstra. De muziek wordt verzorgd door muziekgroep Revival.

Woensdag 14 maart, 19.30 uur, bidstond

Voorganger: ds. M. Klomp.

Op deze avond komen we samen en bidden wij om een zegen over de groei in de natuur, en om een zegen over het werk van onze handen.

Groei, bloei, gezondheid en werk lijken altijd zo vanzelfsprekend. Het is goed om eens stil te staan en te beseffen dat die vanzelfsprekendheid echt niet zo gewoon is.

Zondag 18 maart, 09.30 uur, gewone dienst

Voorganger: mevr. G. Hovius–Dijkstra

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

De vijfde kaars wordt gedoofd.

WERELDGEBEDSDAG 2018

Graag nodigen wij u/jullie uit voor de viering van de Wereldgebedsdag in de Moluks Evangelische Kerk, Merelstraat 1 in Marum op zondag 4 maart a.s. om 19.00 uur.

Het is een viering uit Suriname en het thema is:

En God zag dat het GOED was...

Er is een collecte voor projecten in Suriname.

Medewerking wordt verleend door zanggroep Hosiana

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken met iets lekkers erbij.

Graag tot ziens op 4 maart.

De commissie Wereldgebedsdag
Adri, Fenny, Goke, Willy en Gea

VORMING EN TOERUSTING

Micha Light-cursus in twee avonden...

donderdag 22 februari en 8 maart

tijd: 20.00 uur tot 21.30/22.00 uur

onder leiding van: Harjanne de Boer-Lodewijks

Tijdens de Veertigdagentijd richten we ons op het lijden en sterven van Jezus. De periode staat voor persoonlijke inkeer en bezinning. Een weg daarin is de weg van soberheid, maar ook van je bewust worden...

Deze beide avonden gaan we delen met elkaar... wat is gerechtigheid, wanneer is genoeg ook genoeg... en wat ons verder bezig houdt hierin...

Micha

De profeet Micha houdt zijn samenleving een spiegel voor en roept tot omkeer. Dan gaat het over grote verschillen tussen mensen, om de uitbuiting van de ander en van de schepping. Hij zet de vraag ook richting ons neer: hoe ga jij om met wat jou is toevertrouwd?

In de Veertigdagentijd van Micha leren

Micha Nederland heeft een Micha-cursus ontwikkeld die ons helpt om de boodschap van Micha concreet toe te passen in het dagelijks leven. Dat kan confronterend zijn, maar is vooral een aanmoediging om dingen anders te doen.

Deze lightversie van de Micha-cursus bestaat uit twee avonden waarin je op zoek gaat naar de praktische invulling van goed en recht doen, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.

Dus geef je op! Ik hoop op een mooie gemixte groep van oud, jong en daartussen in!

per mail: hjdeboerlodewijks@kpnmail.nl

per whatsapp (06) 22 44 89 78

Mattheüs Passie voor de gemeente

Zoals u weet wordt op Palmzondag, 25 maart, de Matteüs Passie voor de gemeente twee maal, om 14.30 uur en 19.30 uur, opgevoerd.

Meer dan vijftig gemeenteleden zijn al wekenlang druk aan het repeteren onder leiding van Oebele Dijkstra en Bert van Cimmenaede.

Maar niet alleen in onze eigen gemeente, ook op Goede Vrijdag in Boerakker, om 19.30 uur, en Stille Zaterdag in De Wilp, om 20.00 uur, zijn er uitvoeringen.

Om u al een beetje te informeren hierbij iets over de inhoud. 'Onze' Mattheüs Passie is natuurlijk geïnspireerd door de 'echte' Matteüs Passie van Bach.

Het geweldige drie-en-een-half uur durende gezongen Bijbelverhaal over de laatste dagen van Jezus. 'Onze' Matteüs Passie heeft de duur van een gewone kerkdienst: ongeveer een uur.

Niet alleen de uitvoering is anders, ook modernere kennis en inzichten zijn verwerkt in de teksten van de liederen. Het is bijvoorbeeld bijbelgeleerden opgevallen dat Mattheüs in zijn evangelie alles wat Jezus de mensen geleerd heeft in vijf grote redevoeringen bijeen gebracht heeft.

En daarmee wordt een duidelijke verwijzing gemaakt naar de Thora, de Wet van God, waarvan joodse gelovigen immers zeggen dat die in de eerste vijf (!) boeken van de Bijbel staat. Elke rede van Jezus wordt dan afgesloten met het zinnetje: 'toen Jezus al deze woorden gesproken had'. Daarom begint deze moderne Mattheüs Passie ook met het lied 'Woorden, woorden'.

Na de woorden gaat Jezus wat gezegd is betuigen met Zijn leven. Dat begint met de zalving door een vrouw. Maria van Bethanië is volgens het evangelie degene die Jezus aanwijst als Messias, door Hem te zalven met kostbare mirre-olie (mirre werd ook gebruikt bij begrafenissen). De verwijzing naar het komende einde van Jezus is duidelijk. Het is dan ook goed te begrijpen dat er dan een zangstuk volgt over Maria van Bethanië.

Dan volgt in onze gemeente-Passie het laatste Avondmaal. Wij weten vandaag dat Jezus onderdelen van de joodse Pesach-maaltijd veränderde in het Avondmaal. Vandaar ook dat in de Passie zingend verwezen wordt naar dit jóódse feestmaal (de viering van de vlucht uit Egypte).

Ook die bekende vraag van een kind in de Paasnacht: 'waarom is deze nacht anders dan andere nachten' vormt basis voor een lied in deze Mattheüs Passie.

Dan volgt iets nieuws (en diepzinnigs): de vraag 'waarom is alles anders' wordt beantwoord door te wijzen naar: het verraad. En dan niet door Judas alleen, maar door een judas: "wie zijn hand

met Mij in de schotel indoopt". Met andere woorden: de leerlingen zijn allemaal verraders! (de volgelingen van Jezus zijn allemaal verraders van de Heer!)

Met deze doordenker wilde ik deze keer besluiten. In de volgende *Onderweg* volgt meer.

Maar u merkt: nieuwe en oude gedachten worden in deze 'moderne' Mattheüs Passie op een fijnzinnige en 'diepe' wijze vermengd. Het dwingt je tot horen, niet alleen met je oren maar ook 'met je hart' en brengt zo de hoorders, maar ook de deelnemers dichterbij de kern van Pasen (en daarmee bij het hart van het evangelie).

Wij hopen u zo alvast wat belangstellend te hebben gemaakt.

Namens alle deelnemers, ds. M. Klomp

Bidstond

Wat is het mooi om voorbede te kunnen doen voor elkaar en te weten dat andere christenen voor jou bidden. Wat een bemoediging als iemand tegen je zegt dat hij/zij voor je bid... Samen willen we ook op onderstaande data voorbede doen voor de zaken waar we dankbaar voor zijn en de dingen waar voorbede voor nodig is.

donderdag 8 maart

donderdag 22 maart

plaats: Ons Centrum, zaal 7

aanvang: 19.45 uur

Johan, Durk, Aant en Willem Anne

Avond over de doop met ds. Jelle de Kok

Dinsdagavond 30 januari kwamen zo'n vijftig mensen bij elkaar in Ons Centrum om samen als gemeenteleden te praten over de doop en om te horen wat ds. Jelle de Kok hierover te zeggen had. Maar eerst werden we zelf aan het werk en 'aan het woord' gezet. In groepjes van een mens of zeven mochten we aan elkaar vertellen wat ons nu blij maakt, wanneer we bedenken dat we gedoopt zijn.

Het was niet de bedoeling om in discussie te gaan, maar wel de bedoeling om naar elkaar te luisteren en elkaar te bevragen op het hoe en waarom van datgene wat werd gezegd. Dit onderdeel van de avond nam best wat tijd in beslag, volgens sommigen wel erg veel tijd, volgens anderen maar net genoeg.

Het leverde in ieder geval op dat er dieper werd doorgesproken over de doop en dat we soms echt in elkaars hart mochten kijken. Om een inkijkje te geven in wat er zoal werd gezegd geef ik u hieronder een aantal uitspraken (vooral) uit het groepje waar ik deel van uit maakte.

- Ik ben dankbaar dat ik gelovig ben opgevoed, ook al was het soms streng, het is goed om mee te krijgen dat het geloof consequenties heeft. De doop zie ik als een watermerk, als een fundament, met de doop werd ik lid van een christen-eftal. Ik vind het trouw bezoeken van onze kerkdiensten belangrijk, ook al ga ik wel eens naar De Bethel in Drachten.
- Ik vind het belangrijk dat met de doop is bevestigd dat ik een 'verbondskind' ben. Het geloof was mijn steun in moeilijke tijden. Het is belangrijk dat het geloof aan kinderen op pakkende wijze wordt gebracht.
- Het geloof is een vaste grond, een enige troost. Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus: ik ben het eigendom van Christus. Doop en geloof horen bij elkaar en daarom is het jammer dat je gezinnen soms niet weer in de kerk ziet na de doop van hun kind.
- Ik ben gedoopt, heb belijdenis gedaan, maar ik denk na over geloofsdoop. Christen-zijn begint bij persoonlijk geloof/relatie. Kinderdoop houdt in dat je verantwoordelijkheid hebt naar je kinderen, ook als gemeente. je moet ze ondersteunen in het geloof.
- Dopen hoeft niet per sé in een kerk te gebeuren.
- Wel zou ik graag de mogelijkheid voor geloofsdoop zien in de PKN, gewoon hier in Marum en ook de mogelijkheid om je kind op te dragen.
- Ik ben als kind gedoopt en gelovig opgegroeid, maar ik heb pas later echt gezien en ervaren wat Jezus voor mij heeft gedaan. Na een heel proces kwam ik tot de overtuiging dat ik mij moest laten dopen. Jezus zit op de troon en de Geest wil je helpen bij het zoeken en vinden van Gods wil voor jouw leven.

De geloofsdoop bracht een diepe innerlijke rust en ook verandering/genezing. De doop is voor mij een symbool voor datgene wat God deed in mijn leven.

- Ik zou het mooi vinden als er ruimte was voor verschillende doopopvattingen binnen de PKN. Het gaat uiteindelijk niet om het symbool maar om de werkelijkheid die erachter zit: je mag een kind van God zijn en bij Hem horen. De doop is daarvan een symbool en ik zie goede argumenten voor zowel de kinderdoop als de geloofsdoop.

Een opvallende slotopmerking van één van onze groepsleden: 'We zouden het in onze kerk zeer moeten waarderen als gemeenteleden handelen vanuit geloof. Er wordt gebeden in de gebedsgroep, ook voor de gemeente. Laten we dan blij zijn als er ook iets gebeurt. Als gemeenteleden groeien in hun geloof en handelen vanuit persoonlijk geloof.'

Na ons gezamenlijk gesprek kwam ds. De Kok aan het woord, ook aan de hand van vragen die wij gaandeweg het gesprek op zijn verzoek hadden opgeschreven.

Ds. De Kok strooide in korte tijd heel wat over ons uit om over na te denken en hij gaf ook veel informatie. Hij liet zien dat zowel kinderdoop als geloofsdoop ieder hun eigen problematiek en valkuilen kennen. Vanuit de Bijbelse traditie kun je aannemen dat het heel gebruikelijk was om hele gezinnen te dopen. Maar het is vaker in de geschiedenis gebleken dat de roep om geloofsdoop vooral ontstaat als de kerk in verval raakt en de kinderen na hun doop vervolgens niet meer (zo intensief) in het geloof worden onderwezen.

Dit laatste las ik overigens in het **doopwerkstuk** dat ds. Jelle de Kok schreef. **Wanneer u zich graag in deze materie wilt verdiepen kunt u dit werkstuk opvragen bij ds. Klomp, of bij ondergetekende.**

Het kan dan digitaal worden toegestuurd, of (als digitaal een probleem is) voor u worden geprint.

Ik heb de indruk dat deze avond over de doop in het algemeen als positief is ervaren, al waren er kritische geluiden en vragen.

Hoe dan ook, het is wat mij betreft voor herhaling vatbaar: een avond met ruimte voor geloofsgesprek over onderwerpen die ons christen-zijn en ons kerk-zijn raken. Ik denk dat zulke avonden ons verbinding en groei kunnen brengen als gemeente.

Grytsje Hovius-Dijkstra

Zingen op woensdagnmiddag

Woensdagnmiddag 21 februari van 14.30–15.30 uur gaan we onder leiding van Durk Boschma weer met elkaar zingen. Gelegenheid om uw voorkeur voor te zingen liederen kenbaar te maken is tot maandagavond 19 februari, 18.00 uur bij ds. Klomp.

Van uw kerkelijk werker Grytsje Hovius

In De Hoorn was op 17 januari jl. voor het eerst het woensdagnmiddag zanguurtje mee te beleven via de kerk-tv. **Op woensdag 21 februari** zal dit weer gebeuren. Het is voorlopig een experiment, om te kijken of hiervoor genoeg belangstelling is.

De opkomst bij de Bijbeluurtjes is stabiel en het is te merken dat het iets brengt, zo'n bijbeluurtje. Geregeld ook moet er afscheid worden genomen van mensen. Dan zie je opeens een vertrouwd gezicht niet meer. Soms zag je dat al aankomen, maar lang niet altijd. Hoe langer ik dit werk doe, hoe meer ik me realiseer dat deze laatste levensfase geen gemakkelijke is. Wat moet er veel afscheid worden genomen: van dierbaren, van gezondheid, van mobiliteit, van de vertrouwde plek.

En, ook al woon je dan te midden van (min of meer) leeftijdgenoten, het lukt lang niet altijd om nog een gesprek aan te gaan met je buurman of buurvrouw. Veel mensen hebben het best zwaar met hun eigen problematiek en het lukt gewoon niet altijd om oog en oor te hebben voor de ander.

Daarom is het zo belangrijk dat er aandacht is van mensen die nog volop in het leven staan. Echte aandacht en rust en tijd. Mooi zijn daarom ook de Avondmaalsvieringen in De Hoorn.

Zaterdagmiddag 3 februari ging ds. Klomp voor in die viering en het is een aanrader om dat ook eens mee te beleven. U bent van harte welkom! Na afloop drinken we koffie en thee met elkaar en het is goed om te merken dat dit samen vieren van het Avondmaal, zowel bewoners als gasten, een warm gevoel geeft. Ook voor gemeenteleden die (om welke reden dan ook) niet bij de zondagse Avondmaalsvieringen aanwezig kunnen zijn is het misschien een optie eens een viering in De Hoorn te bezoeken op de zaterdagmiddag, voorafgaand aan de zondag waarop het Avondmaal in de kerk wordt gevierd. Nogmaals: van harte welkom!



Bijbeluurtjes in De Hoorn worden gehouden op onderstaande dinsdagen, steeds om 10.45 uur.

27 februari	mevr. H. de Boer-Lodewijks, Lucaswolde
13 maart	mevr. G. Hovius-Dijkstra, Ureterp
27 maart	mevr. H. Stuit-Vogelzang, Boerakker

KERKENRAAD

Besluitenlijst kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergaderde op maandag 8 januari jl. Uit deze vergadering zijn de volgende besluiten en aandachtspunten op te tekenen:

- Censura Morum is gehouden. Er is geen bezwaar om op zaterdag 3 februari in Zonnehuis De Hoorn en op zondag 4 februari in de kerk het Heilig Avondmaal te vieren.
- In de komende tijd zullen kerkenraadsleden de kas van de zendings- en evangelisatiecommissie en de jeugdraad controleren en bezoeken brengen aan diverse commissies, clubs en gespreksgroepen.

- De geplande studieavond op 29 januari wordt verschoven naar een nader te bepalen datum i.v.m. de avond over de doop op 30 januari a.s.

Ieder jaar, voorafgaand aan de gemeentevergadering van maart, worden de financiële jaarcijfers en de begrotingen van de kerk, Diaconie, Jeugdraad, Zending- en Evangelisatie en 't Trefpunt besproken. Deze besprekingen zijn dan ook al een keer gehouden binnen Breed Moderamen en Kerkenraad. Om efficiënter met de tijd om te gaan, heeft het Breed Moderamen, met instemming van de Kerkenraad, besloten om tijdens de bespreking van de jaarcijfers en begrotingen in haar vergadering van maandag 26 februari a.s. ook de kerkenraadsleden en geïnteresseerde gemeenteleden uit te nodigen. Aanvang van deze bespreking is 19.30 uur in zaal 1 van ons Centrum. De voorvergadering bij de gemeente avond op 26 maart komt hiermee te vervallen. De stukken zijn vanaf 19 februari bij de scriba op te vragen (scriba@ontmoetingskerk-marum.nl).

DIACONIE

Bedankt

Ook nu weer verschillende bedankjes van enkele organisaties die in de afgelopen tijd een bijdrage gehad hebben namens de gemeente.

Oikocredit Nederland

Namens ondernemers zoals Dilnoza Djumaeva uit Tadzjikistan bedanken we u voor uw gift. Het is de steun zoals de uwe die maakt dat we samen het verschil kunnen maken. Want dankzij een lening kunnen mensen als Dilnoza zelf aan een waardig bestaan bouwen, voor henzelf en voor hun omgeving! Namens alle ondernemers in ontwikkelingslanden en namens Oikocredit Nederland daarom nogmaals dank!

Liliane Fonds

Hartelijk dank voor uw bijdrage van € 110.- die we op 13 december 2017 ontvingen. De feestdagen zijn weer voorbij, in

deze tijd van het jaar voelen we vaak extra sterk hoe belangrijk het is om tijd en aandacht voor elkaar te hebben.

Dat geldt voor mensen hier net zo goed als voor ouders in ontwikkelingslanden die leven in armoede en zorgen voor een kind met een handicap. Dan gaat de aandacht naar overleven. Dag in dag uit.

Daarom steunt u met uw donatie niet alleen het kind, maar ook hun ouders of verzorgers. Dat vergroot de kans dat zij hun kind met de juiste zorg en aandacht kunnen laten opgroeien.

Lepra Stichting

Hartelijk dank voor uw gift van € 150.- die wij op 13 december 2017 mochten ontvangen. We waarderen uw donatie enorm en vinden het fantastisch dat u op deze manier meehelpt in de strijd tegen Lepra. Wij vinden het belangrijk dat u als donateur weet waar uw geld naartoe gaat en wat we ermee bereiken.

Heeft u vragen over uw donatie of het werk van de Leprastichting?

Neem dan gerust contact met ons op.

Samen gaan we Lepra de wereld uit helpen, we zijn er bijna!

Dorcas hulp & ontwikkeling

Graag bevestig ik de ontvangst van uw gift van € 250.-. Hartelijk dank daarvoor! Een heel bijzonder voorbeeld, van wat we met de giften kunnen bereiken, is het verhaal van Lukas Tembo uit Mozambique. Hij is een succesvol advocaat. In 1995 kwam hij binnen als sponsorkind bij Dorcas. Hij kwam uit een arm gezin met nauwelijks mogelijkheden om voldoende eten op tafel te krijgen. De situatie leek voor hem uitzichtloos. Mede door onze hulp lukte het hem om de basisschool af te maken en daarna door te leren op de middelbare school. Vervolgens kon hij rechten gaan studeren. En nu? Hij heeft zijn diploma op zak en werkt aan de meest uiteenlopende rechtszaken, maar specifiek wil hij de armste mensen bijstaan. Lucas kan hierdoor weer iets terug doen voor zijn land.

Rode Kruis

Met deze brief wil ik u bevestigen dat wij uw bijdrage in goede orde op onze bankrekening hebben mogen ontvangen. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor deze waardevolle gift.

Natuurrampen of geweld hebben miljoenen mensen hun huis uit gejaagd. Halsoverkop zijn ze vertrokken, vaak met niets anders dan de kleren die ze op dat moment aan hadden. Op een veilige plek proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. We helpen hen met de benodigde materialen en schoon drinkwater. Alleen dan hebben ze een goede kans om te overleven.
Nogmaals heel hartelijk dank voor uw steun.

Edukans

Hartelijk dank voor uw gift van € 200,- die wij ontvingen voor onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Dankzij uw bijdrage krijgen kinderen daar beter onderwijs. U geeft hen de kans om voor zichzelf op te komen en in de toekomst beter voor hun gezin te zorgen.

We richten ons niet alleen op de kinderen, scholen en leraren, maar betrekken ook ouders en de gemeenschap erbij.

Rudolphstichting

Hartelijk dank voor de gift van € 155,18 die wij van uw gemeente mochten ontvangen. De financiële steun die de Rudolphstichting krijgt van PKN-gemeenten als de uwe, komt ten goede aan een groep kwetsbare kinderen, namelijk kinderen die niet meer thuis kunnen wonen.

Van oudsher worden in De Glind (circa 140 huishoudens) kinderen opgevangen. Vroeger werden zij ondergebracht bij boeregezinnen. Nu staan er 25 professionele gezinshuizen. Omdat er ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen in het jeugdorp wonen, wordt alles (school, sport en vrijetijdsbesteding) afgestemd op wat de kinderen nodig hebben. Dat maakt de situatie in het Jeugdorp uniek.

Komt u een kopje koffie drinken in Jeugdorp De Glind? Wij organiseren Ontmoetingsdagen op 6 april, 27 juni en 6 oktober 2018. U bezoekt dan een gezinshuis en krijgt een rondleiding door het dorp.

(p.s. bezoek is de moeite waard, Wobbe)

Bartiméus Sonneheerdt

Hartelijk bedankt voor de financiële gift van € 100.- die we van uw kerkelijke gemeente mochten ontvangen.

Voor de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is de relatie met kerken zeer waardevol, omdat ook wij ons werk vanuit een christelijke levensovertuiging doen. Uw gebed, steun en medeleven maken het mogelijk ons blijvend in te zetten voor onze naasten die hulp hard nodig hebben.

In de afgelopen periode vroegen wij onder andere steun voor betere zorg voor blinde en slechtziende kinderen met een verstandelijke beperking, die bij Bartiméus onderwijs en zorg op maat krijgen.

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw onmisbare steun!

Wensen van De Voedselbank in de maand januari

- thee
- koffie (250 gram)
- houdbare melk
- chocolademelk
- koffiemelk
- kleine pakjes drinken voor mee naar school

Bij de collecten

4 maart SchuldHulpMaatje via KiA (1^e collecte)

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden, of geen overzicht in hun financiën. Als je er zelf niet meer uitkomt, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om financieel orde op zaken te stellen. Dat is precies wat SchuldHulpMaatje doet. De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij de keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden.

Een aantal jaren geleden nam Kerk in Actie het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatje van de grond te tillen. Binnen dit project worden 'maatjes' opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.

11 maart Binnenlandsdiaconaat via KiA 's morgens (2^e collecte)

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomen. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Al de verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand. Collecteert u mee voor dit sociale project en voor de inrichting van het nieuwe pand?

Als diaconie bevelen wij deze collecte(n) van harte bij u aan. Indien u niet in de gelegenheid bent om genoemde diensten te bezoeken, kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RBRB 078.98.12.347 o.v.v. het doel van de collecte. Of u kunt uw bijdrage op een andere zondag in een envelop, met daarop het doel vermeld, in de collectezak doen.

e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl,
tel. (0594)64 19 15

website: (<http://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/diaconie>)

Wobbe Dijk

DIVERSEN



De eerstvolgende bijeenkomst hopen we te houden op 7 maart a.s.

Dhr. G. Pots, advocaat te Leeuwarden, vertelt over zijn werkzaamheden.

De avond begint om 19.30 uur. We komen bijeen in de achterste zaal van Ons Centrum.

Hervormde Vrouwenvereniging

1 maart Excursie naar het Depot Nuis

15 maart Jaarvergadering

RADIO WESTERKWARTIER

Elke zondag van 16.30–18.00 uur, frequentie 105,3 FM

18 februari Protestantse gemeente Lutjegast

De overige uitzendingen waren bij het ter perse gaan van deze *Onderweg* nog niet bekend.



Bijbellezer op zoek naar liefde, licht en genade

Digitale bijbellezers waren in 2017 vooral op zoek naar liefde, licht en genade. De meest gelezen bijbeltekst was Psalm 23. Dat staat in het jaaroverzicht van debijbel.nl, de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap.

De populaire 23^e psalm begint met: 'De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.' Deze psalm gaat over leiding, zorg en liefde, dwars door donkere tijden heen. Dat sluit aan bij de zes meest gebruikte inhoudelijke zoekwoorden op debijbel.nl. Naast liefde, licht en genade waren dat vrede, wijsheid en hoop. De Psalmen waren bovendien het op één na meest geraadpleegde bijbelboek.

'Dit laat zien waarom mensen de Bijbel lezen', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Ze zoeken daar verbintenis met de God die ons leven draagt. Ze ervaren dat de Bijbel mensen op het spoor zet van liefde, vrede en wijsheid. Dít is waarom wij als bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij brengen.'

Over debijbel.nl

Op debijbel.nl lees je zonder in te loggen direct de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Met een gratis account lees je daarnaast ook altijd en overal de Groot Nieuws Bijbel, NBG-51, Statenvertaling (1977) en de Nije Fryske Bibeloersetting en kun je vertalingen vergelijken en doorzoeken.

Als je minimaal € 25,- per jaar bijdraagt aan het werk van het NBG heb je toegang tot debijbel.nl | plus. Daarmee lees, onderzoek en vergelijk je naast de eerder genoemde vertalingen ook de Herziene Statenvertaling, de Willibrordvertaling, de Hebreeuwse en Griekse brontekst, en nog veel meer bijbelvertalingen in verschillende talen. Ook krijg je toegang tot meer achtergrondinformatie, waaronder studie aantekeningen.

Bron: NBG, Haarlem

Contactpersoon: Pim Veendijk, tel (0594) 54 95 38

OPPASROOSTER

18 februari

Rianne Radema, Sven van der Wal

25 februari

Hanneke Bouwsema, Ingmar van Kammen

4 maart

Rianne Radema, Claudia Postma

11 maart

Rianne Zandstra, Ilse Burgler

18 maart

Wianda Kuipers, Maria Boonstra



Contactpersoon oppas: Rianne Radema
(06) 21 23 40 07
riane_radema_89@hotmail.com