

EREDIENSTEN

Elke zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes van 0 – 4 jaar en kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

- 21 januari 09.30 uur, ds. M. Klomp, gewone dienst
De 1^e collecte is voor het jeugdwerk.
De 2^e collecte is voor oecumene wereldwijd.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 28 januari 09.30 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks,
laagdrempelige dienst, Kinder- en Tienerkerk
- 19.00 uur, ds. M. Klomp, leerdienst
- De 1^e collecte is voor de Commissie Erediensten.
De 2^e collecte is voor het orgel.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
Bij de Kinder- en Tienerkerk is de collecte bestemd voor Kenia Support.
- 3 februari 15.00 uur, ds. M. Klomp,
Heilig Avondmaal in de Hoorn
De collecte is voor het Werelddiaconaat.
- 4 februari 09.30 uur, ds. M. Klomp, verbindend vieren,
Heilig Avondmaal
De collecte is voor het Werelddiaconaat.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 11 februari 09.30 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks,
klassieke dienst
De 1^e collecte is voor het bloemenfonds.
De 2^e collecte is voor een diaconaal doel.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.

19.00 uur, mevr. G. Hovius-Dijkstra,
Taizé-viering in de Romaanse kerk te Marum
De deurcollecte is voor een diaconaal doel.

18 februari 09.30 uur, ds. M. Klomp, eerste zondag van de
Veertigdagentijd, gewone dienst
De 1^e collecte is voor het jeugdwerk.
De 2^e collecte is voor de kerk.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.

25 februari 09.30 uur, ds. M. Klomp, tweede zondag van de
Veertigdagentijd, gezinsdienst
De 1^e collecte is voor de kerk.
De 2^e collecte is voor het bloemenfonds.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.

19.00 uur, Joy for People
De collecte is ter bestrijding van de onkosten.

TER OVERWEGING

Wees een boom!

Dat wens ik u en jullie toe voor het nieuwe jaar.

Ik wil graag vertellen hoe ik er toe kom u juist dit toe te wensen:
In Rotterdam aan de Rijsoordstraat is een jongerencentrum van
Youth For Christ te vinden. Sinds april van het afgelopen jaar
staat voor dat jongerencentrum een 'Zacheüsboom'.

Een boom met die naam tref je niet aan bij het tuincentrum. Het
gaat eigenlijk ook om een gewone beuk, maar bij die beuk hoort
een verhaal. Het verhaal van Arnd, een jongeman van 25 jaar, die
nog maar kort geleden zei:

"Als ik denk aan het verhaal van Zacheüs dan wil ik in dat verhaal
graag de boom zijn". Beschikbaar en stevig. Een boom waar
mensen in kunnen klimmen, zodat ze meer kunnen zien.
Zodat ze Jezus kunnen zien.

Arnd was al een boom: hij zette zich in voor jongeren in The Mall, maar ook voor jongeren in de kerkelijke gemeente waar hij lid van was. Pasgetrouwd, enthousiast. Samen met zijn vrouw wilde hij een volgeling van Jezus zijn en ze wilden anderen helpen bij het vinden van het spoor van Jezus.

Ook in de keuze van het werk dat hij deed bleek dat hij iets wilde betekenen voor mensen. Begin 2017 kreeg hij een baan in een tbs-kliniek in de buurt van Rotterdam.

Hij was blij met z'n nieuwe baan. Maar na een week of drie kwam de grote klap:

Arnd werd aangevallen door één van de tbs-ers en nog geen dag later overleed hij aan zijn verwondingen.

Arnd is een zoon van goede bekenden van ons. De moeder van Arnd stuurt ieder jaar rond de jaarwisseling een nieuwsbrief waarin het wel en wee van hun gezin wordt gedeeld met familie, vrienden en bekenden. Ook dit jaar kregen we weer zo'n brief en daarin stond o.a. het verhaal van de Zacheüsboom. Een verhaal dat gedeeld mag worden. Dat gedeeld moet worden.

Op de gedenkplaat die bij de boom is geplaatst staat dit:

'Zacheüsboom'

Geplaatst april 2017

ter herinnering aan Arnd

(23 april 1991 - 5 februari 2017)

'Hij wilde zijn als de boom van Zacheüs'- Lukas 19

Wij zullen zijn verhaal blijven delen.

Ik wil aan het begin van dit nieuwe jaar dit verhaal graag delen met u. Met de wens dat we onder de zegen van God

'Zacheüsbomen' mogen zijn.

Grytsje Hovius-Dijkstra

Geraakt door het bericht van het overlijden van Arnd schreef ik het gedicht 'Roeping':

Roeping

in het hart geraakt
geroepen
en op weg gegaan

in het hart geraakt
op het hart getrapt

wint de liefde
of de haat?

wint de dood hier van het leven?
het nemen van het geven?

bonkend op de muren van je leven
bonkend op de muren van je vragen:

word ik wel gedragen?
is er wel een weg die liefde heet?
wat is het doel van mijn bestaan?

beeld van Jezus, beeld van God
zinloos lijden lijkt je lot

vergis je niet
eens komt er weer water uit de rots

en nu een pad door de woestijn
jouw leven zal voor altijd vruchtbaar zijn

Spreuk van de maand:

Geloof in de God die in jou gelooft.

BIJ DE VIERINGEN

Zondag 21 januari, 09.30 uur, gewone dienst

Voorganger: ds. M. Klomp

Deze zondag vormt het begin van de Week van het gebed (van 21-28 januari). Het thema van deze week is *Recht door zee* n.a.v. het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15: 1-21). Dat vormt dan ook de lezing in deze dienst.

Zondag 28 januari, 09.30 uur, laagdrempelige dienst, kinderkerk, tienerkerk

Voorganger: mevr. H.J. de Boer-Lodewijks

19.00 uur: leerdienst

Voorganger: ds. M. Klomp

Het thema van deze leerdienst is de doop. Als een voorbereiding op de avond van het geloofsgesprek over de doop op 30 januari (zie elders in deze *Onderweg*).

Zaterdag 3 februari, 15.00 uur, viering Heilig Avondmaal in De Hoorn

Voorganger: ds. M. Klomp

Natuurlijk bedoeld voor de bewoners van De Hoorn, maar ook anderen uit de gemeente zijn hierbij van harte welkom.

Zondag 4 februari, 09.30 uur, viering Heilig Avondmaal

Het is de eerste zondag van de maand dus een verbindend vierendienst. Dat past natuurlijk uitstekend bij het Avondmaal, daarin vieren wij immers de band met de Heer en met elkaar. Het is ook de eerste zondag in februari. De zondag dat wij herinnerd worden aan de Ramp van 1953, die de start vormde van het Werelddiaconaat.

Zondag 11 februari, 09.30 uur, klassieke dienst

Voorganger: mevr. H.J. de Boer-Lodewijks

19.00 uur, Taizé-viering in de Romaanse kerk

Voorganger: mevr. G. Hovius-Dijkstra

Zondag 18 februari, 09.30 uur, gewone dienst

Voorganger: ds. M. Klomp

Het is dan de eerste zondag van de Veertigdagentijd. De groene kleur in de kerk wordt paars (van de voorbereiding op weg naar Pasen). Op het leesrooster staat dan 'de verzoeking in de woestijn' (Marc. 1: 12-15).

VORMING EN TOERUSTING

Bidstond

Januari is een maand van bezinning. Vorig jaar had u misschien veel zaken om voor te bidden of te danken. Wat dit jaar brengt is voor iedereen een vraagteken. Net als afgelopen jaar willen we tijdens de bidstonden de mogelijkheid bieden om samen in gebed te gaan voor onze zieken, onze kerk en om te danken voor wat we mochten ontvangen. Naast de reguliere bidstonden is er in januari ook de jaarlijkse 'Week van gebed'. Dit jaar is deze gepland in de week van 21 t/m 28 januari. Tijdens deze week gaan we samen met christenen uit andere kerken in gebed voor Marum en omliggende dorpen. Op boven- en ondergenoemde data bent u van harte welkom om samen te komen bidden.

donderdag 11 januari

donderdag 25 januari

donderdag 8 februari

plaats: Ons Centrum, zaal 7

aanvang: 19.45 uur

Johan, Durk, Aant en Willem Anne

Week van het gebed van 21–28 januari

Ook dit jaar doen wij weer mee met de Week van het gebed.

Het thema dit jaar is: *Recht door zee.*

Elke avond is er een korte gebedssamenkomst.

Tijd: van 19.00-19.30 uur

Plaats: wordt nog bekend gemaakt.

30 januari: Geloofsgesprek over de doop

Zoals u nog weet, speelde in onze gemeente helaas een kwestie rondom het dopen, waarbij het kerkelijk belijden en persoonlijke geloofservaringen botsten.

De kerkenraad werd gedwongen om een hele verdrietige beslissing te nemen. We weten het nog maar al te goed.

Het voelde voor alle betrokkenen als een situatie van verlies, waarover zeker nog doorgesproken moest worden.

Dat voelden en wensten alle betrokkenen ook.

Die gelegenheid wordt nu geboden.

Op dinsdag 30 januari is er een avond over de doop.

Een avond waarin we met elkaar verder willen spreken.

En niet zomaar, maar, zoals de inleider van deze avond, ds. Jelle de Kok uit Winsum het noemt: het is de bedoeling om een geloofsverdiepend gesprek te voeren.

Een avond die hopelijk mag leiden tot verbinding, in plaats van verwijdering. De avond wordt voorbereid door ds. de Kok, leden van de Commissie Vorming en Toerusting, Sieja Jakobs en Gerrie Renkema.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze avond.

Aanvang: 19.30 uur

ds. M. Klomp

Wijziging data gespreksgroep Johannes-evangelie

In afwijking tot wat in het programmaboekje van Vorming en Toerusting staat, zijn de data nu geworden:

donderdag: 18 januari
maandag: 29 januari
dinsdag: 13 februari
dinsdag: 13 maart
Tijd: 19.30-21.30 uur

Bijbeluurtjes in De Hoorn worden gehouden op onderstaande dinsdagen, steeds om 10.45 uur.

23 januari	mevr. H. Stuit-Vogelzang, Boerakker
13 februari	ds. M. Klomp, Marum
27 februari	mevr. H. de Boer-Lodewijks, Lucaswolde



KERKENRAAD

Verslag kerkenraadsvergadering

Op maandag 4 december 2017 kwam de Kerkenraad bijeen. In deze vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

- Censura Morum is gehouden. Er is geen bezwaar om op zaterdag 9 december in De Hoorn en op zondag 10 december in de kerk het Heilig Avondmaal te vieren.
- De begroting 2018 wordt goedgekeurd door de Kerkenraad.
- De lijst met belijdende leden t.b.v. de komende ambtsdragers verkiezingen zijn rondgestuurd aan ouderlingen, diakenen en coördinerende contactpersonen.

Bevestiging van nieuwe ambtsdragers 2018

Er staat op DV 1 april a.s. in de planning dat er nieuwe ambtsdragers worden bevestigd.

Dit betekent dat in de komende periode gemeenteleden worden gevraagd om een kerkenraadsfunctie te gaan vervullen. Hiervoor worden belijdende leden van onze kerkelijke gemeente benaderd.

Wij zouden het fijn vinden als u actief met ons meedenkt door namen van gemeenteleden te noemen voor de hieronder genoemde functies.

Mocht u zelf ook meer willen weten over wat er allemaal gebeurt binnen onze kerk, schroom dan niet om ook dat kenbaar te maken, zodat we hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Dit kan door middel van het sturen van een mail naar scriba@ontmoetingskerk-marum.nl of door een briefje in de collectezak te doen.

De kerkenraad is op zoek naar ouderlingen en diakenen in verband met aftreden en vacatures, daarnaast één ouderling met een bijzondere opdracht (voorzitter College van Kerkrentmeesters) en één ouderling die als voorzitter van de kerkenraad wordt bevestigd.

Tevens zullen er gemeenteleden worden benaderd met het verzoek de functie van contactpersoon op zich te nemen.

Project Change

Op zaterdagavond 17 februari is er in onze kerk een aanbiddings- en genezingsdienst. Deze avond wordt georganiseerd door Wesley Vlieg onder de naam *Change*. Wesley is bij velen van ons een bekende geworden door zijn zeer bijzondere getuigenis over hoe hij tot het geloof gekomen is. Enthousiast probeert hij nu, onder andere door van middel zijn opleiding evenementen-organisatie, ook andere mensen aan te spreken over het geloof.

De avond van 17 februari vormt de afsluiting van Wesley's opleiding. Onze kerk wil hem bij dit afsluitende project ondersteunen door de ruimte ter beschikking te stellen. De inhoud en organisatie van de avond vallen onder de verantwoordelijkheid van Wesley en anderen.

Namens het Klein Moderamen,
ds. M. Klomp

DIACONIE

*Op bergen en in dalen en overal is God!
Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God!
Waar mijn gedachten zweven, of stijgen daar is God!
Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God!*

We wensen u allen en elkaar een gezond en vreugdevol 2018 en daarbij Gods onmisbare zegen.

Kerst- en Nieuwjaarsgroeten:

Stichting Kenia Support

Bedankt voor uw ondersteuning aan Stichting Kenia Support!
Namens alle kinderen en het bestuur wensen we u gezegende
kerstdagen en een voorspoedig 2017.
Hartelijke groeten van ons allemaal!
www.keniasupport.nl

Stichting Sparrow

Bedankt voor de ondersteuning in het afgelopen jaar.
Fijne feestdagen en gezegend 2017!

Remco en Ellie Pijper

INLIA

INLIA wenst iedereen een goede Kerst en een voorspoedig 2018.

Open Doors Nederland

Hartelijk dank voor uw steun aan de vervolgte kerk. Ik wens dat
Kerst u 'Licht' brengt. Christus is Licht, tot aan het einde der
aarde. Voor ons en voor al onze vervolgte broeders en zusters.

Ruud Kraan, Directeur

Lepra stichting

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid in 2017. Namens
alle mensen die door u geholpen zijn, onze medewerkers ter
plaatse en hier op kantoor wens ik u fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig Nieuwjaar!

Jan de Berkel, Directeur

Bedankt

Ook dit jaar komen er weer verschillende bedankjes binnen bij de
diaconie voor bijdragen die we mochten overmaken aan diverse
organisaties. Giften van de diaconie zijn giften namens de hele
gemeente, daarom laten we u ook deelgenoot zijn van deze
dankwoorden.

Steunfonds Hetvakantiebureau.nl

Alsnog hartelijk bedankt voor uw gift in 2017 van € 799,20 aan
het Steunfonds Hetvakantiebureau.nl. Ons fonds steunt al ruim
25 jaar de diaconale vakantieweken van de Protestantse Stichting
Diaconaal Vakantiewerk (Hetvakantiebureau.nl) die in nauwe
samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland worden
georganiseerd.

Uw gift wordt besteed aan materialen om de vakanties plezieriger en toegankelijker te maken voor onze gasten die afhankelijk zijn van zorg. Maar ook om het verlenen van de zorg voor onze vrijwilligers te verlichten.

Ook worden met de giften de vakantieprijsen betaalbaar gehouden voor onze vakantieguesten die een vakantie hard nodig hebben, maar vaak geen ruim budget hebben.

Wij danken u nogmaals voor uw bijdrage.

mr. drs. Klaas Kuiken, voorzitter

Rode Kruis

Namens het Rode Kruis wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw donatie. U steunt met uw gift onze noodhulpverlening aan de vele slachtoffers die getroffen zijn door orkaan Irma op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw betrokkenheid. Onze vrijwilligers ter plaatse leveren noodhulp en distribueren water, voedsel en tentzeilen om huizen tijdelijk te kunnen repareren. Tevens vinden er assessments plaats voor de uitrol van langere termijn wederopbouw programma's van o.a. huizen, scholen en andere faciliteiten.

Met vriendelijke groet,
Sylvia Guldenmundt

CliniClowns

Jij laat ons glimlachen van oor tot oor. Want dankzij jouw bijdrage kunnen wij nog meer zieke en gehandicapte kinderen laten ontspannen en genieten op momenten dat ze het moeilijk hebben. Jouw bijdrage is goud waard!

Want jij maakt de lach van een kind mede mogelijk. Daar willen we je enorm voor bedanken.

Met vrolijke groet!

ZZG geloven doen

Graag bedanken wij u met dit kaartje voor uw steun aan zendingswerk zoals u op de voorzijde ziet.

Van harte wensen wij u een gezegend 2018 toe!

Namens het ZZG,
Jeannet Kelholt

Artsen zonder Grenzen

Wij danken u hartelijk voor uw kerstgift van € 750,- aan Artsen zonder Grenzen. Dankzij uw bijzondere kerstpakket helpt u ons een levensreddend verschil te maken voor mensen in acute nood. Met uw steun kunnen wij bijvoorbeeld vluchtelingen voorzien van schoon water, tenten en medische basiszorg. Donateurs als u zorgen ervoor dat we die hulp kunnen geven.

Met hartelijke groet,
Nelke Marders

Kerstpakketten

Langs deze weg willen we iedereen die meegedaan heeft met de actie kerstpakketten van Omzien naar elkaar, hartelijk bedanken voor het meehelpen aan deze actie, op welke manier dan ook. De ontvangen pakketten werden met een blij gezicht afgestaan en door de ontvangers met een blij gezicht en een goed gevoel in ontvangst genomen. Zo zijn we samen kerk. Nogmaals dank u wel.

Onderstaand berichtje kregen we op een mooie zelfgemaakte kaart van één van de ontvangers:

Voor de PKN-Kerk medewerkers en alle mensen die meegeholpen hebben aan dat mooie kerstpakket dat ik van jullie mocht ontvangen.

Ik was er heel blij mee en sprakeloos.
Nogmaals heel veel: 'Dank u allen'.

Verjaardagfonds 2018 t.b.v. Stichting Haarwensen

Stichting Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik.

Deze kinderen zouden er alles voor over hebben om weer met een volle haardos door het leven te kunnen. Maar goede haarwerken en pruiken zijn vaak onbetaalbaar en er wordt slechts een klein gedeelte door de verzekering vergoed.

Stichting Haarwensen wil deze kinderen de keuze bieden uit een grote collectie pruiken van hoge kwaliteit, zonder dat daaraan voor hen kosten verbonden zijn. De pruiken worden gemaakt van

echt haar. Dit haar wordt door volwassenen en kinderen aan de Stichting geschonken. Door te werken met onbehandeld haar kunnen zij de mooiste pruiken aan de kinderen schenken, maar de pruiken zijn natuurlijk niet gratis. Naast het schenken van de pruik voorziet de Stichting ook in het onderhoud van de pruik. De kosten voor de productie, het aanmeten en het onderhoud van de pruik liggen rond de € 1.500,-.

Stichting Haarwensen ontvangt geen overheidssubsidies en is dus geheel afhankelijk van de steun van particulieren en bedrijven. Zonder deze donaties kunnen zij deze kinderen niet verblijden met een prachtige pruik.

Daarom bestemmen wij de opbrengst graag voor dit doel.

De Voedselbank

Wensen van de Voedselbank in de maand januari:

- soep en maaltijdsoep in blik
- soepstengels

Bij de collecten

3 en 4 Februari 2018: Werelddiaconaat (Avondmaalscollecte)



Ghanese kindslaven bevrijd uit visserijsector.

In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier

keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis.

11 februari 2018 Noodhulp Syrië lokaal, via Kerk in Actie (2^e collecte)

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede.

Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

11 februari 2018 Mensenkinderen (collecte Vesperdienst)



Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Ze werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.

Zo maken we het verschil:

- geen dure organisatie
- geen (dure) transporten
- geen (dure) directeur
- geen dure kantoren
- lage overhead
- hulpgoederen worden ter plaatse gekocht
- geen beleggingen of grote bankrekening

Als diaconie bevelen wij deze collecte(n) van harte bij u aan. Indien u niet in de gelegenheid bent om genoemde diensten te bezoeken, kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RBRB 078.98.12.347 o.v.v. het doel van de collecte. Of u

kunt uw bijdrage op een andere zondag in een envelop, met daarop het doel vermeld, in de collectezak doen.

e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl,
tel. (0594)64 19 15

website: (<http://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/diaconie>)

Wobbe Dijk

Vrijwilligers gevraagd voor Ons Centrum!

We zijn dringend op zoek naar enthousiaste mensen die onze vrijwilligersgroep willen komen versterken!

Wie lijkt het leuk om mee te helpen in Ons Centrum, bijvoorbeeld om de koffie en thee te verzorgen voor de aanwezige groepen?

In overleg is er heel veel mogelijk, zowel voor werkzaamheden overdag als 's avonds.

Enthousiast geworden? Meld je aan!

Voor meer informatie of opgave kun je contact opnemen met onze koster,
Monique van Dijk, tel. (06) 25 13 71 25.

Luit Brondijk
voorzitter

Vrijwilligersploeg

Elke woensdagmorgen zijn er ongeveer vijftien vrijwilligers in de kerk en Ons Centrum bezig met allerlei werkzaamheden, zoals timmeren, schilderen, stofzuigen, vegen, lampen vervangen, koffiezetten, en koffiedrinken natuurlijk. Dat laatste is belangrijk, omdat er dan ook over allerlei zaken uit de gemeente wordt gesproken en het is gewoon gezellig.

De vrijwilligers doen dit werk graag en willen dit nog lang blijven doen.

Toch willen we een oproep doen in *Onderweg*, omdat er door allerlei oorzaken bij de wekelijkse schoonmaak van de kerk een tekort aan vrijwilligers is ontstaan. Het schoonmaken van de kerk ligt nu op de schouders van twee mensen en dat is te weinig.

We zijn daarom heel hard op zoek naar mensen die een deel van die wekelijkse werkzaamheden willen overnemen.

Dit tekort aan mensen speelt al een poosje en dat komt de kwaliteit niet ten goede. Het kan zijn dat u dat ook heeft geconstateerd. Dit is niets ten nadeel van de mensen die hier wekelijks mee bezig zijn, want die doen wat ze kunnen. Wanneer u oog hebt voor een schone omgeving in de gebouwen, dan roepen we u op ons te komen helpen. Alleen constateren en dit melden bij de enkele vrijwilligers die daar nu voor staan is geen optie.

De tweede oproep is gericht aan gemeenteleden die twee keer per jaar willen helpen om de kerk en de bijgebouwen een grote schoonmaakbeurt te geven. Het schijnt dat dit in het verleden ook op deze manier werd gedaan.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Dick Tillema
(06) 42 14 52 30
dicktillema@gmail.com

Boeke Boekema
(06) 10 64 03 46
boeke.boekema@gmail.com

Namens de vrijwilligers,
Boeke Boekema

JEUGD

MEETINGPOINT, Fun & Faith

Gezocht: tieners! leeftijd 11-13 jaar

Vind jij het leuk om één keer in de twee weken op woensdagavond leeftijdsgenoten te ontmoeten? Word je blij van lekkere dingen eten, spelletjes doen, creatief bezig zijn EN ben je benieuwd wat dit alles te maken heeft met geloof?

Kom dan langs op de eerstvolgende Meetingpointavond.

Wanneer:

17 januari - 31 januari - 14 februari - 14 maart - 28 maart -
11 april - 25 april - 23 mei

Tijd: 19.00-20.00 uur

Waar: in de soos van de kerk

Vragen: (06) 46 87 26 78, Heleen
(06) 23 47 91 09, Lotty,
Romkedevries@gmail.com

Voel je welkom!

Groetjes,
Annelies Jakobs, Heleen van der Wal,
Romke en Lotty de Vries



DIVERSEN



Op de eerstvolgende bijeenkomst op 7 februari 2018, hopen we de feestelijke jaarvergadering te houden. Deze avond wordt ingevuld door de leden en wordt gehouden in de grote zaal van Ons Centrum en begint om 19.30 uur.

Hervormde Vrouwenvereniging

Het nieuwe jaar zijn we op 18 januari traditioneel begonnen met een nieuwjaarsvisite.

In februari zijn onze vergaderingen op 1 en 15 februari.

Op 1 februari treedt de volksdansgroep Mavoda op.

Geert Braam neemt ons 15 februari weer mee naar oud Marum (de huizen, bedrijven en hun bewoners).

We komen bijeen van 14.00-16.00 uur in Ons Centrum.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

RADIO WESTERKWARTIER

Elke zondag van 16.30-18.00 uur, frequentie 105,3 FM

21 januari	Chr. Gereformeerde Kerk Kornhorn
28 januari	Protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen
04 februari	Protestantse gemeente Marum-Noordwijk
11 februari	Molukse kerk Marum
18 februari	Protestantse gemeente Lutjegast



OPPASROOSTER

21 januari

Rianne Radema, Ilse Burgler

28 januari, Kinderkerk

Rianne Zandstra, Ingmar van Kammen

4 februari

Hanneke Bouwsema, Grietje Hulshof

11 februari

Rianne Radema, Annelies Jakobs

18 februari

Rebekka Neef, Sven van der Wal

25 februari

Wieteke van der Veen, Ingmar van Kammen

4 maart

Rianne Radema, Claudia Postma



Contactpersoon oppas: Rianne Radema
(06) 21 23 40 07
rienne_radema_89@hotmail.com