

EREDIENSTEN

Elke zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes van 0 – 4 jaar en kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

- 17 december 09.30 uur, ds. M. Klomp, Derde Advent, gewone dienst
De 1^e collecte is voor het jeugdwerk.
De 2^e collecte is voor de kindernevendienst.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 17.00 uur, Volkskerstzangdienst
De collecte is voor het Leger des Heils
- 17.00 uur, Youth Christmas Eve
- 23 december 18.30 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks
Kinderkerstfeest, thema: Sterren gezocht, m.m.v. De Kidspraise
De collecte is bestemd voor St. Jarige Job
- 24 december 09.30 uur, mevr. H.J.de Boer-Lodewijks, Vierde Advent, klassieke dienst, m.m.v. christelijk gemengd koor Ad Dei Gloriam
De 1^e collecte is voor het bloemenfonds.
De 2^e collecte is voor Kinderen in de knel.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
- 22.00 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks, kerstnachtsdienst, thema: Sterren gezocht, met muzikale medewerking van De Travellers
De collecte is bestemd voor de kerk.
- 25 december 09.30 uur, ds. M. Klomp.
Eerste Kerstdag m.m.v. Harmonie
De 1^e collecte is voor Open Doors.

De 2^e collecte is voor het orgel.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.

26 december 09.30 uur, Commissie tweede diensten,
Tweede Kerstdag
De 1^e collecte is voor de kerk.
De 2^e collecte is voor St. Vrienden van De Hoop.

31 december 09.30 uur, ds. M. Klomp, vrije invulling
De 1^e collecte is voor de kerk.
De 2^e collecte is voor gemeenteleven.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.

19.30 uur, ds. M. Klomp, Oudejaarsavond
De collecte is bestemd voor de kerk.

1 januari 10.30 uur, dhr. E. Leune te Benthuisen,
Nieuwjaarsdag
De dienst wordt gehouden in Ons Centrum, zaal 4.
De collecte is voor een diaconaal doel.

7 januari 09.30 uur, ds. M. Klomp, verbindend vieren,
waarin tevens de Heilige Doop zal worden bediend.
De 1^e collecte is voor een diaconaal doel.
De 2^e collecte is voor de Commissie Erediensten.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.

14 januari 09.30 uur, mevr. G. Hovius-Dijkstra,
klassieke dienst
De 1^e collecte is voor de kerk.
De 2^e collecte is voor het bloemenfonds.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.
19.00 uur, mevr. G. Hovius-Dijkstra,
Vesper te Nuis
De deurcollecte is voor een diaconaal doel.

21 januari 09.30 uur, ds. M. Klomp, gewone dienst
De 1^e collecte is voor het jeugdwerk.
De 2^e collecte is voor oecumene wereldwijd.
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.

TER OVERWEGING

Over de liefde en een kerstkind

Liefde

Laatst vroeg iemand aan mij waarom ik het in een kerkdienst en ook in wat ik schrijf of zeg vaak over de liefde heb. Ik moest daar even over nadenken.

Het meest voor de hand liggende antwoord is dat er in de wereld zoveel onvrede, haat en oorlog is en dat we daarom wel een beetje tegengif kunnen gebruiken.

Nu het Advent is en we de komst van een kind verwachten, een kind dat de wereld iets heel anders heeft gegeven dan waar men op hoopte, kan ik het misschien beter uitleggen.

Nee, Jezus van Nazareth werd geen leider met spierballentaal en manipulaties, geen koning die elke dag moest laten zien wat hij waard was.

Jezus van Nazareth werd mens onder de mensen, kwam ter wereld in een onherbergzame wereld. Hij leefde onder ons en was een mens van vlees en bloed. En toch was hij ook anders.

Hij had aandacht voor de mens die hij ontmoette, hij was bezig om mensen bewust te maken van wat ze met zichzelf en met elkaar doen.

Dat je de kant op kunt gaan van elkaar dwarsliggen, elkaar pijn doen of dat je elkaar kunt helpen, liefhebben en respecteren.

Dat je kunt kiezen voor een leven van liefde, vrede en gerechtigheid of dat je je kunt laten leiden door het kwaad, het boze, de schaduw in je zelf.

Kerstkind

Bijna vier jaar geleden mochten wij het 'aan den lijve' ondervinden. Half december verwacht, werd op 25 december onze kleinzoon geboren. Een kerstkind, voor wie wel plek was, die heel welkom was en zijn naam is David... Hoe dat voelt is moeilijk uit te leggen, maar het is ontroerend...

En nu wordt hij 4 jaar en gaat de grote wereld in, de basisschool, de eerste grote stap...

Ik hoop dat de wereld onze David goed ontvangt, dat hij wat bij mag dragen aan die wereld, dat hij liefde en gerechtigheid mag voelen en ontvangen...dat de grote wereld een beetje lief voor hem mag zijn..

Ik ben een volgeling van dat 'echte Kerstkind', die zoeker naar

liefde en recht. Ik probeer zo goed en zo kwaad als het gaat die weg ook te volgen.

Naar eer, naar mijn geweten en mijn geloof...

Dus gaat het er elke dag bij mij over, over de liefde... Mij verveelt het nooit.

En u???

Vanuit Lucaswolde wens ik u gezegende Kerstdagen en een gezond en blij 2018!

Mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks

Om Warmhartigheid

O God, ver boven ons uit,
God naast ons, als een van ons,
God, die in ons woont:

wij danken U

voor de schepping en ons leven,
voor goedheid en vergeving,
voor inspiratie en gemeenschap.

Wij bidden om ontferming
voor onze wijde wereld
zoekend om recht en vrede;
voor de mensen dicht om ons heen
zoekend om liefde en toekomst;
voor onszelf zoals wij hier zijn,
zoekend naar U, in rust en stilte.

Schenk ons een warm hart.
Schenk ons een helder hoofd.
Schenk ons vaardige handen.
In hoofd, hart en handen
hongerig naar gerechtigheid
en dorstig naar vrede.

O God, ver boven ons uit,
God naast ons, als een van ons,
God, die in ons woont:

wij danken U
voor de schepping en ons leven,
voor goedheid en vergeving,
voor inspiratie en gemeenschap.

Hinne Wagenaar
Uit: *Eén druppel jou, gebeden*

Spreek van de maand

*Vriendelijke woorden zijn soms kort,
maar hun echo sterft nooit uit.*

Moeder Theresa

BIJ DE VIERINGEN

Zondag 17 december, 09.30 uur, Derde zondag van Advent
Gewone dienst.

Voorganger: ds. M. Klomp.

In deze dienst lezen we o.a. de tekst uit Jona 3, die ook gebruikt wordt bij het Advent-project van de Kindernevendienst 'Gegrepen door Gods Liefde'.

17.00 uur is er de Volkskerstzangdienst. We hopen weer met velen van u samen zingend Kerst tegemoet te gaan.

Ook om 17.00 uur is er de Youth Christmas Eve voor onze jonge gemeenteleden.

Zaterdag 23 december, 18.30 uur, Kinderkerstfeest in de kerk



Sterren Gezocht!!



Sterren, je hebt ze in alle soorten en maten.

Grote en kleine, showsterren, wiskundesterren, kooksterren, teveel om op te noemen.

In de dienst van het kinderkerstfeest komen er een paar sterren voorbij, maar zijn dat nu wel de sterren die we zoeken?

Kom jij ons helpen zoeken tijdens het kinderkerstfeest?

Je bent van harte welkom met al je vrienden en familie.

Op: Zaterdag 23 december

Om: 18.30 uur

Waar: Ontmoetingskerk aan de Kruisweg

In: Marum

M.m.v. Mevr. H.J. de Boer-Lodewijks en de Praise Kids

Zondag 24 december, 09.30 uur, Vierde zondag van Advent

Voorganger mevr. H.J. de Boer-Lodewijks

m.m.v. het gemengd koor Ad Dei Gloriam.

22.00 uur, Kerstnachtdienst

Voorganger: mevr. H.J. de Boer-Lodewijks

We gaan op zoek naar sterren, samen deze Kerstnacht in... en wie zijn dan de sterren??

De Travellers, bekend van onze familiediensten, zingen met ons de bekende kerstliederen.

Maandag 25 december, 09.30 uur, Eerste Kerstdag, Verbindend Vieren.

Voorganger: ds. M. Klomp

Thema: Zoek en je zult vinden(n.a.v. Lucas 2: 16-17).

De herders zijn hier het voorbeeld van alle mensen die op zoek gaan naar het belangrijkste in hun leven.

M.m.v. muziekvereniging Harmonie o.l.v. mevr. Annemarieke Bos

Dinsdag 26 december, 09.30 uur, Tweede Kerstdag, dienst o.l.v. Commissie Tweede diensten.

Zondag 31 december, 09.30 uur

Voorganger: ds. M. Klomp, vrije invulling.

In de Bijbellezing willen we weer dicht bij de lezing van de Kindernevendienst blijven, en dat is het Jonaverhaal. In deze dienst wordt het project van de Kindernevendienst afgesloten.

19.30 uur, Oudejaarsdienst 2017

Voorganger: ds. M. Klomp

Maandag 1 januari 2018

10.30 (!) uur, Nieuwjaarsmorgendienst

Voorganger: dhr. E. Leune uit Benthuisen.

Plaats: zaal 4, Ons Centrum.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar en is er gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen.

Zondag 7 januari, 09.30 uur, verbindend vieren, doopdienst

Voorganger: ds. M. Klomp

Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar zal het teken van de Heilige Doop bediend worden aan Wieke, dochter van Kees Besselink en Klaziena Tabak, Eikelaan. Het teken van Gods grote liefde voor ons mensen al getoond op de eerste zondag in het nieuwe jaar. Wat een prachtig begin!

Zondag 14 januari, 09.30 uur, klassieke dienst

Voorganger: mevr. G. Hovius-Dijkstra

19.00 uur: Vesperviering in de kerk van Nuis.

Voorganger: mevr. G. Hovius- Dijkstra

Zondag 21 januari, 09.30 uur, gewone dienst

Voorganger: ds. M. Klomp

VORMING EN TOERUSTING

Zingen op de woensdagmiddag

Op woensdag 17 januari is het weer Zingen op de woensdagmiddag, van 14.30 - 15.30 uur, onder muzikale begeleiding van Durk Boschma

Als u een voorkeur hebt voor een bepaald lied of liederen, geeft u die dan vooral door aan ds. Klomp. Dit kan t/m maandag 15 januari, 18.00 uur.

Vier Avonden Evangelie van Johannes

Nadat in het afgelopen halfjaar er verschillende activiteiten in het teken hebben gestaan van 500 jaar Reformatie gaan we dit jaar van start met een nieuwe bijbelcursus en wel over het Evangelie van Johannes.

Op vier avonden willen we ons met dit bijzondere Bijbelboek bezighouden.

Voor meer informatie: zie de programmagids van Vorming en Toerusting.

Datum: 9 januari, als eerste bijeenkomst

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Plaats: zaal 5

Leiding: ds. M. Klomp

Muziek en Liturgie

Onder leiding van musicus Jellegeert Postma gaan we, net als vorig jaar, weer zingend aan de slag met de schat aan liederen van het Nieuwe Liedboek.

Veel daarvan is nog onbekend en wordt daarom weinig gebruikt.

Maar wie onder leiding van dhr. Postma kennismaakt met de schatten van het Nieuwe Liedboek weet na deze avond dat we onszelf daar echt tekort mee doen.

Wie van zingen houdt, is van harte welkom.

En neem vooral uw buurman/-vrouw, vriend/vriendin mee.

Want hoe meer zielen, hoe meer zangvreugd!

Datum: woensdag 17 januari

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Plaats: de Kerkzaal

Leiding: dhr. Jellegeert Postma

Bidstond

Twee weken geleden was ik bij een kerkdienst over de vervolgte kerk. Deze dienst werd gehouden in een schuur, om de mensen het gevoel te geven hoe christenen in Noord-Korea samenkomen: in het geheim op een locatie die nooit op een kerk lijkt, zoals wij die kennen. Het is weer bijna Kerst en het verschil tussen Kerst vieren daar en hier is levensgroot. In Noord-Korea zijn twee christenen al blij als ze elkaar kunnen ontmoeten en iets van hun geloof met elkaar kunnen delen (als ze tenminste niet door de overheid als christenen worden herkend). Ook voor deze christenen bidden we tijdens de bidstond. Bidt u mee?

Donderdag 7 december
Donderdag 21 december
Donderdag 11 januari
Aanvang 19.45 uur, in zaal 7

Johan, Durk, Aant en Willem Anne

Tijdschriften

De tijdschriften die op de tafel in de hal liggen zijn om mee te nemen. Deze zijn meegenomen om door te geven.

Durk Boschma

Bijbeluurtjes

De Bijbeluurtjes in De Hoorn worden gehouden op onderstaande dinsdagen, steeds om 10.45 uur.

12 december mevr. H. de Boer-Lodewijks, Lucaswolde

9 januari mevr. G. Hovius-Dijkstra, Ureterp

Ook belangstellenden van buiten De Hoorn zijn van harte welkom.

Oproep Commissie Erediensten

Vanuit de Commissie Erediensten willen we, mede naar aanleiding van de eerder dit jaar gehouden evaluatie van de diensten, eens met een aantal belangstellende gemeenteleden in gesprek gaan over de invulling van een tweetal diensten.

Op dinsdag 16 januari 2018 van 19.30 – 20.30 uur willen we ons buigen over de liturgie van een dienst met een klassiek karakter.

Op dinsdag 27 februari 2018 van 19.30 – 20.30 uur is het de bedoeling om na te denken over de invulling van een dienst die laagdrempelig van aard is.

We nodigen u van harte uit om met de leden van de commissie samen een uurtje mee te praten. Wilt u een berichtje sturen als u van plan bent om te komen naar erediensten@ontmoetingskerk-

marum.nl, of u anders telefonisch aanmelden bij Pietsje Hulshoff (06) 12 72 22 61.

Wij hopen enkele mensen te mogen begroeten tijdens onze vergaderingen in Ons Centrum. Mocht u wel willen meedenken, maar verhinderd zijn, dan horen we dat ook graag.

Namens de Commissie Erediensten,
Pietsje Hulshoff (voorzitter)

JEUGD

12-jarigen opgelet - Meetpoint

Wij, Heleen, Lotty, Annelies en Romke, hebben de leuke uitdaging gekregen om (jullie) de tieners in de leeftijd van 12 jaar te gaan vertellen over het geloof, oftewel het geven van MEETPOINT! Dit willen wij graag gaan doen op een afwisselende manier. Tijdens de meetpointavond zullen we allereerst met elkaar kennismaken, maar daarna gaan we:

- spelletjes doen
- gasten uitnodigen
- lekkere dingen eten
- creatief bezig
- veel praten met elkaar
- en filmpjes kijken,

met als doel dat jullie een gezellige leerzame avond hebben. In de komende weken zullen wij bij jullie thuis een uitnodiging brengen en kennismaken met jullie en jullie ouders.

We starten op **woensdag 10 januari om 19.00 uur in de soos van de kerk!**

We hopen velen van jullie dan te zien.

Hartelijke groetjes Heleen, Annelies, Lotty en Romke

KERKENRAAD

ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Zondag 17 december 2017

ZINGEND OP WEG NAAR KERST
AANVANG 17.00 UUR
in de ONTMOETINGSKERK, Kruisweg 32, te Marum

'Gewoon Kerst. Hoe bijzonder is dat'.

Kerst is een feest voor iedereen. Iedereen kent ook het kerstverhaal, de geschiedenis rond de geboorte van Jezus. Iedereen heeft daarbij een eigen beleving en een eigen manier om vorm te geven aan deze feestelijke gebeurtenis. Muziek en zang zijn een mooie en voor veel mensen herkenbare manier om de Kerstdagen te beginnen. Daarom organiseren de Protestantse Gemeente Marum-Noordwijk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Moluks Evangelische Kerk van Marum ieder jaar een feestelijke samenzang als aanloop naar de Kerstdagen. Bij velen van u ook wel bekend als de Volkskerstzang, zoals in het vorige kerkblad gemeld.

'Zingend op weg naar Kerst' *vult meer!* Zingen maakt je immers blij. Zingen biedt je troost! In deze tijd voelen en merken velen van ons dat dat hard nodig is. Er gebeurt zoveel in deze wereld wat we niet kunnen bevatten dat het een enorme troost kan zijn om je even mee te laten voeren met de woorden van een lied of even mee te deinen op de melodie van datzelfde lied. Dat lied dat je doet herinneren aan tijden van Hoop, Troost, Liefde en warmte om je heen; je voor een moment even bevrijdt voelen van alle sores van deze tijd. Waar vind je die momenten, die tijd nog? Welnu, vandaar bovenstaande uitnodiging. U bent van harte welkom. Uw aanwezigheid verwarmt ook andermans leven en weet u... er gloort hoop; immers, Advent zet ons op het Hoopvolle pad van Kerst: een Kind is ons geboren!

De muzikale medewerking wordt verleend door organist Piet van Assen en de Chr. Muziekvereniging Harmonie uit Marum.

Iedereen is van harte welkom.

Na afloop van de dienst is er koffie, thee, chocolademelk, kerstbrood en soep.

Mijn vader zei onlangs: *"Ze kunnen tegenwoordig alles, ja zelfs je leven roven, maar de liederen die God mij geeft en heeft gegeven kan niemand mij ooit afnemen"*. Hoe hoopvol wilt u het hebben!

Van de Zending- en Evangelisatiecommissie

DIACONIE

Bedankbrieven van:

Lepra Stichting voor een gift van € 174,42 die zij op 31 augustus 2017 van PKN Marum-Noordwijk mochten ontvangen.

Bartiméus Sonneheerdt voor een gift van € 139,91 die zij op 19 september 2017 van PKN Marum-Noordwijk mochten ontvangen.

Kerstgroet actie

Evenals vorig jaar willen we weer graag, bij de hiervoor in aanmerking komende gemeenteleden, een attentie laten bezorgen.

Gemeenteleden die hiervoor in aanmerking komen zijn:

- 80 jaar en ouder;
- adressen waar in het afgelopen jaar een gemeentelid is overleden;
- de zieken;
- gehandicapten, thuis- en uitwonend;
- bij hen die om een andere reden een bemoediging nodig hebben;
- migranten.

Deze actie wordt georganiseerd door de diaconie, maar voor de uitvoering vragen we de hulp van zoveel mogelijk gemeenteleden. Op zondag 10 december a.s. kunt u, vanuit de ontmoetingshal één of meerdere attenties meenemen om te bezorgen. Bezorgen kan op dezelfde dag, maar het mag ook in de week daarna als dat beter uitkomt. Jong en oud mag meedoen.

Is er iemand van wie u weet dat diegene in aanmerking komt voor een attentie en u wilt deze persoon graag bezoeken, dan is het mogelijk dit adres te reserveren. Even bellen, dan wordt de attentie apart gelegd in de hal met uw/jouw naam erop en dan kan deze na de morgendienst worden meegenomen.

- Bezorgers wilt u de attentie persoonlijk overhandigen.
- Ontvangers open uw deur en laat de brenger niet buiten staan.

Zo vormen we samen één gemeente.

Doet u, doe jij mee ??

Dit jaar wordt één en ander georganiseerd door:
Wiepke Vogelzang en Jannie de Jong.

Voor vragen/opmerkingen bel Wiepie (0594) 64 23 03 of Jannie (06) 39 40 18 74

Kerstpakketten

Ook dit jaar willen we als diaconie graag weer een beroep op u als gemeente doen voor de actie **Kerstpakketten** van 'Omzien naar elkaar'. In de afgelopen jaren is deze actie ook gehouden en daar is door meerdere gemeenteleden aan meegewerkt.

Wat houdt deze actie in? Simpel gezegd: het bezorgen van een kerstpakket bij iemand die het op dit moment iets minder breed heeft.

Hoe kunt u meedoen?

- U krijgt met kerst een kerstpakket van de zaak of van iemand anders. Misschien wilt u dit afstaan?
- U maakt zelf een pakket en stelt dit beschikbaar.
- U bezorgt het pakket zelf bij iemand (wilt u dit doorgeven aan onderstaande diaken? Dit om te voorkomen dat er meerdere pakketten op één adres komen).
- U neemt contact op met onderstaande diaken.
- U weet iemand die voor een pakket in aanmerking komt en geeft dit door aan onderstaande diaken.

Doet u, doe jij mee?

Contactdiaken: Jannie de Jong, De Randel 26C,
tel. (06) 39 40 18 74

Legen busjes verjaardagfonds

De ouderlingen en contactpersonen kunnen de busjes weer laten legen op maandag 8 en dinsdag 9 januari 2018, 's middags van 13.00-16.00 uur bij S. Vogelzang, Dotterbloem 1, Marum

Verjaardagfonds 2018 t.b.v. Stichting Haarwensen

Stichting Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik.

Deze kinderen zouden er alles voor over hebben om weer met een volle haardos door het leven te kunnen. Maar goede haarwerken en pruiken zijn vaak onbetaalbaar en er wordt slechts een klein gedeelte door de verzekering vergoed.

Stichting Haarwensen wil deze kinderen de keuze bieden uit een grote collectie pruiken van hoge kwaliteit, zonder dat daaraan voor hen kosten verbonden zijn. De pruiken worden gemaakt van echt haar. Dit haar wordt door volwassenen en kinderen aan de Stichting geschonken. Door te werken met onbehandeld haar kunnen zij de mooiste pruiken aan de kinderen schenken, maar de pruiken zijn natuurlijk niet gratis. Naast het schenken van de pruik voorziet de Stichting ook in het onderhoud van de pruik. De kosten voor de productie, het aanmeten en het onderhoud van de pruik liggen rond de € 1.500,-.

Stichting Haarwensen ontvangt geen overheidssubsidies en is dus geheel afhankelijk van de steun van particulieren en bedrijven. Zonder deze donaties kunnen zij deze kinderen niet verblijden met een prachtige pruik.

Daarom bestemmen wij de opbrengst graag voor dit doel.

24 december: Kinderen in de knel, via Kerk in Actie, 2^e collecte

In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind, net als Jezus. Ook de helft van de vier miljoen Syriërs die de bloedige oorlog in hun land ontvluchtten, is kind. In de komende adventstijd staan we stil bij Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland die alles achter moesten laten en nu in grote onzekerheid en angst leven. Met Kerst vragen we samen met EO Metterdaad, Dorcas en World Vision met de actie 'Geloof, Hoop en Syrië' specifiek aandacht voor Syrische vluchtelingen in Syrië zelf.

Naast het leed dat vluchtelingenkinderen in Syrië doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en het trainen van docenten. Voor € 35,- krijgt een kind in Syrië een maand bijles om leerachterstand in te halen.

1 januari: Oikocredit, 1^e collecte

Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. Sinds de oprichting in 1975 geloven zij dat microkrediet de meest pure vorm van ontwikkelingshulp is. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen en haalt het ondernemende in mensen naar boven. Hierdoor bied je mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen. Een positieve kettingreactie die al in meer dan zeventig landen werkt. Ooit bestond ontwikkelingshulp alleen uit 'geefgeld'. Toen stonden er mensen op die zeiden: je moet mensen in ontwikkelingslanden geen geld geven om vis te kunnen kopen, maar een hengel. Dan kunnen ze zelf vissen. Nu zijn er organisaties zoals Oikocredit die weer een stap verder gaan. Die geven geen vis en geen hengel. Oikocredit gelooft dat je mensen beter geld kunt lenen, zodat ze zelf een hengel kunnen kopen. Hiermee stimuleer je het zelfredzame vermogen van mensen. Zodat ze zelf een bestaan kunnen opbouwen, hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar school kunnen sturen.

7 januari: Beautiful Kidz Namibia, 1^e collecte

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk Katutura van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in Ovitoto. Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief. Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibië telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan!

De hulp die Beautiful Kidz biedt, betreft onder meer:

- Kleuterschool
- Opleiding voor kleuterschoolleidster
- Bijlessen en huiswerkbegeleiding voor oudere jeugd
- Jeugdclubs
- Avontuurkampen
- Wijkwerk
- Projecten voor volwassenen

De Nederlandse stichting stelt zich onder meer tot doel het bijeenbrengen van de nodige financiële middelen voor dit prachtige werk.

14 januari: Stichting De Samaritaan Ermelo, Vespercollecte
Stichting De Samaritaan verstrekt noodhulp aan duizenden mensen die door (natuur) geweld uit hun huizen zijn gedreven. Ze ondersteunt zendelingen, evangelisten en voorgangers wereldwijd. Via plaatselijke kerken en kerkelijke organisaties voert zij kleinschalige projecten uit in meer dan 30 ontwikkelingslanden.

De meeste projecten vinden plaats in afgelegen dorpen. De projecten zijn dienstverlenend van aard en ondersteunend voor de uitbreiding van het evangelie. De selectie van de projecten en de controle op de uitvoering gebeuren door betrouwbare plaatselijke partners. Dankzij de kleinschaligheid en het directe toezicht verloopt de uitvoering zeer effectief. Op plaatselijk niveau is het maatschappelijk nut van de projecten hoog. Veel van deze projecten komen niet in aanmerking voor steun van hulp- en ontwikkelingsorganisaties.

Als diaconie bevelen wij deze collecte(n) van harte bij u aan. Indien u niet in de gelegenheid bent om genoemde diensten te bezoeken, kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RBRB 078.98.12.347, t.n.v. Protestantse Gemeente Marum, o.v.v. het doel van de collecte. Of u kunt uw bijdrage op een andere zondag in een envelop, met daarop het doel vermeld, in de collectezak doen.

e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl,
tel. (0594) 64 19 15

website: <http://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/diaconie>

Namens de diaconie,
Wobbe Dijk

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeester heeft binnenkort drie vacatures!

Zoals wellicht bij u bekend worden de leden van het College van Kerkrentmeesters (CvK) voor de duur van vier jaar benoemd. Luit Brondijk (voorzitter) beëindigt in april 2018 zijn werkzaamheden voor het CvK omdat zijn zittingsperiode is verstreken. Bovendien zijn er nu reeds een vacature in de begeleidingscommissie, de commissie die de Actie Kerkbalans begeleidt, en een vacature in de Bouwcommissie.

Het College is daarom op zoek naar leden die deze functies de komende jaren op zich willen nemen.

Een bestuursfunctie in het CvK is een aantrekkelijke functie, zowel voor leden die al de nodige ervaring hebben, maar ook voor jongeren die ervaring willen opdoen.

Het CvK houdt zich bezig met het onderhoud en de exploitatie van de gebouwen, personeelszaken, ledenadministratie (bijdragen) en geldwerving. We doen dit niet alleen, we worden ondersteund door een groot aantal vrijwilligers en we kunnen de hulp van professionele dienstverleners inroepen.

Het College biedt een interessante bestuursfunctie in een leuk en actief team van acht personen.

Bij het benaderen van leden voor vacatures in de kerk zijn er regelmatig reacties als: 'ik heb het al druk met ander vrijwilligerswerk', 'ik heb me al jaren ingezet voor de kerk' of 'ik heb het druk met mijn werk, met mijn gezin'. Heel herkenbaar en heel begrijpelijk.

Toch hopen we dat u één van de drie vacatures wilt invullen de komende jaren.

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de voorzitter van het CvK, Luit Brondijk, tel. (0594) 21 19 32.

Mogen wij op u rekenen? Ook het werk van het College van Kerkrentmeesters is een verantwoordelijkheid van ons allemaal!

Van de boekhouder

Ieder die van de Protestantse Gemeente Marum-Noordwijk nog iets heeft te declareren, kan deze declaratie tot uiterlijk 21 december inleveren bij de boekhouder, de heer G. Jongasma, Marga Klompélaan 18. Dit in verband met het afsluiten van de administratie van 2017.

Vrijwilligers gevraagd voor Ons Centrum voor de woensdag- en de donderdagavond

Wie lijkt het leuk om op de woensdag- en/of de donderdagavond als vrijwilliger te helpen in Ons Centrum om de koffie en thee te verzorgen voor de aanwezige groepen?

We zijn dringend op zoek naar enthousiaste mensen voor aanvulling van de groep vrijwilligers. De diensten worden volgens rooster ingedeeld. U bent (circa eenmaal per maand) om ongeveer 18.30 uur aanwezig en zorgt dat iedereen voorzien wordt van koffie en thee. Vervolgens ruimt u alles weer op en sluit af.

Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met onze koster, Monique van Dijk, tel. (06) 25 13 71 25.

Marchien Henstra-Wouda
secretaris

DIVERSEN

Zingen/Spelen op kerstmorgen 25 december a.s.

Zoals ieder jaar willen wij gezamenlijk met u/jou weer gaan zingen op Eerste Kerstdag.

De start is om 05.00 uur bij De Hoorn.

Om 06.00 uur drinken wij dan een kopje koffie in Ons Centrum, Kruisweg 30.

U/Jij kunt ook vanaf dat tijdstip mee komen zingen!!!

Het aantal zangers loopt de laatste jaren wat terug. Het zou toch jammer zijn dat deze traditie ophoudt te bestaan! Het wordt zeer op prijs gesteld dat wij komen spelen/zingen.

Uiteraard doet ook de muziekvereniging Harmonie weer van zich horen.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te komen zingen!!!.



Om ongeveer 07.30 uur verzamelen wij, de muziek en het gelegenheidskoor, in de hal van De Hoorn waar wij dan gezamenlijk nog een aantal liederen ten gehore gaan brengen. Wij hopen u/jou te mogen ontmoeten om met ons mee te doen.

Namens de organiserende commissie

Kerstviering

Op 18 december aanstaande 's middags om 16.30 uur, houdt de PCOB afd. Marum haar jaarlijkse Kerstviering in Ons Centrum met aansluitend een broodmaaltijd. Leden en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd!

Voor deelname aan de broodmaaltijd kunt u zich opgeven bij een van de bestuursleden.

Wij hopen weer op een fijne middag/avond met elkaar!

Het bestuur

Actie schoenendoos

Actie schoenendoos 2017 heeft weer een geweldig resultaat opgeleverd.

Op 2 december hebben we 253 schoenendozen naar Heerenveen gebracht.

't Trefpunt heeft weer € 500,- beschikbaar gesteld.

De schoenendooscollecte heeft € 376,- opgebracht.

Door de sponsering en de collecteopbrengst hebben we extra dozen kunnen maken en vullen.

De kinderkerk/kindernevendienst heeft 66 extra schoenendozen kunnen maken en thuis hebben we nog eens 101 extra schoenendozen kunnen maken.

't Trefpunt	€ 500,-	- 100 schoenendozen
Particuliere overboeking (13)	€ 65,-	- 13 schoenendozen
Transport kosten	€ 700,-	- 140 schoenendozen
Totaal	€ 1265,-	- 253 schoenendozen

Samen hebben we weer voor een geweldig resultaat gezorgd.

We willen allen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt en we hopen volgend jaar weer op ieders betrokkenheid.

Anneke en Daam

Verenigingsnieuws

AD DEÏ GLORIAM

Op zondag 24 december a.s. mogen wij weer onze medewerking verlenen aan de morgendienst.



In deze dienst gaan wij een aantal nieuwe liederen en ook wat bekendere liederen met en voor u zingen. Voorganger is mevr. H. de Boer-Lodewijks. Het koor wordt gedirigeerd door Dineke Riemersma en de muzikale begeleiding is in handen van Oebele Dijkstra.

Houdt u/jij van zingen en mocht u/jij na afloop denken: wat fijn om dit koor te horen, u bent van harte welkom om mee te komen repeteren. Wij beginnen weer op donderdagavond 4 januari 2018 om 19.45 uur.

AD DEÏ GLORIAM

AD DEÏ GLORIAM

AD DEÏ GLORIAM



De eerstvolgende bijeenkomst hopen we te houden op woensdag 3 januari 2018. Mevr. A. Kerkhof-van der Mast komt spreken over Kleurstijling en kledingadvies.

De bijeenkomst vindt plaats in de achterste zaal van Ons Centrum en begint om 19.30 uur.

Hervormde vrouwenvereniging

Onze vergaderingen zijn op:

14 december: kerstfeest m.m.v. de Tjalmaras

18 januari : nieuwjaarsvisite

Leef en lees toe naar Kerst met het NBG-adventsrooster

December. Buiten is het koud, binnen branden de kaarsjes. Naast een feestelijke maand is december ook een drukke maand.

Cadeaus, decoraties, boodschappenlijstjes; er lijkt elke dag wel iets te doen.

Vanaf 3 december gaat de adventstijd in. Advent biedt een rustpunt in alle drukte. Elke zondag steken we een nieuw kaarsje aan. We lezen de Bijbel en leven zo bewust toe naar Kerst: het feest van de komst van Jezus, licht van de wereld.

Met het advents-bijbel-leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap sta je elke dag even stil bij de Bijbel en de boodschap van hoop en verwachting die daarin doorklinkt.

Op de vier zondagen lezen we in Lucas: dit is in lijn met het Lucasjaar en met de kinderdienstmethode Bijbel Basics (debijbel.nl/bijbelbasics).

Op alle andere dagen gaan we dieper in op verwijzingen naar het Oude Testament. We lezen elke dag een bijbeltekst met uitleg en een vraag om over na te denken. Bedoeld voor jezelf of om uit te wisselen in een lees- of appgroepje.

Het bijbelleesrooster kun je digitaal per mail ontvangen. Meld je dan aan op debijbel.nl/advent en je krijgt elke dag een bijbeltekst in je mailbox.

Hopelijk verrijkt en verlicht de Bijbel jouw decembermaand.

Veel leesplezier gewent,
Pim Veendijk

Tel. (0594) 54 95 38

RADIO WESTERKWARTIER

Elke zondag van 16.30 uur – 18.00 uur, frequentie 105,3 FM

17 december	Protestantse Kerk Doezum
24 december	Christelijk Gereformeerde Kerk Siegerswoude/De Wilp
31 december	Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leek



Bericht van de vele goede doelen waar 't Trefpunt aan heeft geschonken.

De vrijwilligers van 't Trefpunt krijgen het steeds drukker met de verkoop van de ingebrachte goederen. De omzet is uitstekend! Maar het allerbelangrijkste is

dat de gehele opbrengst geschonken wordt aan goede doelen. Hieronder een overzicht van de giften van de afgelopen periode.

Concertavond Kom naar Voren

In oktober werd er ter gelegenheid van 500 jaar protestantisme een muzikale voorstelling gehouden in de kerk. De toegang was vrij, daarom heeft 't Trefpunt € 250,- geschonken.

MaRun

Er zijn ongetwijfeld mensen die hebben meegedaan met de MaRun. Er kon 5 of 10 km (hard) gelopen worden. De opbrengst was dit jaar voor de Wensambulance. 't Trefpunt heeft € 1.000,- geschonken.

KNGF Blindengeleidehonden

Tijdens een Passageavond sprak iemand die zelf een hond heeft van stichting KNGF. Er komt veel bij kijken om in aanmerking te komen voor een hond. De stichting heeft toen € 500,- ontvangen.

Sint Maarten

U herinnert zich vast de beelden van de orkaan die Sint Maarten trof en hoeveel schade die heeft aangericht. 't Trefpunt heeft € 1.000,- geschonken aan het getroffen gebied.

Shout for Joy

Mijn naam is Marieke van der Leeden, geboren en getogen in Sliedrecht, maar al weer acht jaar woonachtig in het Afrikaanse land Burundi Onder de naam 'Embrace' - dat staat voor een plek waar kinderen omarmd zullen worden en hun unieke talenten en gaven kunnen ontdekken - willen wij hulp aanbieden aan een groep kinderen die op dit moment nog op straat leven. Ons doel is een plek te creëren waar zij gezonde maaltijden zullen ontvangen, persoonlijke zorg en medische hulp, liefde en support. En we willen hun de kans bieden om tenminste de basisschooleducatie af te ronden. Daarnaast zal gekeken worden naar andere

mogelijkheden om een inkomen te genereren, zodat zij niet langer op straat hoeven te leven en positief naar de toekomst kunnen kijken. Wanneer u meer wilt weten kunt u kijken op de website: www.shoutforjoy.nl.

't Trefpunt heeft € 1.000,- geschonken aan bovenstaand doel.

Stichting Mensenkinderen

Moldavië het armste land van Europa. Het merendeel van de bevolking moet zien rond te komen van € 1,- per dag. Binnenkort wordt het weer winter in Moldavië. Winter betekent extreme kou, honger lijden en hopen dat niemand ziek wordt. De winter is daarom een grote vijand. De bange vraag die arme gezinnen telkens weer stellen is of ze de wintermaanden kunnen overleven. Mensenkinderen trekt zich het lot van deze mensen aan. Met hulp van lokale (kerkelijke) vrijwilligers geven zij hun vier maanden lang een uitgebreid voedselpakket. Voor € 20,- geeft u zelf een arm gezin een voedselpakket.

't Trefpunt heeft € 1.000,- geschonken om zo de arme gezinnen te ondersteunen.

Stichting Kinderhulp Oeganda

Als stichting zijn we sinds 2012 zeer nauw betrokken bij het kinderdorp Balamu Children's Village in Oeganda. Het doel van de stichting is het opvangen van wees- en straatkinderen. Er wordt hun naast de basisbehoeften, zoals onderdak, voeding en scholing ook geborgenheid geboden. Het dorp wordt ondersteund met het verbeteren van hun leef-, woon- en onderwijsvoorzieningen. Inmiddels zijn er vijf huizen gebouwd. Twee hiervan zijn in gebruik als familiehuis en drie als lagere school. Dit heeft een zeer positief effect gehad op het functioneren van het kinderdorp. Ruim 450 kinderen, ook uit de omgeving, volgen hier les en krijgen een warme maaltijd. De stichting wil graag het volgend familiehuis afbouwen en ook een toiletunit en een noodzakelijke muur realiseren, voor bescherming tegen het regenwater. Wilt u meer weten, dan kunt u kijken op de site www.stichtingkinderhulpoeganda.nl.

't Trefpunt heeft een gift overhandigd van € 1.000,-.

Stichting Kenia Support

Voor velen van u is Kenia Support inmiddels wel bekend. De stichting waarvoor drie gezinnen zich met hart en ziel inzetten: Fokke en Ankie van Houten, Durk en Tineke Boschma en Romke en Lotty de Vries. Als kerk steunen we ook een kind voor wie de

kindernevendienst iedere zondag geld inzamelt. Tineke en Durk vertrokken onlangs naar Kenia en ze kregen een cheque van € 1.000,- mee van 't Trefpunt.

Aktie Schoenendoos 4kids

Kringloopcentrum 't Trefpunt verzamelt het hele jaar door spullen die geschikt zijn om in de dozen te doen, zoals speelgoed etc. Ook dit jaar zijn Daam en Anneke de Vries weer de coördinatoren voor Marum. Aktie schoenendoos Marum heeft € 500,- gekregen.

Mocht u nog overtollige spullen op zolder, in de kledingkast of waar dan ook hebben staan, dan nemen wij ze graag in ontvangst, mits ze heel en schoon zijn. Geen grote artikelen, want die kunnen we helaas niet plaatsen.

Hebt u nog nooit een kijkje genomen in 't Trefpunt, dan bent u natuurlijk van harte welkom. De openingstijden staan op de omslag van *Onderweg*.

Namens de vrijwilligers van 't Trefpunt,
Janneke van Kammen

KERK EN SAMENLEVING



VOEDSELBANKEN.NL

Westerkwartier

Voedselbank Westerkwartier nodigt u uit!

Tegen de tijd dat u dit artikel leest, staat het kerstfeest weer voor de deur. Het feest van hoop op verwezenlijking van vrede op aarde, barmhartigheid, zuiverheid, liefde, gerechtigheid en geluk voor iedereen. En als je daarop hoopt, dan denk je als vanzelf aan alle hopeloosheid, oorlog, wreedheid, misbruik, egoïsme, haat, onrecht, ongeluk en vuiligheid die er in deze wereld is.

Wij leven hier in Nederland, en meer specifiek in het Westerkwartier, over het algemeen redelijk gelukkig en we hebben het gemiddeld redelijk goed. Het siert ons dan om in deze adventstijd wat extra stil te staan bij mensen die hier vlak om ons heen in armoede moeten leven, soms in stilte uitgehouden.

Voedselbank Westerkwartier staat deze mensen bij met een wekelijkse aanvulling op iets wat een basisbehoefte is voor ons mensen: voedsel.

Veel kerkelijke gemeenten in het Westerkwartier zijn zeer betrokken bij Voedselbank Westerkwartier. Samen leveren zij een behoorlijk aandeel in het voedsel dat nodig is om de cliënten een goed en gezond voedselpakket mee te geven. Dat is geweldig en dat wordt enorm gewaardeerd!

Wat zou het mooi zijn, als u, om de viering van het kerstfeest voor de cliënten van de voedselbank wat mooier te maken, wat extra's wilt komen brengen op één van de open middagen die de voedselbank organiseert.

Mag ik u dan nu, in de aanloop naar het kerstfeest, op het volgende attenderen?

In december zijn er drie open middagen; te weten op **dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 december**. Telkens van **14.00 uur tot 18.00 uur**, in het depot aan de Bovenweg 23b in Grootegast.

Iedereen is dan welkom om te komen kijken.

Vanzelfsprekend is de inbreng van houdbare producten van harte welkom! Mocht u voedsel komen brengen, dan wil ik u erop attenderen dat er geen behoefte is aan alcoholische dranken (worden niet uitgegeven), koek en snoep (dit is meer dan voldoende op voorraad). Ik hoop ook dat er wellicht mensen of bedrijven zijn die hun kerstpakket aan de voedselbank willen schenken. Ook dat is van harte welkom!

Wij wensen u een goede en fijne decembermaand toe met een prachtig Kerstfeest! Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust even contact op met Voedselbank Westerkwartier:

telefoon depot: (0594) 82 09 97

e-mail: algemeen@voedselbankwesterkwartier.nl

website: www.voedselbankwesterkwartier.nl

of met José Buijvoets, coördinatie voedselwerving,

tel. (06) 26 25 25 92

Met een hartelijke groet,
Jan Oomkes (voorzitter) en Willy Jansen-Baltink (bestuurslid)
Voedselbank Westerkwartier

OPPASROOSTER

17 december

Rianne Zandstra, Ilse Burgler

24 december

Rianne Radema, Annelies Jakobs

25 december, Eerste kerstdag

Wianda Kuipers, Rianne Radema, Maria Boonstra

31 december, Oudjaarsdag

Hanneke Bouwsema, Grietje Hulshof

07 januari

Wieteke van der Veen, Maria Boonstra

14 januari

Rebekka Neef, Sven van der Wal

Contactpersoon oppas: Rianne Radema
(06) 21 23 40 07
rienne_radema_89@hotmail.com

Advent

Het **eerste** kaarsje gaat nu branden

We denken aan wat komen gaat

Het feest van 't licht komt dichterbij

De vrede boven de haat

De **tweede** kaars geeft al wat meer licht

Maria en Jozef, het kleine kind

Ze komen dichterbij
Het kerstfeest dat begint

De **derde** kaars gaat aan
het komt steeds dichterbij
De redder wordt geboren,
en iedereen is blij

Het **vierde** kaarsje mag nu aan
nog één weekje, dan is het feest
feest van vrede, feest van licht
horen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

En nu, eindelijk is het kerst
Jezus wordt geboren
De herders en de wijzen komen langs
het is kerst! Laat iedereen het horen!

