



PROGRAMMA

SEIZOEN 2017-2018

van de
Protestantse Gemeente
Marum-Noordwijk



Voorwoord

In het komende kerkelijk seizoen 2017-2018 is het jaarthema: *Open huis, of kerkproeverij.*

De bedoeling van dit thema is om de kerk aantrekkelijk, zelfs 'smakelijk' te laten zijn voor gemeenteleden, maar ook voor niet-kerkgangers.

Wij hopen dat de commissie V&T weer een veelzijdig aanbod heeft gemaakt, waar voor velen van u wel iets 'smakelijks' tussen zit.

Sommigen houden van samen zingen, anderen van film kijken, weer anderen van leren, met elkaar praten en er zijn mensen die graag heel praktisch bezig zijn, enz.

We denken dat het aanbod inderdaad zo divers is dat we heel velen van u kunnen bedienen. En nogmaals, dat mogen ook, graag zelfs, mensen zijn die geen lid van de gemeente zijn.

Net als vorig jaar is er weer een aanmeldingsblad waarop u kunt aangeven voor welke activiteit u zich graag zou willen opgeven. Dat is niet alleen handig voor de organisatie, maar biedt ons ook de mogelijkheid om herinnerd te worden door de organisatie bij de start van deze activiteit. Uiteraard kunt u zich ook nog opgeven via het e-mailadres van de commissie (zie hieronder).

Wij wensen iedereen een gezegend en leerzaam seizoen toe.



Commissie Vorming en Toerusting,
Harm Bakker,
Pim Veendijk,
ds. Marcus Klomp
e-mail: v.t@ontmoetingskerk-marum.nl

Gespreksgroep 50+



eerste bijeenkomst: 21 september
vervolgdata: elke derde donderdag van de maand
tijd: 09.30 uur
onder leiding van: Harjanne de Boer-Lodewijks,
kerkelijk werker

Op de derde donderdag van de maand komen we bijeen, van september t/m mei. We spreken met elkaar naar aanleiding van een boekje met gespreksvragen. Soms gaat het gesprek een andere weg als ons boekje, maar dat blijkt ook heel waardevol te zijn.

Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar en u bent van harte welkom in het nieuwe seizoen.

Volwassenencatechese

eerste bijeenkomst: 29 september
vervolgdata: in overleg
tijd: 10.00-11.30 uur
onder leiding van: ds. Marcus Klomp, predikant

De naam van deze groep spreekt al voor zichzelf:
catechese voor volwassenen.

Gemiddeld eens in de drie weken, komen we op een morgen bij
elkaar (meestal in zaal 7).

De groep draait al een paar jaar, maar nieuwe
leden zijn van harte welkom. Na een aantal
jaar als leerstof het boekje de *Doornse
Catechismus* (oude vragen, nieuwe
antwoorden) te hebben gevolgd zijn we nu toe
aan iets nieuws.

En dat is geworden: *Doornse Levenskunst*
(van dezelfde auteurs)



Zestien dominees putten uit de Christelijke traditie om antwoord
te vinden op de vraag hoe wij goed kunnen leven met God, met
onzelf en met de ander. Dat God mij het leven heeft geschonken
en, meer nog, dat Hij mijn onvolmaakte leven in ruimhartige
liefde aanvaardt, vraagt om een dankbare reactie.

Thema's als: moed, levenskunst, verlangen, omgaan met verlies,
macht, trouw, seks, enz. komen in 52 hoofdstukken ter sprake.
De schrijvers geven een eerste aanzet. Over hun antwoorden
gaan wij daarna verder met elkaar in gesprek, want natuurlijk
hebben wij bij dergelijke thema's ook onze eigen inzichten en
antwoorden.

Het is boeiend en leerzaam om dit met elkaar te delen en zo met
en van elkaar te leren.

Thomaskring

eerste bijeenkomst: 19 september
vervolgdata: in onderling overleg
tijd: 20.15-21.30 uur
onder leiding van: ds. Marcus Klomp, predikant



In de Bijbel komen wij als één van de volgelingen van Jezus de persoon Thomas tegen. Vanwege zijn twijfels en moeite met het geloof in de opstanding van de Heer is hij spreekwoordelijk geworden: een ongelovige thomas.

Maar hij is ook het symbool geworden voor mensen die vragen en twijfels kennen over en bij het geloof. En daarmee is Thomas voor velen van ons herkenbaar.

Want ook vandaag zijn er mensen binnen en buiten de kerk met vragen en twijfels over het geloof. Mensen voor wie de oude en bekende antwoorden niet meer zo vanzelfsprekend zijn, of die daar kritische gedachten en vragen bij hebben. Soms hele andere gedachten. Misschien herkent u daar iets van uzelf in?

Mogelijk dat u ook wel eens met anderen over die vragen en twijfels zou willen spreken, zonder dat dit veroordeeld en afgekeurd wordt. Dan is de Thomas-kring een groep voor u of jou. We komen eens in 4-6 weken bij elkaar.

Als leidraad voor onze avonden zijn we vorig seizoen begonnen met hoofdstukken uit het boek *God is niet te vangen* (onorthodoxe gesprekken over veranderd geloof). Boeiend en herkenbaar. Daarom gaan we daar dit jaar mee door. De hoofdstukken staan los van elkaar, dus instromen is geen probleem.

De Thomas-kring wordt gehouden bij een van de deelnemers thuis. Op 19 september is het adres: Zuiderbuuren 32.

Bidgroep

eerste bijeenkomst: 8 september
vervolgdata: om de twee weken
tijd: 19.45 uur
informatie bij: Willem Anne van der Leest

Elke veertien dagen, op de donderdagavond komt de bidgroep van onze gemeente bijeen.

Tijdens zo'n bijeenkomst wordt er een tekst uit de Bijbel gelezen en wordt er met elkaar over doorgesproken.

Er wordt gezongen tot Gods eer en ..., dat vormt het belangrijkste onderdeel van de avond, er wordt gebeden.

Er worden voorbeden uitgesproken voor mensen en zaken die ons zeer ter harte gaan, dichtbij (in en rond de gemeente) en verder weg.

Het is geruststellend te mogen weten dat God onze gebeden hoort. 'Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan wordt ontleend' (Jacobus 5: 16).

Je wordt van harte uitgenodigd om eens zo'n bidstond mee te maken en, als je dat wilt, ook mee te bidden.



Zonder Tora leest niemand wel

eerste bijeenkomst: 26 september
vervolgdata: in overleg
tijd: 20.00-22.00 uur
onder leiding van: Grytsje Hovius-Dijkstra, kerkelijk werker

Eeuwenlang zijn de evangeliën in het christendom gelezen zonder noemenswaardige kennis van het jodendom. Het boek *Zonder Tora leest niemand wel* vraagt vooral aandacht voor de evangelisten als joodse verhalenvertellers. Peter van 't Riet laat zien dat ook de evangelisten, net als Jezus, door en door joods zijn geweest en er niet op uit waren een nieuwe godsdienst te stichten los van het jodendom.

Vorig seizoen hebben we de eerste vier hoofdstukken gelezen. We maakten kennis met de Hebreeuwse gedachtewereld van de evangelisten, de schriftelijke en mondelinge tradities waarvan zij gebruik maakten, het joodse leven in hun verhalen en de midrasjmethode waarmee zij hun verhalen schreven. Dit jaar lezen we verder vanaf hoofdstuk 5. Aansluiten kan prima, maar het is dan wel raadzaam de eerste vier hoofdstukken door te lezen.



Peter van 't Riet
Zonder Tora leest niemand wel
www.foliantie.nl
ISBN 978-90-76783-24-6

Geloofsgesprek tussen jong en oud

eerste bijeenkomst: 3 oktober
vervolgdata: in overleg met de deelnemers
tijd: 20.00-21.30 uur
onder leiding van: Rianne Radema en ds. Marcus Klomp

Het is begonnen als een proef, een uitdaging: de ontmoeting tussen jongeren (twintigers) en oudere gemeenteleden, die met elkaar in gesprek gaan over wat geloof voor hen betekent in het leven.

Waarbij we ons ervan bewust waren dat er tussen jong en oud heel wat gedachten en (voor)oordelen bestaan.

Tijdens deze ontmoetingen kwamen we erachter dat als je met elkaar in gesprek gaat en daarbij eerlijk vertelt over hoe jij denkt over het geloof en wat dit voor jou betekent in het leven van elke dag, er dan heel verrassende gesprekken kunnen ontstaan, waarin op verschillende momenten veel meer herkenning is dan van tevoren werd gedacht.

Dergelijke ontmoetingen helpen mee een brug te slaan tussen de generaties. Daarom willen we graag ook dit seizoen weer doorgaan met deze ontmoetingen.

De deelnemers van de vorige keren waren zeer positief. Een aantal van hen gaat zeker door!

Maar ook nieuwe gesprekspartners, zowel jong als oud worden van harte uitgenodigd om in deze uitdagende kring verder met elkaar te spreken.



Alpha-cursus

data: in overleg met de deelnemers
onder leiding van: Romke de Vries, Durk Boschma,
Willem Anne van der Leest

Wie is Jezus en waarom moest Hij sterven?

Wat doet de Heilige Geest nu eigenlijk?

Zijn deze vragen wel eens bij je opgekomen, of denk je: hoe zat het ook al weer...?

Zit jij met deze of andere vragen over het Christelijke geloof, dan is de Alpha-cursus misschien wel iets voor jou!

Of je nu nieuwsgierig, hongerig of al jaren een christen bent: iedereen is welkom!

De Alpha-cursus is een cursus van tien avonden en één weekend, om te (her-)ontdekken wat de kern van het Christelijke geloof is. De cursus is zo opgezet dat er veel ruimte is voor interactie om zo samen op ontdekkingsstocht te gaan om meer van God te leren. Deze avonden beginnen we met gezamenlijk eten, waarna er uitleg wordt gegeven over het onderwerp.

Na een kopje koffie/thee gaan we samen in groepjes uit elkaar om verder over het onderwerp door te praten, om aansluitend in de grote groep nog even door te praten met de anderen uit de andere groepjes.

De Alpha-cursus begint na de startzondag en om zoveel mogelijk mensen te bereiken, hebben we nog geen vaste avond geprikt. Dit willen we graag samen met de deelnemers doen.

Taizé-dienst

eerste bijeenkomst: 24 september
tijd: 19.30 uur
plaats: Romaanse kerk
onder leiding van: Grytsje Hovius-Dijkstra



Taizé-vieringen vinden hun oorsprong in het Franse dorpje Taizé. Een dorp dat wereldberoemd is geworden door een kloostergemeenschap die daar rond 1940 heel klein is begonnen. Frère Roger is de naam van de man die daar de drijvende kracht achter is geweest. De gemeenschap bestaat uit katholieken en protestanten en in de loop der jaren is Taizé een pelgrimsoord geworden waar jaarlijks duizenden mensen, ook duizenden jongeren!, naar toegaan voor inkeer, stilte, gebed en om vrede en verbondenheid te ervaren.

Taizé wordt gekenmerkt door eenvoud, stilte en door meditatieve liederen.

Wanneer u meer wilt weten: er is veel te vinden over Taizé op internet. U kunt Taizé-liederen beluisteren en lezen over de bijzondere geschiedenis van deze gemeenschap. In 2005 werd Frère Roger tijdens een dienst neergestoken en zo vond hij de dood, maar zijn werk is voortgezet.

Het is een werken met 'stille kracht'. De gemeenschap leeft van de opbrengsten van hun werk. Men aanvaardt geen giften en persoonlijke erfenissen worden aan de armen gegeven.

Taizé-diensten zijn meditatieve bijeenkomsten met ruimte voor stilte, gebed, enkele teksten, het aansteken van een kaars en het zingen van Taizé-liederen.

Het geheel doet denken aan een vesper, maar het is nog wat meditatiever en ingetogener van aard.

1517-2017 500 jaar Reformatie

Het was in het jaar 1517, op zondag 31 oktober dat de monnik Maarten Luther 95 stellingen publiceerde over misstanden in de Katholieke kerk door ze aan de kerkdeur van de slotkapel in Wittenberg te spijkeren.

In die tijd was dat overigens heel gebruikelijk. Deze gebeurtenis wordt vaak als het begin van de Reformatie gezien. In 2017 is het dus 500 jaar geleden.

Daarom wordt er in dit jaar op allerlei momenten, op allerlei plaatsen en op allerlei manieren aandacht aan deze gebeurtenis geschonken.

Dit najaar ook in Marum.

Met o.a.:

- een serie van drie avonden over diverse reformatoren
- een voorstelling over Luther en tijdgenoten
- een dienst met voornamelijk liederen van Luther.

In de hierna volgende aankondigingen meer details.



Reformatoren: Bijbelse humanisten in Groningen

eerste bijeenkomst: 28 september

tijd: 19.45 uur

onder leiding van: dr. Harm Veldman, Zuidhorn

Heeft Groningen –Stad en Lande– een eigen bijdrage geleverd aan de geestelijke sfeer voorafgaand aan de Reformatie? Of kende men hier 'wegbereiders' c.q. 'voorlopers' uit andere delen van de Nederlanden en nam men van hen wat over?

Uit Overijssel kennen we de beweging van de Broeders des Gemenen Levens, ofwel de Moderne Devotie, die haar start maakte in Deventer o.l.v. Geert Groote. Die kritisch positieve beweging groeide uit tot een breed Europees gebeuren, waar ook Groningen in betrokken werd. Andere bekende of minder bekende namen uit deze kring zijn die van Thomas a Kempis, Jan Cele en Alexander Hegius.

Groningen zelf: drie erg geleerde, zeer invloedrijke mannen traden op in de 15^e en 16^e eeuw, namelijk:

1. Wessel Gansfort
2. Rudolf Agricola
3. Regnerus Praedinius.

Alle drie kan men 'Bijbelse humanisten' noemen. Ik wil hun leven in 't kort beschrijven, ook hun werken en hun geestelijke nalatenschap proberen in kaart te brengen.

Het Cisterciënzerklooster van Aduard mag hier uiteraard niet ontbreken.

En daarmee tracht ik een bijdrage te leveren aan de beeldvorming van deze bijzondere persoonlijkheden in het voortraject van de Reformatie in Groningerland en (ver) daarbuiten.

Daardoor wordt het enigszins verklaarbaar dat ook hier een voedingsbodem was voor kerkvernieuwing in de zin van Luther, Zwingli en Calvijn.

Reformatoren: Luther, bevrijd van angst

eerste bijeenkomst: 9 november

tijd: 19.30 uur

onder leiding van: ds. A. Bas

Maarten Luther leefde in een wereld, die bol stond van de angst. Mensen waren bang voor God, die hen eens oordelen zou. Luther heeft dat oordeel niet ontkend of gerelativeerd, maar de mensen op Christus gewezen. Hij heeft voor al onze zonden volkomen betaald en als je in Hem gelooft mag wat Hij gedaan heeft bij God in de plaats komen van jouw zonde.

In Luthers dagen werd de mensen angst aangejaagd, om ze zo tot bekering en een beter leven te brengen. Maar Luther leerde hen dat als je in zonde leeft, je eigenlijke probleem is dat je 'hart' ver van de Here is. Pas als je de Here lief krijgt om zijn genade, zul je je leven echt kunnen verbeteren. En wat er dan nog aan zonde overblijft, wil de Here je graag vergeven.

In Luthers dagen kon je je angst ook letterlijk 'afkopen'. Dan kocht je een aflaat, of huurde je een priester om voor jouw zieleheil missen op te dragen. Want Christus' offer is goed geweest voor de erfzonde, maar voor je dagelijkse zonde is het dagelijkse offer van de mis nodig. Maar Luther leerde hen dat het bij het avondmaal om de belofte gaat, die 'geloof' vraagt.



Reformatoren: Johannes Calvijn

eerste bijeenkomst: 23 november
tijd: 19.30 uur
onder leiding van: ds. Marcus Klomp



Het is natuurlijk volkomen terecht dat in het herdenkingsjaar van 500 jaar Reformatie de persoon van Maarten Luther centraal staat. Maar na eerst gekeken te hebben naar wegbereiders (avond over de bijbelse humanisten in Groningen) willen we ook een avond wijden aan Luthers opvolgers. Een van de bekendste daarvan is ongetwijfeld Johannes Calvijn (1509-1564).

Op deze avond wordt verteld over zijn leven en over zijn werk. Van Parijs, waar hij brak met de katholieke leer, als banneling naar Bazel en later naar Genève om daar de reformatie van deze stad ter hand te nemen. Zijn fanatieke houding leverde op dat hij verbannen werd uit die stad. Jaren later werd hij opnieuw gevraagd om het weer te proberen. Genève werd daarmee tot een voorbeeld stad voor heel Europa.

Calvijn was de grote systematicus van de reformatie. Hij plaatste de ideeën van de eerste generatie hervormers in een overzichtelijk kader. Zo ontwikkelde hij bijvoorbeeld de 'presbyteriale' kerkstructuur, waarbij de gemeente onder leiding van een kerkenraad stond, bestaande uit predikanten, ouderlingen en diakenen.

Calvijn had een vooruitziende blik: de reformatie had mensen nodig die het Woord van God konden uitleggen. Daarom stichtte hij in Genève een school, die uitgroeide tot de Universiteit van Genève. Waar veel Bijbelgeleerden werden opgeleid.

Calvijn berijmde de Psalmen, schreef commentaren op Bijbelboeken en formuleerde een strenge uitverkiezingsleer.

Kortom: een boeiende persoon, zonder wie de protestantse kerk van Europa, en zeker die van Nederland er heel anders uit had gezien.

Voorstelling: *Kom naar voren!*

eerste bijeenkomst: 18 oktober

tijd: 19.30 uur

onder leiding van: Kees Posthumus, Juul Beerda

Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda spelen hun voorstelling *Kom naar voren!*, een afwisselende, muzikale voorstelling ter gelegenheid van de viering van 500 jaar protestantisme.

Bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie vertellen hun verhaal aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd.

Denk aan: Maarten Luther, Jan de Bakker uit Woerden, de Duitse vorst Philipp von Hessen, de gastvrije Menso Alting, de Bijbelgetrouwe Calvijn, de dappere Menno Simonszoon, de geleerde Arminius. En de meid van de pastoor in Borne. Kent u ze nog niet? Dan leert u ze kennen, wanneer ze naar voren komen en zich uitspreken! In tekst en beeld, begeleid door klanken, komen de historische personen tot leven.

Voor deze bijzondere voorstelling wordt ook aandacht gevraagd in de ons omringende dorpen.

Vergeet u deze avond vooral niet alvast te noteren.

De voorstelling is gratis. Bij de uitgang is er wel een collecte.

Zie ook:

<http://www.keesposthumus.nl/home/kees-vertelt/musicals/>



Liederen van Luther

eerste bijeenkomst: 12 november
tijd: 19.30 uur
onder leiding van: ds. Marcus Klomp,
Bert van Cimmenade (organist)

In deze dienst op zondagavond 12 november staat opnieuw de persoon van Maarten Luther centraal. Alleen nu op een iets andere wijze.

Want behalve dat hij een vernieuwer was in het geloofsdenken, en een begenadigd kenner van het Grieks, het Hebreeuws en het Latijn (Luther heeft het Oude en Nieuwe Testament in het Duits vertaald) was hij ook een vernieuwer in de kerkmuziek. Ook als dichter en musicus heeft hij een groot aandeel gehad in het ontstaan en de ontwikkeling van het reformatorische kerklied. Daarvoor zong men, of liever, luisterde men naar de koorzang in het Latijn. Nu kon er echter worden meegezongen in de eigen taal. In 1524 verscheen het eerste Evangelische gezangboek met daarin o.a. vierentwintig liederen van Luther.

Ook in ons eigen liedboek staan tenminste achttien gezangen van hem.

In deze dienst zoeken we zingend met zijn liederen naar het hart van het Evangelie. Sommige van zijn liederen zijn inmiddels 'klassiek' geworden. Denk bijvoorbeeld aan het kerstlied *Dit is de dag die God ons schenkt* en *Een vaste burcht*.

U bent van harte uitgenodigd.



Ontmoeting rondom een film

eerste datum: 8 oktober
vervolgdatum: 22 april
tijd: 15.30 uur

Dit seizoen biedt de commissie de gelegenheid om elkaar te ontmoeten rondom een film. Een film die vragen oproept als: hoe kijk ik hier tegenaan? Wat zou ik in zo'n situatie doen? Een film die in elk geval uitnodigt om met elkaar in gesprek te gaan.

Op twee zondagmiddagen in het komende seizoen willen we u/jou uitnodigen om met elkaar zo'n film te bekijken en daar dan verder over door te praten. We willen het gesprek met een eenvoudige maaltijd afsluiten.

Als eerste film is er gekozen voor: *STORM*.

De familiefilm *Storm* speelt zich af tijdens het begin van de Reformatie. De twaalfjarige Storm moet zijn vader redden van de doodstraf en een brief van Maarten Luther uit handen van de Inquisitie zien te houden. Het thema van de film is vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof. Hoewel het plot van de film fictief is zijn er veel historische elementen in de film te vinden. Zo zijn verschillende personages gebaseerd op historische figuren en zijn sommige scènes gefilmd op historische locaties.

De titel voor de tweede film is nog niet bekend. U/jij mag met suggesties komen.



Geloof en opvoeding

eerste bijeenkomst: 10 oktober
vervolgdata: in overleg
tijd: 19.30-21.30 uur
onder leiding van: ds. Marcus Klomp, predikant

JONG GELEERD, OUD GEDAAN

Je hebt je kind laten dopen, omdat je gelooft.
Je wilt immers het beste voor hem of haar.
Je wilt het graag gelovig opvoeden, dat heb je beloofd.

Maar hoe doe je dat? Wat is een goede manier?
Zoals je het zelf hebt geleerd, of is het nu anders geworden?
Wanneer begin je ermee? Welke kinderbijbel gebruik je?
Vragen die jonge ouders mogelijk bekend in de oren klinken.

Deze groep is bedoeld voor jonge ouders, die samen met anderen over deze en andere vragen van geloofsofvoeding willen denken.

Deze groep is nadrukkelijk ook bedoeld voor de partners die geen gelovige achtergrond hebben, of voor alleen-gaande ouders.
Want opvoeden, en dus ook gelovig opvoeden, is niet iets wat je in je eentje doet.
Samen leren we van elkaar en worden zo samen wijzer.



Geloofs
opvoeding

Omgaan met verdriet

eerste bijeenkomst: 12 december/14 december
tijd: 19.30 uur/14.00 uur
onder leiding van: Harjanne de Boer-Lodewijks,
kerkelijk werker

Rouwen om het verlies van een geliefde, je baan, je gezondheid. Verdriet hebben omdat je kinderloos of single bent. Niemand heeft gestudeerd voor verdriet hebben en rouwen. Toch krijgen we er allemaal mee te maken.



Er zijn mensen die zeggen dat het een weg is die je moet afleggen. Maar verdriet lijkt vaak meer op een doolhof. Of een wenteltrap: soms denk je dat er niets verandert, dat je steeds in hetzelfde kringetje ronddraait. Maar dikwijls, als je goed kijkt, kan het zijn dat je perspectief toch wat veranderd is. Rouwen is een persoonlijk antwoord op leed. Niemand kan je voorschrijven hoe dat moet, maar er zijn wel een paar dingen die kunnen helpen.

Samen denken we na over hoe we eigenlijk denken over leed, over de 'waaromvraag', over antwoorden die in de loop van de tijd op die vraag gegeven zijn en of die helpen, of niet. Het zal gaan over mythes (clichés, onwaarheden) die in omloop zijn over verdriet en rouw. We zoeken of er troost is en waarom niet of wel, en wat troost is.

Er staan twee data genoemd, de eerste met een avondbijeenkomst, de tweede met een middagbijeenkomst. Dit om zowel belangstellenden die overdag niet kunnen, of zij die 's avonds niet kunnen in de gelegenheid te stellen deel te nemen. Bij de opgave graag duidelijk aangeven naar welke bijeenkomst de voorkeur uitgaat.

Bijbelstudie: het Evangelie van Johannes

eerste bijeenkomst: 9 januari
vervolgdata: 30 januari, 13 februari, 13 maart
tijd: 19.30-21.30 uur
onder leiding van: ds. Marcus Klomp, predikant

Op een viertal avonden in het voorjaar van 2018 willen we ons bezighouden met het Evangelie volgens Johannes.

Johannes is het vierde en laatste Evangelieboek van de Bijbel. In zijn vorm en ook qua inhoud wijkt het nogal af van de drie eerste evangeliën: Mattheüs, Marcus en Lucas. Het is interessant om deze verschillen eens naast elkaar te leggen.



Zo kent het Johannes-evangelie typerende zaken die alleen in dit Evangelie voorkomen: zoals de "Ik ben" woorden (o.a.: Ik ben het Licht der wereld; Ik ben de goede herder;...). Het is goed om daar ook eens uitvoeriger bij stil te staan. Ook het aantal wonderen, 'tekenen', bij Johannes is anders, dan bij de andere Evangelisten. Johannes kent er maar zeven. Waarom is dat zo? Is dit bewust zo gebeurd? Is dit belangrijk?

Kenmerkend is ook voor dit Evangelie dat het blijkbaar bedoeld is voor niet-joodse lezers, gezien de vele uitleg die er gegeven wordt bij handelingen die er verricht worden. Ja, dat er zelfs een tegenstelling tussen Jezus en de leiders van het volk ('de Joden') lijkt te bestaan.

Heel wat vragen en opmerkingen die je kunt maken als je met elkaar aandachtig stilstaat bij de tekst van dit Evangelie. Voor wie mee wil kijken en mee wil denken, u bent van harte uitgenodigd.

Muziek en liturgie

eerste bijeenkomst: 17 januari
tijd: 19.30-21.30 uur
onder leiding van: Jellegeert Postma

Zingen is een prachtige manier om actief deel te nemen aan de liturgie van een eredienst. De gemeente kan zingend een aantal onderdelen voor haar rekening nemen.

Naast 'gewone liederen', als antwoord, kunnen er ook acclamaties, gebeden, geloofsbelijdenis of schriftgedeeltes gezongen worden. Het nieuwe liedboek bevat meer dan duizend liederen die daarvoor geschikt zijn!

Vaak hebben we de neiging om ons te beperken tot een klein gedeelte bekende liederen, maar eigenlijk is het jammer zo'n schat aan mogelijkheden onbenut te laten. Er zijn zoveel prachtige liederen die erop wachten om te worden gebruikt en deel uit te gaan maken van het 'geliefde repertoire' van de zingende gemeente. Hiermee kennismaken is vaak al genoeg om er enthousiast over te worden. Nieuwe gebruiksmogelijkheden verrijken de vieringen en kunnen nieuwe impulsen geven.

Daarom zal er in dit seizoen weer een avond worden besteed aan een aantal liederen uit het nieuwe liedboek. Misschien denkt u: 'ik heb niet zoveel met zingen, ik ben geen zanger/zangeres', maar als gemeente hebben we te maken met een uniek fenomeen: in de kerk, samen met alle anderen, is iedereen zanger/zangeres! Dus, neem uw buurvrouw/man, vriend/vriendin mee, hoe meer zielen hoe meer zangvreugd!



Micha-cursus

eerste bijeenkomst: 21 februari
vervolgdata: 7 maart
tijd: 19.30-21.30 uur
onder leiding van: Harjanne de Boer-Lodewijks,
kerkelijk werker

Tijdens de Veertigdagentijd richten we ons op het lijden en sterven van Jezus. We hebben daarmee ook aandacht voor de nood van de ander, onze naaste. De periode staat voor persoonlijke inkeer en bezinning. Een weg daarin is de weg van soberheid, eventueel met een vorm van vasten.

Micha

De profeet Micha houdt zijn samenleving een spiegel voor en roept tot omkeer. Hij nam geen blad voor de mond en is heel concreet. Dan gaat het over grote verschillen tussen mensen, om de uitbuiting van de ander en van de schepping. Hij zet de vraag ook richting ons neer: hoe ga jij om met wat jou is toevertrouwd?

In de Veertigdagentijd van Micha leren

Micha Nederland heeft een Micha-Cursus ontwikkeld die ons helpt om de boodschap van Micha concreet toe te passen in het dagelijks leven. Dat kan confronterend zijn, maar is vooral een aanmoediging om dingen anders te doen.

Deze lichtversie van de Micha-Cursus bestaat uit twee avonden waarin je op zoek gaat naar de praktische invulling van goed en recht doen, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.



Vorbereiding voor het Avondmaal

(voor kinderen en hun ouders)

eerste bijeenkomst: 27 maart

vervolgdatum: 28 maart

tijd: 17.00-18.00 uur

onder leiding van: ds. Marcus Klomp, predikant

In de Stille (of Goede) week van 2018, op dinsdag 27 en woensdag 28 maart, is er weer gelegenheid voor kinderen om te leren wat het Avondmaal betekent.



Zoals u weet, hebben we als gemeente met elkaar afgesproken dat onze kinderen deel mogen nemen aan het Avondmaal.

Maar we zouden hen van tevoren wel vertellen/leren waar het bij het Avondmaal om gaat.

Tijdens deze voorbereiding leren de kinderen over de betekenis van alle dingen, die we met elkaar doen, bij het Avondmaal.

Zoals:

- waarom gebruiken we brood, en waarom drinken we wijn (of druivensap)?
- waarom zijn we stil, en waarom zijn we juist blij bij het Avondmaal?
- wat maakt Avondmaal toch zo bijzonder?
- waarom vieren we zittend, of juist lopend?

Als we daar dan met elkaar over gesproken en geleerd hebben, is er de mogelijkheid, als de ouders het willen, om dan ook zelf mee te doen, mét het Avondmaal. Tijdens de viering op Witte Donderdag en alle andere Avondmaalsvieringen.

De ouders van de kinderen die aan deze voorbereiding meedoen worden van harte uitgenodigd om dit samen met hun kinderen mee te maken.

Vieren in geuren en kleuren

datum: 11 april
tijd: 19.30-21.30 uur
onder leiding van: ds. Annemarie Klomp-Hogeterp,
Geestelijk Verzorger Talant

Wij luisteren graag naar Bijbelverhalen. Of je jong of oud bent, het zijn immers prachtige verhalen. We denken erover na, en denken de verhalen tenslotte te kennen en te begrijpen.

Maar wat als degene met wie je het Bijbelverhaal wilt delen niet goed kan nadenken, omdat zijn of haar verstand beperkingen heeft (soms zeer ernstige)?

Je wilt deze mensen toch graag vertellen over God, over Jezus, over de Geest, over de wonderen, over...

Maar, mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking begrijpen lang niet alle woorden. En wat dan?

Ds. Annemarie Klomp-Hogeterp gaat dagelijks om met zulke gemeenteleden op haar werk bij Talant, een grote instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, o.a. in Beetsterzwaag.

Ze wil op deze avond u als gemeenteleden zonder verstandelijke beperking leren hoe je dan toch kunt vertellen, maar wel op een andere manier en u zo deelgenoot maken van haar werk bij Talant.

Want vertellen kan op meer dan één manier.

Vertellen kun je ook met andere zintuigen, ja, met alle zintuigen, met beelden, met geluiden, met reuk, met...

Vertellen en daarbij gebruikmaken van materiaal dat de zintuigen prikkelt.

Hoe je dat kunt doen?

Kom naar deze avond en ervaar en ontdek: 'Vieren kan in geuren en kleuren'!

Emmaüs-wandeling

datum: 6 mei (reserve 10 juni)
tijd: 14.30-16.30 uur
onder leiding van: Grytsje Hovius-Dijkstra, kerkelijk werker

Net als in het afgelopen seizoen kunt u ook nu weer meedoen aan een Emmaüs- of stiltewandeling. De bedoeling van zo'n wandeling is dat er bezinning, stilte en verbinding worden ervaren.

Voorafgaand aan de wandeling is er een korte viering in de kerk. Deze duurt ongeveer twintig minuten. Zo kunnen we 'landen' in de rust door te luisteren naar muziek, teksten en gebeden of door stil te staan bij een mooie afbeelding.

De wandeling duurt ongeveer vijftig minuten en wordt gedeeltelijk in stilte afgelegd, maar er is ook ruimte voor onderlinge verbinding door middel van gesprek.

De naam Emmaüs-wandeling is afgeleid van dit twee aan twee gesprek, zoals de Emmaüsgangers uit het bekende Bijbelverhaal met z'n tweeën onderweg waren en er opeens een derde zich bij hen voegde. De gedachte is dat we door zo'n bezinningswandeling misschien ook iets van die Derde, van God, mogen ervaren.

Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken en even na te praten. Kortom: een mooie manier om de zondag als rustdag te ervaren.

Van harte welkom!



Bijbeluurtje

Gespreksgroep met mensen met een verstandelijke beperking

onder leiding van: Antje Beimers
Cees Haites
Fenny Tillema.

Het Bijbeluurtje is voor mensen met een verstandelijke beperking uit het Thomashuis, de Zijlen en de Hermanshoeve of thuiswonend.

We beginnen de avond met praten over wat de deelnemers bezighoudt. Dan ontsteken we de kaars als teken van Gods nabijheid en beginnen met gebed.

Er wordt een bijbelverhaal verteld, waarover nagepraat wordt en soms zijn er vragen, die we proberen te beantwoorden.

Dan is er koffie/thee en een traktatie. Er wordt geluisterd naar een cd als iemand een mooi lied wil laten horen.

Na ruim een uur sluiten we af met gebed. Ieder kan dan aangeven waarvoor gebeden of gedankt wordt.

Na het gezamenlijk *Onze Vader* zingen we nog een bekend lied en dan is het alweer tijd om naar huis te gaan.

Het is altijd heel gezellig en open van structuur en we krijgen er allemaal energie van!



